

Reisverslag Moezel , Neef en Reil

Vrijdag 6 april 2007

Vandaag stond onze eerste buitenlandse motorhome reis op het programma en gingen we richting Moezel. Heel lang geleden waren we al eens op daguitstap geweest naar Cochem, we hadden een paar adressen van camperplaatsen gekregen van vrienden. Graag zouden we in de nabijheid van Cochem gaan staan dus kozen we als eerste bestemming Valwig uit, een stadje op ongeveer 7 kilometer van Cochem. Toen we daar na een rustige reis aankwamen vonden we de camperplaats volzet aan, ben toen aan een Duitser gaan vragen of hij in de nabijheid noch een staanplaats wist, de vriendelijke heer haalde onmiddellijk zijn Moezelplan erbij en na wat overleggen kozen we om dan maar naar Neef te rijden. In Neef aangekomen troffen we een grote camperplaats lang de Moezel aan waar nog plaats te over was. Daar het mooie weer was, haalden we onmiddellijk de stoeltjes uit, na een poosje gingen we het dorpje eens verkennen en maakten we een wandeling door de wijngaard omhoog. Van hieruit hadden we een mooi zicht op de Moezel en de camperplaats, na onze fikse wandeling was het tijd om te eten. Na de middag besloten we een fietstocht te maken richting Ediger Eller, na een tussenstop te Bremm kwamen we terug aan de motorhome aan en genoten we van de verdere avond van het flesje wijn en een versnapering.



Zaterdag 7 april 2007

Vandaag begon onze tweede dag aan de Moezel, het zag er maar bewolkt uit maar wie weet zou deze namiddag de zon wel van de partij zijn. In de voormiddag hebben we nog een wandeling gemaakt langs het water richting de ruïne Klosterstuben en nog wat rond gelopen in het dorp zelf. Na de middag zouden weer gaan fietsen, we passeerden St. Aldegund waar we even halt hielden op zoek naar een bakker, maar zonder resultaat. Dan maar doorfietsen naar Alf waar we de brug overstaken richting Bullay en we nog een stukje richting Zell reden. Daarna was het tijd om terug richting Neef te rijden maar deze keer niet langs de kant met het fietspad, maar over de rijbaan en vermits dit een beetje bergaf ging hebben we niet veel moeten trappen.



Zondag 8 april 2007

Vandaag zouden we doorrijden naar Reil waar we dan ook een mooi plaatse vonden en vermits de zon scheen hebben we ons rustig aan de motorhome geïnstalleerd met tafel en stoeltjes. In de namiddag nog een stevige wandeling gemaakt in de buurt en hadden ook hier een goed overzicht van de campers op de weide, het viel ons op dat er toch grote en heel grote motorhomes tussen stonden en na een verfrissende pint zijn we gaan eten. Eenmaal terug op de camperplaats maakten we kennis met een Belgisch koppel dat uit Houthalen kwamen.

Maandag 9 april 2007

De dag begon mooi, een zacht briesje en de zon scheen, meer moet dat niet zijn, prima weer om er met de fiets opuit te trekken. Ditmaal ging de trip naar Traben-Trarbach. Toen we daar aankwamen was het een drukte van gewelste er was een markt aan de gang en ook hier zaten de terrasjes goed vol. Ons bezoek aan Traben-Trarbach sloten we af op een terrasje langs het meer met een zeer goed wijntje, nog een telefoontje naar het thuisfront om te zeggen dat we deze avond terug thuis zouden zijn. En zo kwam er weer een einde aan een geslaagde uitstap naar Duitsland.