

Zomervakantie Duitsland , Italië Dolomieten 2008

27 juli 2008

Vertrek thuis in Ham om 8 uur naar de Rhein in Duitsland, we hadden het stadje Bacharach uitgekozen als eerste overnachtingplaats. Daar de normale camperplaats ingenomen was voor een groot petangke toernooi hebben we ons een plaatsje gezocht op de iets verder of beter gezegd iets nabijer gelegen mixparking, ook gelegen langs het water. Hier mochten ook campers staan en overnachten als je maar het juiste tarief ingaf, het kostte ons een 6 €/24 uur. Daar we hier aan de waterkant en onder de schaduw van de bomen stonden, stonden we eigenlijk eerste klas. Na 's middags eerst iets gegeten te hebben zijn we het stadje gaan verkennen, het was onze eerste kennismaking met de Rhein per mobilhome. Bovenaan de Burg Stahleck en de Wernerkapelle hadden we een mooi zicht op het stadje en de Rhein. Na de middag zijn we met de fiets naar Oberwesel gereden, de rit op het fietspad langs de Rhein viel wel mee mooi vlak en rustig. Aan gekomen in Oberwesel zijn we het stadje ingetrokken om daar een ijsje te gaan eten. Terug aangekomen in Bacharach langs het water gaan genieten van de rust en een frisse pint. Iets later kwamen twee Hollanders aangewandeld waarmee we een gezellige babbel hadden, zij kwamen uit het Nederlandse Brabant en waren al een 14 tal dagen onderweg. Zij waren ook eerst gaan kijken op de normale camperplaats en zijn omwille van het toernooi ook naar de mixparking gekomen, hun vrouwen waren gaan vragen of de camperplaats vandaag nog zou vrijkomen anders bleven ook zij hier overnachten. Iets nadat zij weg waren kwam er plots wat wind opzetten, het werd donkerder en de eerste druppels vielen uit de lucht. Plots moest iedereen zich reppen om alles binnen te zetten want een fiks onweer brak uit. We hebben de pasta met scampi's dan maar binnen opgegeten terwijl wij de regen met bakken uit de lucht zagen vallen. 's Avonds nog een wandeling onder de paraplu gemaakt en onze eerste vakantie dag zat erop.



28/07/2008

Marina had een slechte nacht, de treinen hadden haar verschillende keren wakker gemaakt, ik heb niets gehoord en lekker doorgeslapen. Na de koffie en de afwas van gisteravond zijn we vertrokken richting Taubertal, naar onze volgende bestemming het stadje Rothenburg ob der Tauber, dit is een stadje, dat ook gelegen is op de route Romantische Strasse. Hier zijn we op parking 2 gaan staan, een plaats voorbehouden voor campers . We parkeerden ons net langs een grasveldje met bomen, zodat we tijdens deze toch wel warme dag (30 graden) wat schaduw hadden terwijl we buiten zaten. Het kosten ons 10 €/24 uur daar men nog extra 1€ moest betalen voor het gebruik van het sanistation vonden we dit wel voldoende, maar ja het was dan ook goed gelegen en

dicht bij het centrum en er was een sanitaire ruimte op de parking. Na de picknick buiten onder de lindebomen hebben we nog een beetje aan ons kleurtje gewerkt d.w.z. languit in de zetel in het zonnetje. Omstreeks 15 uur zijn we naar het stadje gewandeld, onze eerste indruk was zeer positief zeker een aanrader voor een bezoekje. De stadswallen waren zeer mooi en verzorgd, hier kon je wel uren vertoeven. Na een tijdje zijn we naar de binnenstad getrokken, mooi, rustig en zeer veel te zien. Ook kwamen we veel Japannertjes tegen net als vorig jaar in Füssen met zijn twee kastelen (ook gelegen langs de route De Romantische Strasse) Een bezoekje aan het Weihnachtsdorf Käthe Wohlfahrt is zeker de moeite, hier kun je de kerstsfeer het hele jaar door bewonderen. Käthe Wohlfahrt heeft ook winkels in Heidelberg, Oberammergau, Garmisch-Partenkirchen, Rudesheim, Nürnberg en zelfs eentje in het Franse Riquewihr. Eens terug aan de mobilhome nog een beetje zitten nagenieten van het mooie weer, met de barbecue en een goede fles rode wijn. Alweer een geslaagde dag achter de rug.



29/07/2008

Na een rustiger nacht werden we wakker en zette koffie, na het ontbijt even de benen strekken buiten. Het weer zag er iets minder uit, het was mistig en er hing regen in de lucht. Om 9u15 vertrokken we naar onze volgende bestemming, een trip van zo een 5 uur rijden naar het Berchtesgadener Land. Als eerste halte hadden we Schönau am Königssee uitgekozen, we hoopten voor ons verblijf aldaar op een parking te kunnen staan maar moesten vaststellen campers niet welkom waren dus gingen we maar eens kijken op de vlakbij gelegen Camping Grafenlehen. Na wat getwijfeld te hebben, het was trouwens goed aan het regenen, zijn we toch blijven staan voor 16€/dag voor ons twee met de camper. Het weer nodigde echt niet uit om een etentje buiten, dus dan maar binnen in de camper. Het was uiteindelijk toch gestopt met regenen en de zon kwam zowaar goed door en zou het toch nog een goede namiddag worden. Na een korte wandeling vanuit de camping naar de oever van de Königssee hebben we ons een ticket gekocht voor een rondvaart tot St. Bartholomä . (Nederlandse folder Schiffahrt Königssee) Na ons leuk verblijf langs de oevers van de Königssee zijn we terug naar de

camping gegaan en hebben we een praatje geslagen met een jong Belgisch koppel uit het Antwerpse. Na een lange dag deed een douche op de camping meer dan deugt, nu nog een goede nachtrust en de batterijen zijn weer opgeladen voor onze volgende dag.



30/07/2008

Deze morgen broodjes gaan halen bij de bakker en afgerekend op de camping. Na het ontbijt zijn we naar Marktschellenberg gereden waar we de Almbachklamm gingen bezoeken. Aan de ingang stond de oudste Marmorkugelmühle van Duitsland en zo gingen we verder naar één van de mooiste Schluchten van de Bayerische Alpen. We kozen de route naar de Theresienklause, ongeveer 1 ½ uur wandelen. Het was een adembenemende wandeling over bruggen en smalle paden zo kort bij het kolkende water. Ouders met kinderen hielden de kleinsten wel best bij de hand. Aan de Theresienklause aangekomen gingen we de route die leidde naar de rondweg naar de kugelmühlen volgen, het was een weg die voornamelijk door het bos liep, ook deze weg was vermoeiend vermits hij soms wel heel stijl naar beneden ging. Na een wandeling van een dikke 3 uur kwamen we terug op de parking bij de mobilhome aan. De parking die 's morgens nog zo goed als leeg stond was nu zo goed als vol. Daar we volledig in de zon stonden vonden we het beter om onmiddellijk door te rijden naar de iets verder gelegen (ongeveer 7 km) parking naar het Kehlsteinhaus. Een steile kronkelende weg leidde ons naar de eerste parking, dit was parking 3, waar we met de camper konden blijven staan en overnachten. We zetten ons mooi tot tegen de bomen en struiken zodat we voldoende schaduw hadden, er stonden al een viertal mobilhomes. Na het buitenzetten van stoeltjes en de tafel hebben we eerst gegeten om daarna met een fris pintje te bekomen van onze tocht door de Almbachklamm deze morgen.



Toen we voldoende uitgerust waren zijn we naar de parking (P1 en P2) bij het onthaal gewandeld (ongeveer een half uurtje) Hier konden we een etiket kopen om met de bus naar de bovengelegen parking aan de Kehlsteinhaus te rijden. Eenmaal in de bus begon de helse rit naar boven, we scheurden door de haarspeldbochten steeds hoger en hoger. Ondertussen kregen we via een geluidsbandjes in het Duits en Engels uitleg over wat er verder nog zo komen, het eerste wat we moesten doen bij aankomst was boven naar het loket gaan om ons uur van vertrek met de bus naar beneden te laten registeren. Aangekomen op deze parking zagen we een massa mensen staan, te wachten op de bus voor de terugrit naar beneden. Nadat we ons uur van terugreis vastgelegd hadden, zijn we de 124 meter lange tunnel die naar de centraal gelegen lift ingewandeld. Hier was het heel koel en vochtig, daarna zijn we met de gouden kooi in een 40 tal seconden 125 meter naar boven gegaan en uitgekomen in het midden van het Kehlsteinhaus. Het gebouw was eigenlijk volledig ingenomen door een restaurant en buiten kon men genieten van het uitzicht en een drankje op het terras of rondwandelen op de wandelpaden. Het uitzicht hierboven was wondermooi, al die bergen, vergezichten en helemaal in de diepte de Königssee met zijn piepkleine bootjes. Na een hele tijd zijn we terug met de lift naar de beneden gegaan om dan met bus weer helemaal naar onder te rijden. Terug aangekomen aan de mobilhome hebben we nog een mooie avond genoten van de barbecue, wijn, chips, ... het was een rijk gevulde dag geweest.



31/07/2008

Vandaag naar onze eerste camperplaats in Oostenrijk, we hadden het stadje Seeboden aan de Millstättersee uitgekozen om er te overnachten. Op de GPS stonden een viertal camperplaatsen of parkings waar we eens zouden langsrijden, toen we Seeboden binnenreden kwamen we de bordjes met het verbod om te overnachten met de mobilhome al tegen. En dat was zo voor de hele omgeving hier aan de Millstättersee. Ook parkeren was hier niet simpel en daar we nog niet zo vroeg op de dag naar een camping wilden zijn we door gereden richting Lienz. Onderweg was ons al snel duidelijk Oostenrijk was niet zo campervriendelijk en zo reden we naar de Tristachersee bij Lienz, hier gingen we de Camping Seewiese op (26,5€ zonder elek.) en hier kregen we

een zeer uitgebreid informatiepakket over de streek. Het was een verzorgde camping met een mooie ligweide aan de Tristachersee. Het weer was vandaag ook van de wisselvallige kant, regen, zon, wolken, buien, we hebben het vandaag allemaal gehad. Maar toch hebben we nog buiten kunnen eten maar na de afwas was het weer van dat en hebben we binnen maar de informatiebundel doorgenomen



01/08/2008

Na de verse broodjes zijn we naar de ligweide op de camping getrokken, want nu we toch op een camping met ligweide stonden wilden we wat zonnen en zwemmen in het meer. De zon was al vlug van de partij vandaag, daar het gras nog nat was, zijn we op de houten steiger aan het meer gaan liggen. Het was heerlijk zwemmen in het water, net de juiste temperatuur. Tegen de middag zijn we gaan douchen en hebben we afgerekend op de camping zodat we om 12 uur de camping verlieten richting Italië. Net voor de Italiaanse grens de bak nog een vol gedaan met goedkope diesel en wij verder richting het meer van Misurina. Op de camperplaats (12€/24uur) aangekomen hebben we ons bij de 40 tal andere campers gezet, mooi in het zonnetje met zicht op de dolomieten. Na gegeten te hebben zijn we naar het meer gewandeld, even op bankje aan het meer genieten van het uitzicht en de rust. Marina zei nog: " hadden we niet beter onze paraplu meegenomen want ziet eens naar boven", och dat waait wel over. Iets later viel er toch een druppeltje naar beneden, maar geen paniek dat waait wel over, maar niet zo want de druppels vielen steeds sneller en sneller en zijn we gaan schuilen onder een veel te hoog en te smal afdakje bij een slagboom van een hotel. We hadden al snel door dat dit geen oplossing was dus besloten we maar terug te keren naar de mobilhome. Onderweg viel het water nu wel met bakken uit de lucht en aangekomen bij de camper zat er zowaar een 2 cm water in Marina haar schoenen, gelukkig had ik sandalen aan 😊 Doornat zijn we de mobilhome ingevlucht en we waren niet de enige, steeds meer en meer uitgeregende lotgenoten kwamen aangelopen.



02/08/2008

Vandaag stond de Dolomieten weg op het programma met verschillende tussenstops onderweg. Maar eerst langs de bakker en nog een paar postkaarten schrijven. Toen we op de camperplaats vertrokken stond er eerst wat mist maar die trok geleidelijk op, het zal vandaag een mooie dag worden. Dat er langs deze SS48 Strada Dolomiti met zijn Passo Pordoi veel te zien was had ik al gelezen en dit moest ik ook nu vaststellen, het is een wondermooie trip geworden wel moest je goed uitkijken in de haarspeldbochten met al die moto's. Al vlug kwamen we in Cortina D' Ampezzo aan, maar op een zaterdagmiddag hier aankomen is niet aan te raden, druk, druk, echt geen plaatsje om te parkeren gevonden. Ook eens langs de camperplaats (oud vliegveld) gereden dit lag ons toch iets te ver om het stadje van hieruit te bezoeken. Maar niet getreurd een bezoekje aan het stadje Cortina D' Ampezzo zal voor een andere keer zijn dus wij zetten onze weg verder langs de Strada Dolomiti richting Arabba en Canazei. Intussen was ik het aantal haltes die we gemaakt hebben reeds vergeten zoveel was er te zien en op verschillende plaatsen kon men gemakkelijk stoppen op de parkings langs de weg. Een halte die we zeker gingen doen was die aan het standbeeld van Fausto Coppi te Canazei, na ontelbare haarspeldbochten gingen we op de grote parking staan bij de vele andere campers, er stond ook een Belg bij maar die waren niet te bespeuren, waarschijnlijk met de kabelbaan naar boven. Hier te Canazei hebben we nog een leuke wandeling gemaakt naar de kapel en nog fotograaf moeten spelen voor een koppel dat fier poseerde bij het bord Passo Pordoi.





En zo reden we verder naar onze eindbestemming voor de dag, het stadje San Martino di Castrozza. Aangekomen in het stadje Moena hebben we de SS50 Passo Rolle genomen, ook een zeer mooie weg die ons uiteindelijk in San Martino di Castrozza bracht. Het vinden van de camperplaats heeft heel wat moeite gekost, want uiteindelijk bleek dat de verkeerde coördinaten in het boek en op de GPS stond. Na wat rondrijden hebben we ons dan ook een plaatsje gezocht op de camperplaats (12€/24uur) bij de kabelbaan Tognola. Het was zeker één van de mooiste camperplaatsen die we bezocht hebben, een prachtige ligging met zicht op de bergen en op amper 1 km van het centrum. In de vooravond nog een wandeling naar het centrum gemaakt en onze rijkgevlude dag werd afgesloten met een goede fles wijn op ons terrasje aan de mobilhome.



03/08/2008

Deze voormiddag zijn we nog eens naar het centrum gegaan voor een wandeling langs het bospad en in de terugweg langs de bakker gepasseerd. In de namiddag zijn we dan vertrokken naar onze volgende bestemming een klein dorpje Falzè di Piave (iets boven Treviso) Ik had er nog nooit van gehoord maar omdat ik niet op een zondag aan de kust wilde aankomen, moesten we nog ergens een plaatse kiezen om te overnachten. De camperplaats "Le Grave" werd aangegeven met een bordje langs de hoofdweg in het dorp, dus wij de straat in, wij passeerden een blijkbaar drukbezocht sportcentrum met zwembad en zagen iets verder tussen de maïsvelden het camperplaatsje liggen. Het zag er wel heel rustig uit, er was plaats voor een 20 tal mobilhomes. Verder was er

elektriciteit, afgastafel, een simpele douche in openlucht met in het vierkant een soort worteldoek omgeven, er was ook een sani-punt voorzien.

Meteen kreeg de camperplaats een internationaal karakter, een Italiaanse, Duitse en een Belgische mobilhome sierden de camperplaats. Iets later kwam een zeer vriendelijke dame (Paola) ons vragen of we bleven staan (8€/24uur), hoelang en of we elektriciteit wilden, ze had ook verschillende foldertjes voor ons bij. Stoeltjes en tafel uitgehaald en wij lekker genieten van het mooie weer en een fris pintje. Na een tijdje kwam het Duitse koppel met hun hond de camperplaats binnengewandeld, ze stonden hier al een drietal dagen en wisten ons te vertellen dat achter het maïsveld de rivier de Piave liep. Daarna zijn we eens gaan kijken naar de rivier die blijkbaar in het weekeinde zeer druk bezocht wordt want er stonden heel wat wagens en scooters geparkeerd, de oever lag goed vol met zonnekloppers en spelende kinderen in het wel zeer koele ondiepe water. Later op de avond eens door het rustige dorpje getrokken waar iedereen bezig was voor een groot feest die avond. Terug aan de mobilhome hebben we de barbecue aangestoken, wijntje op tafel en lekker gegeten. We hebben toen ook kennis gemaakt met de eigenaar van de camperplaats, een vriendelijke jonge man Luigi die van beroep binnenlands vrachtwagen bestuurder was maar nu verlof had. Het was een gesprek in het Italiaans, Duits, Engels, maar uiteindelijk hebben we toch alles van elkaar begrepen. Hij vertelde ook over een vriend van hem die wijn verkocht en of we deze wijn kenden, ik knikte van nee en hij ging dan ook een fles halen. De wijnglazen werden gevuld en hij beviel mij wel, de witte was nog beter zei hij. Na een hele uitleg vroeg ik hem of hij mij 2 witte en 2 rode flessen wilde verkopen, maar hij verkocht geen wijn en gaf mij een foldertje van zijn vriend de wijnboer. Hij liet de wijn bij ons achter en vertrok. Het was een geslaagde avond, barbecue, gezellige babbel, 2 flessen wijn, ... wat moeten we nog meer.



04/08/2008

Na een rustige nacht wakker geworden op onze camperplaats tussen de maïsvelden. Na het ontbijt alles terug ingepakt en we konden onze reis verder zetten richting Italiaans kust voor een paar dagen te Lido di Jesolo. De dolomieten maakte plaats voor de vlakte en de drukte aan de kuststreek, we zouden eerst gaan kijken op de camperplaats/camping Don Bosco in Jesolo Pineta. Het was al goed warm ongeveer 30 C° toen we op Don Bosco aankwamen en we besloten hier dan ook te blijven staan, de prijs 16€/24uur viel wel mee daar de camperplaats goed bij het centrum en het strand was gelegen. We zochten ons een mooi plaatsje waar we toch enigszins wat schaduw hadden onder de boompjes die de plaatsen van elkaar scheidten. Na de middag zijn we eens naar het strand gaan kijken en op zoek gegaan naar een winkel, de buit was aan de magere kant maar ik had wel een Belgische krant gevonden. Mijn eerste krant in een week tijd en dat terwijl er thuis wel zeker een 7-tal op mij lagen te wachten. Op de camperplaats nog

even kennis gemaakt met een koppel uit het Leuvense die al een weekje daar verbleven, zij wisten ons te vertellen dat het er de vorige week nog warmer geweest was en zij gisteren nog een bezoekje brachten aan Venetië. s' Avonds nog een douche genomen in de sanitaire blok (was toch voor verbetering vatbaar) en wat uitrusten in onze zeteltjes buiten en de reisplannen nog eens overlopen.

05/08/2008

Onze tweede dag in Jesolo, tijdens het ontbijt hebben we nieuwe burens gekregen. Om de grote hitte van de dag op het strand te vermijden zijn we redelijk vroeg naar het strand getrokken om te zonnen en een verkwikkende duik te nemen in de zee. Het was al goed druk op het strand, tegen de middag waren we al meer dan voldoende opgewarmd zodat we besloten om terug naar de camper te gaan en ons te douchen. Op de camperplaats maakten we ook kennis met een koppel uit het Limburgse Genk, zij stonden daar al een tijdje met hun Hymer in de zon en waren van plan op te verhuizen naar een plaats met meer schaduw. Zij waren al vele weken op reis en werden soms afgelost door een van hun drie zonen, zodat zij dan met hun wagen eens terug naar België konden rijden. De man had de microbe goed te pakken want hij droomde van een nieuwe en nog grotere Hymer, maar vrouwlief hield voorlopig de boot af. We zijn dan nog wat gaan fietsen en op zoek gegaan naar winkel en een goed stuk vlees voor op de barbecue deze avond. s' Avonds nog een laatste wandeling door het stadje Jesolo gemaakt, het laatste ijsje, het laatste... en toen gingen we slapen.



06/08/2008

Na een zwoele nacht en het ontbijt maakten we ons klaar om Jesolo te verlaten en terug richting Dolomieten te rijden. Deze keer richting Trento naar het stadje Tres, hier zou een mooi gelegen camperplaats zijn. Het was redelijk zoeken naar de camperplaats, de GPS stuurde ons een weg op aan de rand van het dorpje Tres, halverwege passeerde ons een vrachtwagen, dus wij verder omhoog tot we na een paar bochten ineens op een kiezelweg belanden die ook nog eens dood liep. Er restte ons niets anders dan op deze helling de mobilhome te draaien en terug naar beneden. Uiteindelijk kwamen we in het dorpje aan en hier stuurde de GPS ons een straat in waarbij om de draai een bord 2,5m hoogte stond, dus wij terug achteruit. Derde poging was de goede, heel simpel de dorpsweg blijven volgen en we kwamen vanzelf bij de camperplaats aan. Het was gelegen in een oase van rust, mooie afgebakende plaatsen met elektriciteit, water, WC en sanistation en dit alles voor 10€/24 uur. Dit was de plaats om te ontstressen na de drukte aan de kust en ook voor gezinnen met kinderen was dit een uitstekende plaats met zijn groot grasplein met speeltuigen en zitbanken. In de loop van de namiddag is er nog een jong koppel met kinderen afkomstig van Gent aangekomen. Ook zij hadden heel wat problemen om het plaatsje te vinden, daar ook zij door hun GPS door de smalle en steile straatje werden gestuurd. Daar we nu toch stroom hadden hebben we ons oventje eens

getest voor het grote werk, het opwarmen van de diepvries lasagne. Na de afwas en een verkwikkende douche hebben we de avond rond gemaakt met een goede Bordeaux en bij gebrek aan kaas kwamen de borrelnootjes goed van pas.



07/08/2008

Vandaag zou het terug richting Duitsland gaan via de Resia en de Fernpass, het zou een lange rit worden met tussenstop aan het Resiameer. In de aanloop naar de Resiapass kregen we onze eerste file van deze vakantie. Aangekomen aan het meer was het zoeken voor een plaatsje om te stoppen, op het einde zag ik aan de andere kant een aantal mobilhomes staan. We reden door het dorpje naar de andere kant waar we op de grote parking bij de kabelbaan ons aan de waterkant gingen bijzetten. Er stonden wel een 10-tal campers op de parking. Eerst wat eten en dan een wandeling langs het meer, vooraleer we zouden verder rijden. Daar we morgen de Breitachklamm wilden bezoeken zochten we een overnachtingplaats er kort bij, en aldus belanden we op de camperplaats bij het Freibad te Fischen im Algau. Een rustig plaatsje waar men met 12 mobilhomes kon staan voor 12€/24uur + kurtax/persoon. Het was net als vorig jaar bij onze terugkeer naar Duitsland beginnen regenen, dus dat werd binnen eten. In de vroege avond een wandeling gemaakt naar het dorpje Fischen im Algau, gelukkig hadden we de paraplu niet de ganse wandeling nodig.

Resiameer



Fischen im Algau



08/08/2008

Vandaag niet te laat opstaan want ik verwachtte iemand aan de deur voor het staangeld, dus stond de koffie om 8 uur op. Net op het moment dat ik mijn tanden aan het poetsen was boenke boenke op de deur, van timing gesproken, ik vlug een slok water, zwieper, zwabber en ik in mijn short de deur open. En ja daar stond ze, een ietwat norske dame met een groot blad in de hand dat ik moest invullen. Van alles moesten ze weten, naam, geboortedatum + plaats, adres, ... en dit van iedereen. Het overnachten kostte ons uiteindelijk 8€ + 3,80€ kurtax voor ons beide, toch wat veel om alleen te overnachten vond ik. Na de vers gebakken broodjes zijn we vertrokken naar de parking van de Breitachklamm in Tiefenbach bij Oberstdorf. We waren er vroeg bij en betaalden 2€ parking, of men hier kon overnachten ben ik vergeten te vragen maar ik vermoedt het niet daar er een bord stond "verboden te kamperen" maar wie weet waren we hier gisteren avond komen staan? want ik zag geen slagboom. Het regende lichtjes dus deden we onze jas maar aan, de eerste maal deze vakantie. Onze jas kwam trouwens goed van pas op onze tocht door de klamm want het moest niet altijd regen om nat te worden. Het werd een indrukwekkende tocht door de Breitachklamm, die men trouwens ook in de winter kon bezoeken. In tegenstelling tot de Almbachklamm bij Marktschellenberg stonden we hier wel hoger boven het kolkende water, maar de hoogtes van de rotsgewelven boven ons sprak tot de verbeelding, het was niet voor niets dat ze zeggen dat dit één van de mooiste en diepste felsenschluchten van midden Europa is.



Na 2 ½ uur wandelen kwamen we terug aan de mobilhome en na de middag zijn we doorgereden naar de camperplaats in Oberstdorf. Dit was gelegen op een oud fabrieksterrein vermoeden we, hier hebben we ons geparkeerd tijdens ons bezoek aan het stadje. Het was een wandeling waarbij we verschillende keren de paraplu hebben moeten bovenhalen. Daar het maar bleef regenen hebben we ons bezoekje kort

gehouden en in plaats van in de camper te zitten zijn we vertrokken naar Meersburg in de hoop dat het aan de Bodensee beter weer was. Twee uurtjes later kwamen we in het zonnige Meersburg aan, we konden na onze wandeling naar het meer zelfs nog buiten barbecueën en rustig een glaasje wijn drinken op de intussen al goed volgelopen camperplaats.



09/08/2008

Vandaag stond de lange rit naar de Moezel op het programma, met een tussenstop te Triberg om naar de klokken te gaan kijken. Het was onderweg een regenachtige dag maar hoe dichterbij de Moezel we naderden hoe beter het weer werd. In Tritenheim aangekomen scheen de zon dan ook met volle kracht, geen wolkje aan de lucht. Onze GPS had ons onderweg weer de wijngaarden willen insturen om zo nog sneller daar te zijn, maar deze keer liet ik mij niet vangen, gewoon de weg volgen en zo door naar de camperplaats (6€/24uur) langs het water. We zetten ons aan de waterkant langs een Zweedse camper waarvan de bewoners perfect Duits spraken. Stoeltjes en tafel buiten gezet en eerst een uurtje rustig in het zonnetje zitten om daarna een wandeling door het dorp te maken. We hadden geluk vandaag want net vanavond werd de nieuwe wijnkoningin van Tritenheim gekroond. Dus deze avond naar de grote hal naast de brug over de Moezel. Na de laatste barbecue van deze vakantie hebben we ons beste pak aangetrokken om mee te gaan feesten, er was een gezellige sfeer en de wijn mocht er ook wezen. Met een friet met mayonaise zijn we uiteindelijk terug naar de camper getrokken en zat er weer een geslaagde dag erop. En morgen terug richting Limburg.

