

# Wijnfeesten Neef 2012

Vrijdag 21 september 2012

Na de meevaller vorig jaar besloten we om weer naar de wijnfeesten in Neef te gaan, het was er gezellig en op de camperplaats zal er wel plaats genoeg zijn. Toen we Neef naderden zagen we reeds dat het toch redelijk druk was langs de Moezel en ik vroeg mij af of er nog wel plaats zou zijn. Plaats zei Marina, jazeker zal er plaats zijn daar twijfel ik niet aan. Maar toen we boven op de brug stonden en de mobilhome massa op de camperplaats beneden zagen staan begon ook zij wat te twijfelen. Zullen we wel een plaatsje vinden kort bij elkaar, want we reden samen met onze vrienden Juliën en Noëlla. Ja dat zal zoeken zijn, opeens kwam er een fietser aangereden die aan Julien vroeg of we samen waren en daarna teken deed om hem te volgen want hij wist nog een plekje waar we achter elkaar konden staan. En zo stonden we iets later tussen de Noren en de Zweden in het lieflijke dorpje Neef langs de moezel in Duitsland. Het was wat aan de frisse kant maar de zon scheen, dus onmiddellijk tafel en stoelen uitladen voor een gezellige onderonsje buiten. Na de middag zijn we een eerste keer het dorpje gaan bezoeken, foldertje meenemen, ....

Wat volgde waren twee leuke dagen in leuk gezelschap en natuurlijk verschillende flesjes wijn.

