

# Wijnfeest Ediger Eller 2009

Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus 2009

Vandaag vertrokken we met onze burens Juliën en Noëla naar de wijnfeesten te Ediger Eller, ditmaal niet naar het stratenwijnfeest maar nu is het te doen in de feesttent en daar buiten.

Het mooie weer was van de partij dus konden we verschillende barbecues voorzien, de eerste dag werd ingezet met een frisse sangria, dat er dit weekeinde ook veel pintjes en flessen wijn passeerden laat zich raden. Ook een paar mooie fietstochtjes gedaan kwestie van al dat lekkers wat te laten zakken en een flesje wijn te gaan proeven in de buurgemeentes van Ediger Eller.



Zondag 9 augustus 2009

Deze zonnige zondag morgen werd tevens ook onze laatste dag aan de moezel en we zouden 's namiddags vertrekken richting België. Maar eerst nog een halte aan het biermuseum te Roth bij St. Vith om een plaatselijk biertje te proeven en dan naar huis.

En nu aftellen naar het volgende wijnfeest in 2010 te ????