

Westende en Gravelines 2010

Dinsdag 2 februari 2010

Voor het eerst trokken we er zo vroeg in het jaar op uit met de mobilhome, we zouden onze batterijen eens gaan opladen met een kort bezoek aan de Belgische kust en iets over de grens in Frankrijk.

Vermits onze auto aan vervanging toe was, zouden we van de gelegenheid gebruik maken om in Wilrijk bij Cardoen eens binnen te springen voor een idee of misschien wel een aankoop. En ja vonden daar ons ding en na een 2 uurtjes verblijf aldaar reden we verder richting kust, waar we voor het eerst eens zouden gaan staan in Westende op de parking aan het Sint-Laureinsstrand. Zo vroeg op het jaar en dan nog door de week zorgde ervoor dat we er helemaal alleen stonden en reden we door tot op het einde, zodat we zicht hadden op de woelige zee. Dat er een stevig windje stond konden we al onmiddellijk voelen aan het wiegen van de camper, we zullen deze avond zeker goed in slaap gewiegd worden. Na het eten zijn we een stevige wandeling gaan maken langs de dijk om uiteindelijk langs het centrum terug te keren naar de parking. Onze eerste lading jodium hadden we binnen en dan een goede hete kop koffie om terug op temperatuur te komen want fris was het wel met die stevige wind op kop.

Daarna hebben we beide nog wat zitten lezen met zicht op zee, Marina een stevige roman en ik was reeds bezig met het plannen van de volgende reis, van verslaving gesproken.



Woensdag 3 februari 2010

Na een rustige nacht was ik al vroeg op en bij een tas koffie met zicht op de zee kon ik goed genieten van de rust en de stilte op onze eenzame plaats, hier en daar kon ik op zee een bootje opmerken en enkele mensen die hun hond uitlieten op het strand. Na een rustige ochtend zijn we vertrokken richting Frankrijk waar we ons zouden plaatsen in Gravelines op de camperplaats aan de jachthaven. Het was rustig op de baan en toen we op de zeer verzorgde en mooie camperplaats aankwamen zagen we maar één camper staan, Engelsen of Ieren. Ook hier eerst iets gegeten en dan een wandeling langs de vaargeur richting zee. Het weer was fel verbeterd en er stond ook minder wind zodat het een zeer leuke wandeling werd. De camperplaats lag zo een 2 kilometer van het strand gelegen maar de wandel/ fietsweg ernaartoe was wel zeer verzorgd. Vermits het laag water was zagen we ook een zeer grote vlakke eer je aan het water was. We kozen voor een wandeling op het strand en zo langs de duinen terug naar de parking waar je normaal ook kon staan met de mobilhome, hier stonden enkel 2 caravans en enkele auto's maar van campers geen spoor. In de late namiddag kwamen we terug aan de jachthaven aan en zagen de bootjes in de vaargeul geleidelijk aan naar boven komen. Ook hier gingen we een rustige nacht tegemoet.



Donderdag 4 februari 2010

De laatste dag van deze korte trip was aangebroken, hier zouden we eerst nog een wandeling maken naar het centrum eer we terug naar België zouden rijden. Het leek wel een leuk stadje om later als het wat drukker was terug te komen. Iets voor de middag zijn we ook hier vertrokken richting Brussel waar we eerst nog eens langs het vakantiesalon zouden passeren voor het hamsteren van allerlei folders en ideetjes voor een volgende trip.