

Westende 2012

Woensdag 25 juli 2012

Al enkele jaren belooft maar nu moet het ervan komen, een bezoekje aan Guido en Marie-Louise die al jaren vaste zomerklienten zijn op de camping Kompas in Westende. En dat was voor ons dan ook de gelegenheid om de camperplaats in Westende eens aan te doen. Het weer zal alvast mee dus wij op naar de kust en wij waren blijkbaar niet de enigen die dat van plan waren vandaag. File en nog eens files je werd er zot van en toen kwam er nog eens een monster vertraging bij door een ongeval dichtbij Gistel op de E40. Maar hier heeft onze Tomtom ons heel goed afgeleidt door ons langs enkele mooie rustige wegen naar Westende te brengen. Op de camperplaats te Westende waren er maar 3 plaatsjes meer vrij dus hadden we hier geluk, anders waren we eens gaan kijken op de camping zelf waar je ook met de mobilhome kan staan. Zij het voor iets meer euro's maar dan heb je er wel de douches bij. Toen we net geïnstalleerd waren op de camperplaats ging de gsm af, het was Marie-Louise die benieuwd was of we er al waren want ze hadden via de radio vernomen dat er mega's files waren op weg naar de kust en blijkbaar was er bij het ongeval te Gistel een camper betrokken en waren ze een beetje ongerust. We konden haar gerust stellen want we stonden gezond en wel op enkele meters van hun verwijderd op de Camperparking Kompas. En iets later zaten we gezellig bij hun caravan op de camping voor een leuke verdere namiddag.

Donderdag 26 juli 2012

Na een zeer rustige nacht besloten we om naar Zeebrugge te gaan. Maar eerst zoals afgesproken nog een goede dag bij onze vrienden op de camping, na een laatste koffieke vertrokken we hier richting Zeebrugge. Onderweg was het heel druk langs de kustweg en zagen we te Oostende reeds veel mobilhomes staan ter hoogte van de Explorer, ja als we maar plaats vinden bij de Marinebasis in Zeebrugge met die drukte. Na een tijdje draaiden we de weg op voor de Marinebasis en in de verte zagen we de campers reeds staan, een beetje ongerust reden we verder tot we zagen dat er nog enkele plaatsjes vrij waren. We stonden zelfs super vond ik, aan de overkant van de Basis zo tegen de bosjes aan en een heerlijk weertje buiten. Na een hele poos genoten te hebben van het zonnetje zijn we met de fiets naar Blankenberge getrokken, waar we een massa toeristen aantreffen. De stranden lagen goed vol, veel volk op de dijk en in de winkelstraten, overvolle terrasjes op de dijk. Ja een echte topdag voor horeca in Blankenberge. Tegen de avond zo iets voor zevenen vertrokken we voor een restaurantbezoekje aan de haven in Zeebrugge. Wat wordt het, in de Bistro Wittekerke of ernaast terug bij de Griek, we hadden alle twee wel goesting in een visschotel dus was de keuze gemaakt, raar maar waar in volle vakantie was hier de keuken gesloten om 18u30 Maar de vriendelijke heer zei er direct bij dat de keuken hiernaast (de Griek dus) wel nog open was, dus wij een paar meters verder.

Vrijdag 27 juli 2012

Deze morgen was de zon al zeer vlug van de partij en dat betekende dat we er een dagje Zeebrugge bij namen. Zo iets na de middag vertrokken we met de fiets voor een tochtje naar Damme, naar daar via Lissewege met een tussenstopje alhier. En later terug langs de Damse Vaart en het Schipdonkvaart tot in Zeebrugge waar we uitkwamen bij de ophaalbrug. Bij onze terugkomst aan de mobilhome zagen we hem al liggen. De China

Shipping in het dok, ja dat zal dus een iets minder stille nacht worden en zullen de oordopjes weer eens van pas komen, want het laden van die oneindig veel containers ging zo maar eventjes de hele nacht door.



Zaterdag 28 juli 2012

Na een iets mindere nachtrust was het tijd om ons klaar te maken voor de terugtocht naar Limburg waar we dan ook in de vroege namiddag aankwamen. En was het er dan toch eens van gekomen om onze vrienden op de camping te gaan bezoeken.