

# Uitstap Kesten aan de Moezel in Corona tijden 2020

Dinsdag 7 juli 2020

Eindelijk we mogen het land uit, de Corona cijfers zijn voldoende gedaald. Dus tijd voor een tweedaagse aan de Moezel, mondkapjes of zijn het nu mondkapjes lagen al te wachten in de mobilhome. Gellekes ? die kopen we wel onderweg. Het was zeer rustig onderweg, soms hadden we de weg voor ons alleen. Maar toch slaagde er een voorbijstekende wagen in om een steentje te katapulteren tegen onze vooruit, prijs een sterretje. Hopelijk scheurt niet verder en gaan onze milieustickers er niet aan door de vervanging van de ruit. Met Corona in het achterhoofd gingen we op zoek naar een rustig plekje en dat plekje vonden we op de camperplaats van Kesten. Gingen niet op de eerste rij aan het water staan want daar zal het ongetwijfeld wel vol lopen, maar op de tweede rij zal ook wel goed zijn. Het weer zat mee dus onmiddellijk tafel en stoelen buiten. Deze namiddag stond er een fietstocht op het programma en die ging richting Piesport. Het terras van Wijnhuis Karthäuzehof was niet open, dus ons vast uitwijkadresje lag er bijna langs. In de tuin van het wijnhuis Lehnert Veit stond een rustig tafeltje voor twee op ons te wachten. We genoten van twee verschillende witte Feinherb wijntjes en namen bij ons vertrek een paar flesjes mee.



Woensdag 8 juli 2020

Het was wat frisser dan gisteren, maar dat kwam goed uit voor onze ochtendwandeling door de wijnvelden. Gisteren bij de kiosk hier op de camperplaats het boekje "Wandern auf dem Moselsteig" meegenomen. Hier stonden enkele mooie maar ook pittige wandeltochten in voor echte wandelaars. Een hele trip zat er voor ons niet in maar een stukje zal wel lukken. De wandelschoenen aan en toch maar een fleske aangetrokken en we waren weg. In Kesten dorp ging het langs de rijbaan omhoog richting Monzel om daar aangekomen het wandelpad Moselsteig te volgen in de richting van Lieser. Zeer mooie wandeling met een prachtig zicht op de Moezel en het frisse windje was dan ook welgekomen. De verschillende wijngaarden volgden elkaar op, het was de bedoeling om bij de brug Lieser/Mülheim an der Mosel af te dalen. Maar we besloten om al eerder stilletjes af te dalen en zo terug te wandelen naar de camperplaats. Het was al een stukje voorbij de middag toen we daar aankwamen.



Eerst wat eten en wat buiten zitten vooraleer we de fietsen terug boven haalden voor een tochtje naar Zeltingen/Rachtig. Op de terugweg in Wehlen een rustig coronavrij 😊 terrasje opgezocht voor een heerlijke halve liter Weize, Marina ging voor een wit wijntje. Het wijntje was super dus bij afrekenen gevraagd of hij die ook verkocht? neen 😞 spijtig.

Donderdag 9 juli 2020

Na een mooie en deugddoende tweedaagse aan de Moezel zetten we de mobilhome richting thuis. Maar eerst langs Carglass in Hasselt om onze ruit te laten herstellen, onze afspraak had ik gisteren online vasgelegd. Bij Carglass een 3/4uur gewacht en het sterretje was weer vergeten.