

Stratenwijnfeesten te Ediger Eller 2007

Donderdag 6 september 2007

Het lang op voorhand geplande uitstap met vrienden naar de moezelfeesten ging van start, om 13 uur stonden we klaar voor de rit naar Ediger Eller. Na de regen van de afgelopen dagen hoopten we dat de weergoden ons goedgezind waren. Onderweg viel er hier en daar nog een spatje maar buiten de bewolkte lucht viel de reis wel mee en bereikten we droog de Moezel. Op de camperplaats bij het centrum van Ediger was het heel druk en konden we niet samen staan, dus maar terug naar het camperplaatsje in Eller, daar hebben we ons mooi langs elkaar kunnen zetten zodat we een terrasje vormden met één uitgedraaide luifel. Toen we onze stoeltjes uithaalden begon het op te klaren en kregen we eindelijk de zon te zien, tijd dus voor een glas champagne om de start van onze eerste gezamenlijke uitslag op gepaste wijze in te zetten. Nu was het tijd voor een wandeling naar het dorpje Ediger waar dit weekend de straatwijnfeesten doorgingen, de wandelafstand viel wel mee, een kilometerke ofzo. Op deze wandeling sneuvelde de eerste fles moezelwijn voor de heren en voor de vrouwtjes een cappuccino met een stuk taart. Terug aangekomen aan de motorhome maakten we kennis met een Belgisch koppel dat liever wat dichterbij Ediger wou staan, kwestie van niet verloren te lopen na de wijntjes morgen op de wijnfeesten, zij zouden morgenvroeg hun naar ginds verplaatsen in de hoop dat er iemand daar zou vertrekken. Nu was het tijd voor de barbecue, de grote hapjes kwamen terecht op Julien zijn barbecue en het stokbrood met lookboter kwam op onze mini te liggen. Na de afwas werden er nog enkele flesjes wijn gekraakt en de eerste dag zat erop.

Vrijdag 7 september 2007

Na een onrustige nacht, met veel autoverkeer en treinen, werden we wakker en konden we ontbijten op ons terrasje tussen de motorhomes. Die morgen had ik wat last van mijn maag, maar dat was na onze ochtendwandeling alweer vlug beter. Na de middag besloten we een fietstocht te maken naar Beilstein, daar namen we de veerboot om met de fietsen naar de overkant te gaan. Het stadje Beilstein was zag er heel toeristisch uit met zijn vele terrasjes, na een wandeling door het stadje en een bezoek aan een tentoonstelling over handwerk, zochten we de koelte van een wijnkelder op. Hier maakten we kennis met de Federwijsser (is eigenlijk een druivensap dat zich in het stadium tussen persen en wijn zijn bevind en nog niet gegist is) het was een drankje dat er goed binnen liep, maar voor drankjes die er goed binnen lopen moet je voorzichtig zijn zeggen ze. Later wou ik toch eens een rode moezelwijn proeven en we kozen voor een half droge (denk ik?) deze wijn kon echter niemand van ons bekoren, dus niet voor herhaling vatbaar. Hierna gingen we met de fiets terug maar ditmaal langs de andere oever. Eenmaal terug aangekomen aan de motorhome konden we rustig beginnen met het buitenzetten van tafels en stoelen want vandaag was het barbecue. Aan de tafel hebben we ons maar allemaal aan een watertje of limo gehouden want de avond was nog lang. Na de afwas vertrokken we te voet naar het stratenwijnfeest te Ediger Eller, de terrasjes zaten al goed vol en hier en daar stond al een standje met nieuwe en oude spullen. Het heeft niet lang geduurd of de eerste fles wijn ging eraan, dus het begin was gemaakt. We hadden even later het geluk dat op een mooi plaatsje er een bank vrij kwam dus wij met zijn allen erheen, toen even later op het pleintje voor ons enkele bands hun beste kunnen lieten zien, was onze avond al voor meer dan de helft geslaagd. Na

nog was wandelen door de straatjes was het tijd voor n'en hamburger in een broodje, wel lekker maar warm hierna zijn we de St. Martinus-keller in gedoken, daar was de sfeer opperbest. Hier trok een trio van ruimte naar ruimte om daar het beste van zichzelf te brengen, keitof was het en de wijn was dat ook. Het begon nu toch stilletjes aan tijd te worden om de terugtocht naar de camperplaats aan te vatten. Daar aangekomen zat deel 1 erop.



Zaterdag 8 september 2007

Om 8 uur wakker geworden maar toch nog even blijven liggen tot 9 uur, want de burens zouden allicht nog slapen dacht ik. Maar dat was niet zo, zij waren al vlug uit de veren en Julien had reeds zijn ochtend wandeling achter de rug. Toen we buiten kwamen stonden ze ons al op te wachten en stond de tafel in hun mh al gedekt op ons te wachten, van service gesproken. De sfeer was opperbest niemand met hoofdpijn of andere ongemakken. Toen even later alles weer opgeruimd was vertrokken we voor een wandeling door het dorpje Eller, van het kerkje ging het rechtdoor naar boven richting wijngaarden, het was een leuke wandeling en het weer was supergoed. In de onmiddellijke omgeving konden we de Calmont zien met hier en daar enkele wandelaars op, soms leken het wel berggeiten te zijn, dus deze wijnberg zal niet voor dit jaar zijn, hier komen wij zeker nog eens voor terug. Na het middageten vertrokken we met de fiets naar Bullay, we bleven de Moezel volgen langs onze kant om te Bullay de veerpont te nemen naar de overkant. Het was daar een drukke bedoening vonden we bij onze aankomst, waarom werd ons even later duidelijk. We waren net op tijd om een mooi plaatsje langs het parkoer in te nemen om een optocht met de wijnkoningin mee te maken. Na een wijntje vertrokken we terug naar Ediger Eller maar dan langs het dorpje Neef (waar we dit jaar nog gestaan hebben). Aangekomen aan de mh was het even tijd om te bekomen en te rusten voor wat nog komen zou. En terwijl de heren nog wat spannende verhalen uitwisselden zorgden de dames voor een heerlijke visschotel. Na de afwas hebben we ons klaar gemaakt voor de tocht naar het wijnfeest deel 2. Vandaag stonden er nog meer kraampjes en begon de vlooiemarkt ook meer vorm te krijgen. Na hier en daar een tussenstop voor een kraampje hielden we halt aan een vrije bank om de eerste fles wijn te proeven, keuren ... , de eerste fles viel niet zo goed mee we hadden de indruk dat het n'en droge was of lag het aan de pfand die we op de glazen moesten betalen. Na enkele tussenstops belanden we aan een stand met braadworsten en sommigen onder ons konden hier niet aan weerstaan. Tijdens het wachten viel ons de ambiance en de muziek band hier tegenover op, in die mate zelf dat we hier de rest van de avond doorbrachten; de sfeer zat er goed in flesje halen, even mee zingen, dansje wagen, flesje halen, even mee zingen, ons beste Duits eens boven halen, een praatje

slaan met n'en Holander, flesje halen, Na een zeer goede avond besloten we de terugtocht naar de motorhome aan te vatten.



Zondag 8 september 2007

Om 8 uur uit de veren, koffie gezet en even buiten gaan kijken of de burens reeds wakker waren, dat was niet zo, dus even rondgewandeld op de camperplaats, een praatje gedaan met enkele Belgen die er ook stonden. En daarna nog even buiten in het zonnetje de gazette van donderdag gelezen. Even later kwamen de burens tevoorschijn, iedereen voelde zich kiplekker, dus tijd voor de tafel en stoelen buiten te zetten voor het ontbijt. Het zou vandaag een rustige dag worden want vandaag ging het weer huiswaarts. Deze voormiddag hebben we een wandeling gedaan naar de voet van de Calmont, kwestie van de sfeer te voelen, voor meer kwamen we eens terug. Op de camperplaats nog even een praatje slaan met de andere campers en we konden aan onze laatste barbecue beginnen. Terwijl de dames de afwas deden begonnen Julien en ik de rest op te ruimen. Het was reeds 4 uur toen we ons klaar maakten om te vertrekken, eerst nog langs Neef om te lozen en dan richting Cochem om van daaruit richting Bütgenbach (Worikken) te rijden voor een stop aldaar. Het weer was aan het omslaan het werd frisser, aangekomen op de parking iets voor het meer te Bütgenbach (nabij de camping) besloten we een wandeling te maken. Vermits er weinig of geen beweging te zien was aldaar besloten we maar naar het restaurant-cafe met uitzicht op het meer te gaan. Blijkbaar konden wandelaars die enkel iets wensten te drinken hier op dat uur niet terecht en werden we vriendelijk doorgestuurd. Dan maar iets bij ons in de motorhome drinken en konden we de reis naar huis verzetten. Hier eindigde onze eerste uitstap naar de Moezelfeesten met de motorhome, het was schitterend meegevallen en voor herhaling vatbaar.