

Stratenwijnfeest te Reil

28/08/2008

Vandaag stond onze jaarlijkse trip naar de wijnfeesten ergens langs de Moezel op het programma, samen met onze vrienden Julien en Noëlla ging het dit keer naar het dorpje Reil. Iets voor één vertrokken we naar het zonnige Reil aan de Moezel, zo hadden de weermannen en vrouwen het toch voorspeld. Na een toch iets bewolkte rit kwamen we omstreeks 4 uur aan, goed op tijd om ons samen een plekje op de camperplaats in de Moselstrasse uit te zoeken. De plaatjes aan de waterkant waren al bezet, maar dat maakte niets uit, onmiddellijk werden de tafel en stoeltjes buitengezet en konden we genieten van de rust aan de moezel. Na een poosje zijn we een wandeling langs het water gaan maken en zo hogerop door het dorp om terug te keren naar de camperplaats. Voor de eerste warme maaltijd hadden we pasta met scampi's voorzien. De avond hebben we dan gezellig rondgemaakt het een glaasje wijn en een hapje bij het kaartspel UNO.

29/08/2008

De zon was er al vroeg bij deze morgen. We hebben dan ook buiten ontbeten en een gesprekje gehad met twee (Hollandse) Belgen dit iets verder stonden met hun camper en overdekte aanhangwagen. Juliën was zeer geïnteresseerd in de overkapping daar hij zo iets zocht voor zijn scooter mee te nemen met de mobilhome. Na een wel zeer uitgebreide uiteenzetting zijn we vertrokken voor een iets late ochtendwandeling. Na de middag zijn met de fiets naar Zell gereden. Het was een leuke tocht, en vermits we toch daar waren zijn we op de camping gaan kijken of onze burens uit Ham niet aanwezig waren, maar dat was niet zo. Na een terrasje te Zell zijn we terug naar Reil gereden. Eerst gingen we in de vroege avond kijken naar de opening van het Strassenwijnfeest door de plaatselijke wijnkoningin. Hierna gingen we eerst barbecueën en maakten ons daarna klaar voor onze eerste avond wijntjes proeven en plezier te maken. Na een geslaagde avond gingen we terug naar de camper om te genieten van een verdiende nachtrust.



30/08/2008

Deze morgen waren ze al vlug uit de veren om broodjes te gaan halen met de fiets, maar de bakker was ons al voor want hij stond reeds op de camperplaats te wachten op hongerige campers. Verse koffie en broodjes allerhande wat moet een mens nog meer op een zonnige zaterdag ergens langs de oever van de Moezel. Deze voormiddag zijn we op zoek gegaan naar de "Heisen Stein" in het dorp is de weg naar het "Ortsteil Heisen Stein" goed aangegeven, maar hoe hogere we wandelden hoe minder wegwijzers we tegen kwamen, alleen stond hier en daar op de weg geschilderd "Café am Heisen Stein" Dus wij vooruit richting café, onderweg zijn we een welgekomen bankje tegengekomen om even op te rusten. Na een hele wandeling kwamen boven aan en zijn we direct iets gaan drinken in het café en toen verder getrokken naar die bewuste Heiser Stein. Deze bevond vlak bij de zendmast, hier hadden we een prachtig zicht op het Moseltal bij Reil en toen kon de terugweg naar beneden aanvatten. Na het eten hebben we ons klaargemaakt voor een fietstocht naar Traben Trarbach, hier aangekomen hebben we eerst een terrasje gezocht om wat te bekomen van deze zonnige rit langs de Moezel. Hierna zijn we door het stadje gewandeld om op een bankje aan het water te eindigen met een ijsje. We reden langs de andere oever terug naar de camperplaats in Reil, dit was een goede keuze want hier lag er wel een fietspad over de hele afstand. Tegen de vroege avond zorgde Juliën voor de barbecue en ik hielt mij bezig met broodjes bakken voorzien van kruidenboter. Later op de avond kon deel twee van het stratenwijnfeest beginnen, we hadden nog een negental standen te gaan, dit zou moeilijk worden zeker als we nog ergens blijven hangen om nog een tweede fles te bestellen. Na een zeer goede en plezierige uitstap zijn we terug aan de camper beland voor een welverdiende nachtrust na een prima dag te Reil.



31/08/2008

Lag het aan de wijn van gisteren of aan de vermoeidheid, maar we werden vandaag allemaal veel later wakker als normaal. Het weer vanmorgen was weer uitstekend, het zonnetje scheen, dus konden we weer buiten ontbijten. Deze voormiddag nog een laatste wandeling door het dorpje en na onze derde barbecue hebben we ons klaargemaakt voor de terugreis. Op onze terugweg zouden we een tussenstop maken aan de Rursee bij Simmerath, vermits het onder aan de brug veel te druk was hebben we ons langs de weg op een parking met zicht op het meer gezet, om hier gezellig te picknicken. Daarna zette we onze weg verder en kwamen na alweer een leuke reis terug thuis in Limburg.