

Rurberg (Eifel) Cochem en Kesten 2010

Maandag 12 april 2010

Vandaag zouden we voor een korte trip naar Duitsland gaan, eerst naar de Eifel waar we zouden gaan staan in het stadje Rurberg aan de Rursee. Het werd een rustige reis met afwisselend de zon en dan weer betrokken met af en toe een regenbui. Toen we in Rurberg aankwamen was er een beetje mist maar deze trok gelukkig terug weg zodat het nog een mooie zonnige dag werd. Eerst wat eten en daarna zouden we een goede wandeling maken langs de oever van de Rurse, het was er zeer rustig, waarschijnlijk hebben ze in Duitsland geen 2 weken Paas verlof want er waren geen kinderen te zien zelfs de dagjes mensen waren zeer schaars. Het werd een zeer mooie wandeling en toen we terug bij de camper aankwamen stonden we er reeds met zijn vieren. Naarmate de avond vorderde begon het ook steeds meer te regenen, we hebben veel geluk gehad dat we tijdig terug aan de camper waren. Bij een wijntje en een chipske hebben we dan maar op de laptop naar een film gekeken.



Dinsdag 13 april 2010

Om 8 uur opgestaan voor het zetten van de koffie, buiten was het zeer zacht en het beloofde een mooie dag te worden, helemaal anders zoals ze op het weerbericht gezegd hadden. Deze voormiddag zijn we een wandeling gaan maken door het dorpscentrum om tegen 11 uur te vertrekken naar Heimbach waar we zouden halt houden op de parking in het centrum langs het water, hier mochten ook mobilhomes parkeren overdag. Eerst onze verse broodje binnenspelen en dan een wandeling langs de parken en het water, ook zijn we langs de mobilhome parking gewandeld. Hier stond er slecht één camper en ja het was weer een Belg, zo hebben we er de laatste tijd wel meer tegengekomen in de Eifel, blijkbaar een streek die in trek is bij de Belgen.



In de namiddag zijn we verder getrokken maar eerst nog gaan winkelen en zo verder naar de Moezel waar we van plan waren Cochem te gaan bezoeken. De parking voor campers langs de grote baan en het water vonden we toch iets te onrustig om hier dan ook te overnachten dus reden we de Moezel over, richting Valwig. Hier zijn we ons maar gaan parkeren op de parking (schuin over het kasteel) die eigenlijk voorbehouden is voor autobussen, van hieruit hadden we een mooi zicht op het kasteel van Cochem en wandelden we langs het water naar de brug over de Moezel. Het was een gezellige drukte in Cochem de winkeltjes waren nog laat open en we kuierden door de straatjes en het marktpleintje en begonnen dan de klim naar het kasteel hoog boven de stad, het terras was reeds gesloten en liepen we met een boog om het kasteel heen en wandelden langs de andere kant terug naar beneden. Tegen de avond trokken we terug naar de parking waar onze mobilhome stond en brachten daar samen met 3 andere campers de nacht door, echt rustig was het er niet maar we hadden toch een goede nachtrust.



Woensdag 14 april 2010

De zon was al vroeg van de partij en daarom beslisten we om nog een dagje langer aan de Moezel te blijven en reden we door naar Kesten waar we ons op de camperplaats zouden zetten. Het zonnetje was van de partij en we gingen buiten in het zonnetje zitten langs het water waar af en toe een boot langs kwam. Het was ook echt fietsweer vandaag dus de fietsen naar beneden en wij maakten ons klaar voor een eindje fietsen op het fietspad langs de Moezel. We reden langs Minheim en zo door naar Piesport waar ons op het terras van het Karthäuserhof neerploften en een heerlijk flesje Piesporter Goldtröpfchen bestelden. Het was heerlijk zitten zo langs het water in deze mooie tuin. De wijn beviel ons zo dat we er meteen 3 flessen van meenamen om later nog eens van te genieten. Op de terugweg stond een heus briesje en er vielen af en toe enkele

druppels Moezelregen. Echt buiten gaan zitten was er nu niet meer bij en zijn we na het eten nog een korte wandeling gaan maken in het dorpje Kesten zelf. De wegen hier in Kesten lagen nog allemaal open ze waren precies alles hier aan het vernieuwen en zoals gewoonlijk vroegen ze ook hier iemand de weg en ik zoals gewoonlijk : ich bin ein toerist hier. s' Avonds hebben we ons eerste spel UNO gespeeld op reis en ook zoals gewoonlijk heb ik verloren.



Donderdag 15 april 2010

Ook vandaag scheen de zon al vroeg en zouden we deze voormiddag nog wat profiteren van de zon en hebben we tot zo'n 11 uur buitengezeten. Nu was het tijd om ons klaar te maken voor de terugreis langs Luxemburg waar we zouden stoppen in Vianden voor een bezoekje. Toen we het stadje binnen reden zag ik een parking langs het water met in de verte een camping, dus parkeerden we ons maar op de parking. Toen we merkten dat we van hieruit toch een eindje moesten wandelen naar het kasteel en het centrum, zijn we ons gaan verplaatsen en hebben we de parking opgezocht bij het kerkhof, hier konden we ongestoord staan en waren we toch dicht bij het centrum. We maakten een wandeling door het dorp om uiteindelijk bij het kasteel boven aan te komen, daarna nog wat gaan eten en drinken en daarna terug naar de mobilhome. Onderweg naar huis stopten we nog even voor de grens om goedkopere Luxemburgse diesel binnen te doen en zo eindigde een paar uurtjes laten onze korte trip op de oprit thuis