

Rodt (St. Vith) 2016

Woensdag 10 februari 2016

Er even tussen uit met vrienden, niet te ver en waar we gezellig iets kunnen eten en drinken zonder ons zorgen te moeten maken, om straks nog te moeten rijden. De keuze viel op het Biermuseum in Rodt een deelgemeente van St. Vith. Meteen kunnen we ook onze herstelde Truma diesel eens testen. Daar onze mobilhome voorzien was met zomerbanden waren we al blij dat er zich geen winterse omstandigheden aanboden en de wegen er prima bij lagen. Rond een uur of negen waren we weg samen met onze burens Julien en Noëlla. De weg naar Rodt verliep heel vlotjes en we hadden plaats genoeg om ons een plekje uit te zoeken op de verlaten parking van het biermuseum. Kom maar bij ons eten want de koffie is klaar en dus zaten we even later met ons vieren en onze lekker warme Benimar. Eigenlijk hadden we geen zin om vandaag de benen te strekken en dus bleven we even binnen zitten keuvelen bij een glaasje en hapje. Er kwam al een beetje beweging bij het biermuseum dus wilden de mannen maar wat graag een streekbiertje gaan proeven en wat later overbruggen we 20m die ons van elkaar scheidde. Aan het interieur hier was er niets veranderd maar er waren wel andere Vlaamse uitbaters en was er weer een mengelmoes te horen van het Frans, Duits en Nederlands. Intussen eens polsen of we hier konden eten deze avond en liefst als het gaat Steengril. Dat was geen probleem, wel goed dat we het op voorhand gevraagd hadden want dan konden ze het vlees bestellen zei de vriendelijke dame uit de keuken. Deze avond wel niet te laten komen, graag voor een zes uur, ok geen probleem. Het was hier best gezellig maar toch gingen we nog even op en af naar de mobilhome. De steengril was best wel lekker maar de volgende keer vragen we toch tweede steen om op te bakken. Nog een laatste straffe koffie, waarna de avond werd afgesloten in de camper.

Donderdag 11 februari 2016

Het had deze nacht licht gesneeuwd en tegen een uur of negen werden we bij de burens verwacht voor een stevig ontbijt. Nog wat bijpraten en daarna was het tijd om de benen iets te strekken en zijn we vertrokken voor een stevige wandeling door een dun laagje sneeuw met Julien als gids. Wel mooi die sneeuwlandschappen maar eigenlijk was ik wel blij dat het gestopt was met sneeuwen want straks moeten we terug naar huis met onze zomerbandjes. We hadden met zij allen wat gezonde boslucht opgesnoven en een winterwandeling gemaakt dus was het tijd voor de terugtocht naar Limburgse Ham. En vooral onze verwarming had het uitgehouden, maar intussen had ik al een nieuw lijstje met zaken die ik nog wilde inbouwen, veranderen of die we niet bij hadden.

