

Reisverslag Frankrijk

Lac du Der Chantecoq - Giffaumont Champaubert

Donderdag 1 mei 2008

Om 9u454 thuis vertrokken met vrienden naar het meer van Lac du Der in Frankrijk, we hadden besloten om langs binnenwegen te rijden dus geen snelwegen. Na een paar uurtjes rijden zijn we aan de abdij Maredsous gestopt, hier kon men eventueel ook blijven overnachten op de grote parking als men dat wenst. We zijn dan iets gaan eten in het Ontvangstcentrum Saint-Joseph aldaar, teruggekomen op de parking zijn we doorgereden richting Frankrijk. Op zo'n 1 1/2 uur rijden van onze bestemming hebben we nog een tussenstop gedaan op een parking langs de weg. Na een koffie en een koekje waren we weer weg. Intussen hadden we nog enkele regenbuien gehad maar bij aankomst te Giffaumont Champaubert, aan de onderkant van het meer Lac du Der was het toch droog. Op de diverse parkings naast en achter het office du tourisme stonden veel mobilhomes, wij zochten ons een plaatsje op de achtergelegen officiële camperplaats, hier konden we ook goed langs elkaar staan. Na ons geïnstalleerd te hebben, een frisse pint zijn we een korte wandeling gaan maken. Maar goed dat we de paraplu meegenomen hadden, want onderweg kregen we toch een fikse regenbui te verwerken. Na een wandeling over de brug naar de (vroeger verplaatste kerk) aan het meer en zo terug naar de mobilhome was het tijd om te eten. Ik had al de dag ervoor kip met whisky gereedgemaakt en dat zou dan ook onze eerste menu op reis zijn. Het was echt geen weer om nog buiten te zitten dus met zijn vieren bij ons in de mobilhome met de voeten onder tafel. s'Avonds nog een kaartje gelegd en onze eerste dag zal erop.

Klik hier voor de folder Lac du Der of het liggingsplan



Vrijdag 2 mei 2008

Na een goede nachtrust opgestaan en koffie gezet, Noella had bij haar in de mobilhome de tafel al gedekt, dus ontbijt bij de geburen. Daar we in de namiddag rond het meer zouden fietsen hebben we het deze voormiddag iets rustig gehouden. Het was vandaag heel goed fietsweer, niet te warm en een matig windje. Het is heerlijk fietsen op het fietspad rond het meer, we vertrokken langs de linker kant van het meer waarbij het fietspad ons door bosrijk gebied naar de andere kant van het meer bracht. Hier stond een watertoren en iets hiervoor de taverne le Cycloder waar we een ijscoupe en een frisse Pelforth dronken. Daar we ons morgen zouden verplaatsen met onze mobilhomes keken we eens rond of daar geen plaatje in de buurt was. Hierna fietsten we door, het fietspad aan de andere kant van het meer lag op een dijk rond het meer, dus van hieruit konden we over het meer kijken. Aan de camperplaats Site de Chantecoq zijn we even blijven staan en besloten we om zaterdag hier te komen staan. Na een toch van 36 km kwamen we terug bij de mobilhome

aan en was het tijd voor een frisse pint. In de vroege avond was het barbecue tijd, een heerlijk wijntje. Na de afwas hebben we daarna een kaartje gelegd, het was een voor ons nieuw spelletje UNO op het einde van het spel had ik natuurlijk het grootste aantal punten verzameld, maar blijkbaar was het om ter minst Na een volle dag was het nu tijd voor een verdiende nachtrust.



Zaterdag 3 mei 2008

Na het ontbijt maakten we ons klaar om te vertrekken, eerst naar de winkel en gaan tanken want morgen was het zondag. Aan het tankstation was het enorm druk, hierna via de sani naar onze volgende overnachtingplaats Site de Chantecoq. Hier aangekomen hebben we ons langs elkaar gezet langs de kant van het meer, we stonden hier samen met zeker een 15 tal campers. Na een rustige voormiddag op ons privé terrasje zijn we in de namiddag een natuurwandeling gaan maken aan de overkant van de camperplaats. Deze wandeling hebben we echter vroegtijdig moeten afbreken omdat we allen niet het gepaste schoeisel aan hadden, het lag er wat natjes en modderig bij. We hebben dan nog een ommetje gedaan in het gebouw dat we aan de ingang van de wandelweg tegenkwamen, hier had blijkbaar een soort natuurdag verkoop plaats of moet ik zeggen een mini rommelmarkt. Voor de rest van de namiddag hebben we rustig buitengezeten aan de mobilhome en hebben we onze reisweg van morgen eens doorgenomen, we zouden een groot gedeelte van de Maas volgen richting België. Na de barbecue en de afwas hebben we nog een tweede spelletje UNO gespeeld en na lang aan de leiding gestaan te hebben eindigde ik deze keer toch op de voorlaatste plaats.



Zondag 4 mei 2008

Vandaag was het onze laatste dag in Frankrijk en zouden we terug huiswaarts keren en vermits de tocht langs verschillende dorpen zou gaan, besloten we om niet te laat te vertrekken. Om 9u30 waren we weg om via Stenay, Mouzon, Rocroi en dan langs de Maas richting Givet en zo naar huis terug te rijden. In Stenay besloten we om door te rijden naar Mouzon waar we na enig zoekwerk een mooie rustige camperplaats vonden langs het water aan een aanlegkade voor plezierboten. Er stonden al een tweetal campers ter plaatse en we zetten ons op een plaats niet ver van de banken geplaatst langs het water, hier zouden we ook blijven eten. Na een uurtje oponthoud zijn we doorgereden naar Rocroi dit is een voormalige vestingstad waarvan de stadswallen nog grotendeels aanwezig zijn. Vlak in de omgeving van de stad vond op 19 mei 1643 de Slag bij Rocroi plaats, een beslissend treffen tussen de Spaanse troepen onder leiding van generaal Don Francisco de Melo en de Franse troepen onder leiding van Louis II de Bourbon-Condé,

Duc d'Enghien (Hertog van Enghien), waarbij de Spaanse onoverwinnelijk geachte troepen het onderspit moesten delven. Onder een stralende zon hebben hier een paar uurtjes doorgebracht waarna het tijd was om verder te rijden richting de Maas. In Givet hebben we langs de weg op een parking tegenover de delvingsplaats van leisteen gestopt om even te rusten en te eten. Na de lasagne en een natje was het tijd voor het laatste gedeelte van de reis, naar Limburg waar we om 10u30 aankwamen.

