

Reisverslag Brugge , Donkmeer en Lier 2007

Zaterdag 25 augustus 2007

Dit weekend gaan we naar Brugge, het was al een hele tijd geleden dat we deze stad eens aandeden, de laatste keer waren we met de trein. Ook waren we benieuwd naar de nieuwe overnachtingsplaats op de Bargeweg. Met het weer hadden we geluk het zonnetje scheen en zo reden we over de expresweg richting West-Vlaanderen. Aangekomen op de parking viel ons op dat het voornamelijk buitenlanders waren en wij maar de tweede Belg. Daar onze motorhome niet zo lang is hadden we aan de achterkant toch een klein terrasje voor onze stoeltjes. Na een wandeling langs het water zijn we iets gaan eten en konden we de stad intrekken, thuis had ik al verschillende wandelroutes afgedrukt maar toen we al een tijdje aan het wandelen waren viel mijne frank dat ik ze in de mh had laten liggen. Dan maar eerst langs de info voor een stadsplan. In de binnenstad zagen we allemaal stoelen "te huur" aan de kant staan, waarvoor zouden die dienen? ... Na een tijdje zagen we affiches hangen met de aankondiging van "De Praalstoet van de Gouden Boom" dit is een kleurrijk spektakelstuk met ongeveer 2000 figuranten, 6 reuzen en 12 praalwagens als schitterende blikvangers. Dus waren wij toevallig op het juiste moment op de juiste plaats. Na heel wat slenteren door de binnenstad zijn we op een terras beland waar we ons n'en grote Brugse zot bestelden en Marina koos voor de enorme sangria. De straatjes begonnen nu wel goed vol te lopen, dus tijd om ons ergens goed op te stellen voor het bewonderen van de stoet die straks langs komt. Bij de boten vonden we een goede plaats, we konden op een muurtje van een brug gaan zitten, zo zaten we hoog en droog. Het was wel even wachten voor de eerste wagens voorbij kwamen maar het was de moeite, het spektakel duurde meer dan een uur, ik vraag mij nog altijd af waar ze al de paarden en mensen vandaan haalden. Rechtstaand op het muurtje kon ik zeer goede foto's nemen van het gebeuren. Na deze drukke dag wandelden via het Minnepark terug richting motorhome.





Zondag 26 augustus 2007

Vandaag gingen we richting Oost-Vlaanderen naar het Donkmeer, je weet wel van die heerlijke paling. Daar aangekomen vonden we nog een drietal mh's op de parking langs de festivalweide. Het was een blijkbaar rustige plaats zo tussen de bomen, we maakten vlug kennis met de andere aanwezigen en gingen eens een wandeling maken langs het meer, dat maar enkele meters verwijderd lag en via het wandelpad zijn we zo eens gaan kijken naar de festivalsite "West Side Story". Toen zijn we richting van het natuurreserveaat gewandeld, aangekomen bij de eendenkooi en dierenpark keerden we terug naar de camperplaats om te eten. Na de middag zouden we wat gaan fietsen, wat een klein tochtje moest worden werd er eentje van 33 kilometer. De kapelletjes fietsroute bracht ons langs zandwegen, kleine en grote wegen tot langs het jaagpad langs de vaart met tussendoor natuurlijk enkele mooie kapelletjes. Eenmaal terug bij de motorhome moesten we vaststellen dat we er bijna alleen stonden en dat er wel zeer veel auto's bijkwamen voor de voorstelling van West Side Story van deze avond. Rond middernacht kwam de leegloop op gang, zeker gedurende een uur was het een drukte van gewelste met vertrekkende auto's na de voorstelling West Side Story.



Maandag 27 augustus 2007

Voor we naar huis reden zouden we nog langs Lier passeren, waar Marina vroeger met school nog geweest was voor een bezoek aan de Zimmertoren. We hadden nog net één vrij plaatse aan de motorhome parking De Zaat aan de Grote Nete. Het weer zat wel mee, het zonnetje scheen. Na wat gegeten te hebben trokken we te voet Lier binnen, het leek ons een goed idee om eerst eens langs de info te lopen voor wat foldertjes, de dame aan de balie was zeer behulpzaam en overlaadde ons met folders en mondelinge informatie, we wisten echt niet waar eerst naar kijken. Met het stadsplannetje in de hand vertrokken we, het viel ons op dat er zo veel beschermde gebouwen staan in het centrum van Lier. Het was nog iets te vroeg voor een bezoek aan de Zimmertoren dus wandelden we eerst even verder door naar het Begijnhof. Na veel moois gezien te hebben was het tijd om terug aan de reis naar Ham te denken. En zo kwamen we in de late uurtjes weer thuis.

