

Reisverslag Belgische kust en Gent 2009

Maandag 1 mei 2009

Onze uitstap naar de Belgische kust begon met een stralende zon en dit al om 8 uur in de morgen. Op deze Pinkstermaandag was het redelijk rustig op de snelweg richting kust. Als halte kozen we Zeebrugge aan de marinebasis uit. Hier aangekomen zetten we ons bij de 15 tal andere motorhomes. Aan de haven bij de duikboot in Zeebrugge stonden er ook veel motorhomes, het is waarschijnlijk een heel druk Pinksterweekend geweest. Na iets gegeten te hebben zijn we met de fiets naar Blankenberge gereden, waar we een zeer lange wandeling langs de dijk tot aan de brasserie op het staketsel aan de vaargeul aan de haven gemaakt hebben. Op het terras aldaar hebben we ons een mooi plaatsje in de zon gezocht en genoten van een koele Karmeliet trippel en een lozaatje, waarna we langs het centrum teruggingen naar onze fietsen. Eventjes op adem komen in onze zeteltjes aan de camper om in de late namiddag een ritje te maken naar Knokke-Heist. Onze eerste avond sloten we af met een goede fles wijn en de daarbij horende hapjes.



Dinsdag 2 mei 2009

Deze morgen begon iets frisser dan gisteren en er stonden een paar stapelwolken aan de hemel, maar die zouden zich wel oplossen tegen de middag. Na de koffie en de verse broodjes van bakker Danny zouden we doorrijden naar Oostende waar we eerst even gingen kijken voor een plaatsje aan de Zinnialaan dicht bij de Mercator, mocht dat niet lukken dan naar de nieuwe camperplaats aan de Fortlaan bij de Earth Employer. We hadden geluk we konden ons nog tussen de andere motorhomes wringen aan de Zinnialaan. Het was inderdaad iets frisser dus namen we onze jas maar mee op wandel, de drukte van een Pinkstermaandag was hellemaal weg de winkelstraten lagen er wat verlaten bij. Bij onze terugkeer aan de Zinnialaan zagen we dat alle vrije plaatsen al ingenomen waren. Na het middageten hebben we de verschillende parken in Oosten aangedaan. Ook hier was het redelijk rustig alleen was het precies sportdag voor de scholen in de omgeving, want er liepen hier en daar groepjes sportende leerlingen, de ene al wat fitter dan de andere. Vandaag niet gefietst maar des te meer gewandeld, s'avonds een kaartje gelegd met een glaasje wijn en hapjes en de radio op wachtend naar de uitslag van het programma "mijn restaurant" benieuwd of onze Provinciegenoten uit Sint-Truiden het zouden halen. De overwinning ging naar de kleine Italiaan uit Kortrijk, voor Limburg zal het misschien derde keer goede keer zijn?



Woensdag 3 mei 2009

Na een rustige nacht maakten we ons klaar om naar Gent te rijden, daar zouden we ons plaatsen op de parking in de Jachtdreef bij de roeivereniging. Het was een mooie plaats dicht bij het water, waar overnachten gedoogd wordt. Na wat gegeten te hebben zijn we met de fiets naar het centrum vertrokken. Aan het rondpunt dicht bij de parking kun je voor de brug over de Leie het fietspad nemen, aangekomen aan de brug bij de straat Verlorenkost zijn we de Leie overgestoken om dan een stukje de drukke baan Nederkouter te nemen tot over de vaart, dan naar rechts en we konden onze fietsen parkeren op de fietsparking iets voorbij de Opera. Hier vertrok onze wandelweg door het stadsdeel "De Kuip", de wandelweg die ik afgeprint had uit een toeristisch boekje, bracht ons langs alle bezienswaardigheden van dit stadsdeel, het oude stadskern van Gent. Van de vele kerken kozen we de Sint-Baafskathedraal uit voor een bezoekje binnenin. Hier zijn we het "Lam Gods" gaan bezichtigen, we kregen door middel van een draagbare recorder/telefoon een zeer uitgebreide uitleg over het kunstwerk van de gebroeders Van Eyck en anderen? Daarna ging de tocht terug naar de Leie, aan de Graslei zijn we op een mooi terrasje gaan zitten om een lekker streekbiertje te drinken, heerlijk weertje mooi uitzicht wat moet een mens nog meer. Voor de terugkeer naar de camper nog vlug langs de bakker, en met de fiets langs het fietspad naar de Jachtdreef. Nog even nagenieten in onze zetel in het zonnetje met een Gentse koffiekoek en frisse pint. In de vroege avond hebben we nog een fietstochtje langs de Watersportbaan gedaan waarna ik de fietsen terug op de fietsendrager gezet heb terwijl Marina voor het eten zorgde. Die avond hadden we wel wat last van hangjongeren op de parking maar al bij al viel dat toch nog mee.



Donderdag 4 mei 2009

Rond een uur of acht in de morgen werden we wakker van een toenemend lawaai op de parking, onze buurman had mij gisteren iets gezegd over schoolbussen en een begeleidster die wat lastig zou doen en je zou durven wegsturen. Maar hier moesten we ons niets van aantrekken, een politieagent had hun gezegd dat die dame hier niets te zeggen had en dat motorhomes hier mochten blijven staan en eventueel konden overnachten. Het waren inderdaad schoolbussen, heel veel schoolbussen kleine grote in alle kleuren, twee verschillende scholen regelden op deze parking het leerlingen vervoer, gezamenlijke omhaling aan huis en dan hier de juiste bus nemen zodat je uiteindelijk op de juiste school aankwam. Na een dik half uur vertrokken de bussen terug en was het rustig op de parking. Rond 10 uur vertrokken we richting Antwerpen waar we op linkeroever aan het Sint Annastrand een wandeling zouden maken langs de Schelde. Het was intussen heel wat frisser geworden en er stond een fikse wind wat onze wandeling meteen wat inkortte en we iets vroeger dan gepland terug een Limburg aankwamen.

