

# Piesport en Stratenwijnfeest Rachtig (aan de Moezel) 2014

Woensdag 27 augustus 2014

Onze jaarlijkse uitstap naar de wijnfeesten aan de Moezel ging richting Zeltingen-Rachtig, waar er het 35ste Rachtiger Weinstrassenfest plaats zouden vinden. Maar eerst even een dagje naar Piesport voor een verblijf op de camperplaats Goldtropfchen je een prachtig zicht hebt op de heuvels met hun wijngaarden. Het was echt een zalig weertje dus de fietsen maar afgehaald voor een fietstochtje langs de moezel in de richting van Neumagen-Dhron. Later op onze terugweg gestopt bij de vaste halte als we in de buurt zijn "Weingut Karthäuserhof" dat langs de Moezel een mooi aangelegde tuin heeft met verschillende tafeltjes. Heerlijk flesje wijn gedronken en meteen een kartonnetje met zes flessen meegenomen voor thuis. Tijdens ons verblijf daar kwamen er Vikingers voorbij gevaren, ze zagen er wel vredelievend uit dus bleven we zitten :-)



Donderdag 28 augustus 2014

Vandaag door naar Zeltingen-Rachtig waar we van plan waren de wijnfeesten mee te pakken, ik was benieuwd of we er ergens kunnen staan want ik vermoedde dat er daar geen camperplaats was, enkel een camping. Aangekomen te Zeltingen zijn we de camping dicht bij de brug opgereden want om de rest van het weekend door te komen moest ik toch nog ergens de cassette kunnen lozen. De al iets oudere uitbater was nu niet bepaald de vriendelijkste persoon en al zeker niet toen ik vroeg of er geen plaats was om met twee campers te staan voor de wijnfeesten. Nein! niet reservert, kein platz. Wij mochten enkel vandaag blijven staan, wat we dan ook maar deden. Straks eens langs de info om te vragen waar die camperplaatsen wel waren die er op de folder voor het Stratenwijnfeest vermeld waren. De vriendelijke dame op de info wist ons te vertellen dat er in de Deelgemeente Rachtig (waar het Stratenwijnfeest doorgaat) aan de parking Festplatz mobilhomes toegelaten zijn tijdens het feest. Dus wij daar eens gaan kijken en daar troffen we buiten een voetbalveld en basketplein een grote grasvlakte aan, dus plaats genoeg om hier langs de Moezel rustig te staan op een paar wandelminuutjes van het wijnfeest.

Vrijdag 29 augustus 2014

Deze voormiddag was het nog zeer rustig op de camping, nog een zee van plaats, maar we moesten eraf. Nog een wandeling naar de bakker ietsje verderop en daarna was het tijd om op te krassen want niet gereserveert !

Eerst langs de sani en weg waren we wij naar de plaats die men ons gisteren zei op het infokantoor. De ingang voor deze tijdelijke gedoogplaats voor campers en ook auto's lag juist tegenover de hoofdstraat van Rachtig (daar waar het spandoek hing) Er stonden reeds twee campers op het geasfalteerde basketplein, dus gingen we erbij staan en wel

zo dat onze vrienden Julien en Noëlla die straks zouden toekomen hun mobilhome erlangs konden zetten. Nog voor onze vrienden er waren, kwam er nog een Belg aangereden en die vond het ook wel een goed idee om hier te komen staan zo dicht tegen de centrum van Rachtig. Zij waren op terugreis van vakantie en kozen Rachtig uit als laatste halte en natuurlijk om het wijnfeest mee te pikken. Ze vertelden ons dat zij op reis op een parking aangereden geweest zijn terwijl ze op wandel waren en natuurlijk achteraf van de dader geen spoor. Hun bumper aan de achterkant was flink geraakt en hun linker achterlicht was aan flarden. Tijdens onze babbel kwamen Julien en Noëlle aangereden en kon onze gezellige jaarlijkse gezamenlijke uitstap naar een wijnfeest aan de Moezel beginnen. Het weer viel al bij al goed mee want we konden gezellig buiten zitten voor een glaasje en s'middags buiten eten. In de namiddag zijn we een wandeling gaan maken en eens gaan kijken aan de overkant van het water want daar stond er een grote Abdij "Kloster Machern". Daar aangekomen was er op dit vroege uur nog niet veel te zien en zijn we maar eerst een wandeling gaan maken naar het uitzichtpunt boven op de berg, maar dat viel eigenlijk wat tegen omwille van de hoge struiken en bomen die het zicht over de moezel vallei wat belemmerden.



Daarna terug naar beneden en naar een tafeltje op het grote terras voor de Abdij. De menu en drankenkaart was hier een grote krant zo bleek toen we aan de serveuse de kaart vroegen. Na een halve liter Weize gingen we terug naar de parking waar de mobilhome stond. Koken was er niet bij vandaag want de folder van het Stratenwijnfeest vermeldde veel lekkers bij de diverse wijnboeren, dus vertrokken we in de vooravond voor dag één van ons wijnstratenfeest. Er was reeds veel volk op de terrasjes en wijnstuben en dat zal morgen op zaterdag zeker nog meer zijn.



De eerste fles was reeds een voltreffer en het eten viel ook wel best mee, het zal dus wel een gezellige avond worden. Wat ons hier opviel was de vele mogelijkheden om beschut te zitten, al mocht er iets meer muziek, sfeer of ambiance zijn. Maar de heerlijke wijn maakte veel goed en uiteindelijk moet je het plezier toch zelf een beetje maken. De muzikband die hier volgens de folder reeds jaren rondtrekt op het wijnfeest liet ook

voorzichtig iets van zich horen, al moet gezegd zijn het was iets minder dan we op andere plaatsen gewoon zijn. De schwung was er zo een beetje uit, ze kregen het publiek zo niet mee, ook de nummers waren niet zo amusant als anders, misschien toch een nadenken om een andere band te nemen in de toekomst.

Zaterdag 30 augustus 2014

Vandaag gingen we een eindje fietsen langs de Moezel en zo vertrokken we net na de middag in de richting van Traben-Trarbach. Het weer viel mee ideaal fietsweer een licht briesje en niet te warm. Enkele jaartjes terug waren we ook al eens in Wolf en stopten wij aan een leuk uitzienend terrasje langs het water, maar het was helaas gesloten toen. Toen we er nu passeerden zag ik dat het open was, dus hier werd dan ook halt gehouden voor een frisse pint of Weise. Het was er gezellig zitten zo tussen de wijnranken en de bloemen. Na een hele poos begonnen we aan de terugtocht naar onze parking in Rachtig, waarna we ons in de vroege avond terug naar het feestgeruis in het dorp begaven. Eerst het foldertje eens goed bekijken waar er iets lekkers te eten viel en daarna nog een paar plaatselijke flesjes wijn kraken. Onze avond beëindigden we in de werkhuisen van een zeer vriendelijke wijnboer, die ons plagend gisteren verwelkomde met de woorden: "Willkommen bij den Weltmeister Fußball" Het waren twee zeer plezierige dagen geweest met veel leuke en goede wijn, zeker voor herhaling vatbaar. Wie weet misschien reeds volgend jaar?

