

Pasen Zeeland en Kinderdijk 2017

Donderdag 13 april 2017

Het weer beloofde niet veel goeds veel wind dat was zeker maar of we het deze uitstap droog kunnen houden dat was afwachten. Onze eerste vakantiedag bracht ons naar Middelburg. Hier zouden we ons een plaatsje zoeken op de grote parking waar er enkele officiële camper plekken voorzien waren, maar waar je tevens ook elders op deze mix-parking gedoogd werd. Ja het stond goed vol hier, maar toch vonden we een vrij plekje juist naar de toegangsweg naar het water. Niet ideaal maar we blijven hier toch even wachten, er zal toch iemand hier vertrekken zeker. Na een tijdje wachten kwamen er plots twee camperplaatsen vrij, dus wij daarheen. Middelburg verbaasde ons positief, leuke stad met zijn vele winkels en terrasjes. En we hadden ook het geluk dat het hier vandaag ook marktday was. In de winkelstraat bij de KPN telefoonwinkel kon je buiten surfen op hun vrij wifi netwerk, dus hier kom ik dan morgenvroeg mijn krant maar inlezen. Na een leuk verblijf in Middelburg centrum wandelden we terug naar de parking en zat de eerste dag van onze Paasuitstap erop. Hier komen we zeker nog een terug om te shoppen.



Vrijdag 14 april 2017

Na een zeer rustige nacht gingen we vandaag eerst nog eens het stadje in, want er waren nog veel plaatjes te verkennen en uiteraard mijn digitale krant binnenhalen. Nog een paar smalle steegjes door en terug naar de mobilhome, want vandaag ging het naar Zierikzee. We namen niet de kortste weg over de Zeelandbrug maar reden een ommetje rond langs de zee om daar even te stoppen voor een wandeling nabij het "Deltapark Neeltje Jan". Het bezoekersdeel hadden we al eens eerder gedaan dus gingen we gewoon links naar de parking aan zee om even uit te waaien.



Een uurtje later vertrokken we weer richting Zierikzee, op de camperplaats aan de Zandweg waren er nog net twee plaatsen vrij dus hadden we geluk. De Belgen waren hier goed vertegenwoordigd, verzorgde

camperplaats waar je de Eurootjes voor de nacht in een omslag moest steken en in de brievenbus deponeren. De prijs viel mee €12,50 alles inbegrepen, ook de wifi. Het weer viel vandaag ook mee dus werden de fietsen afgehaald voor een tochtje naar de andere kant van het, laten we zeggen schiereilandje. De GPS ingesteld voor een route naar het stadje Brouwershaven. Het stadje stelde niet zo veel voor maar we waren er toch eens met de fiets opuit geweest. Niet zoveel later werd de GPS ingesteld voor de terugrit maar dan wel met een ommetje langs het centrum van Zierikzee zelf, als eerst kennismaking zeg maar ...



Zaterdag 15 april 2017

Het was markt vandaag dus deze morgen eens de sfeer hier gaan opsnuiven en al eens kijken waar het deze avond de voetjes onder tafel konden schuiven. Ook hier was het gezellig wandelen door het dorpje, leuke markt en ook veel restaurantjes dus dat komt wel goed. Na de middag zou het weer fietsen worden maar dan wel met meer wind op kop. De fietsroute zou ons langs het water van de Oosterschelde voeren naar een punt dat ik willekeurig aangeduid had.



Onderweg kwamen er steeds meer Nederlandse zwaantjes aanrijden, bleek dat we midden in een wielervedstrijd terecht gekomen waren. Ja is me dat een heksenketel, die volgwagens ... levensgevaarlijk is dat, ze zouden de coureurs zo van hen fiets afrijden om door te kunnen.



Nadat de bezemwagen gepasseerd was, konden wij ook verder. We waren maar enkele meters ver of aan de linkerkant zagen we hele velden met tulpen. Daar ze niet zo hoog waren was het hier waarschijnlijk de bedoeling om tulpenbollen te kweken.



Bij momenten fietste het te goed naar mijn mening en mijn vermoeden werd iets later ook bevestigd. Aan het gezicht van tegenliggers kon je zo aflezen dat ze afzagen met in de andere richting te rijden. De wind was nu bij onze terugtocht bijna niet te harden, waren wij blij dat we de camperplaats in de verte terug zagen. Het was een hels fietstochtje geweest, de fietsen terug op de camper en iets later ons klaar maken voor een wandeling naar het centrum, waar we een leuk restaurantje opzochten.



Zondag 16 april 2017

Een tweede rustige nacht gehad hier in Zierikzee, eenmaal buiten was het duidelijk dat de wind zeker nog niet gaan liggen was. Hij blies precies nog harder. Om een uur of tien vertrokken we naar Dordrecht met de bedoeling er twee dagen te blijven staan. Een dagje Dordrecht en de volgende een fietstocht naar Kinderdijk. Overall bij de parking Stadswerken waren er ... werken aan de gang en het zag er hier ook niet zo aantrekkelijk uit. Morgen fietsen naar Kinderdijk ?? de plannen werden herschikt en we reden de parking af en vervolgden ons weg naar de nieuwe camperplaats "[Camper park Kinderdijk](#)" in het stadje Alblasterdam. Niet zo goedkoop hier met zijn €17 , maar je stond hier wel ruim en alles inbegrepen. Wind of gene wind, we zullen naar het 3 kilometer verder gelegen Kinderdijk fietsen. Volledig uitgewaaid kwamen we boven in [Kinderdijk](#) aan en waren verbaast van de drukte hier. Massa's Chinezen of waren het Japanners ?? dus dat betekend dat het hier wel bekend is. De fietsen lieten we achter en wandelden met de massa mee tussen de kanaaltjes waarachter heel wat windmolens stonden te molenwieken. Wel een raar zicht maar het heeft iets speciaals, de wind blies hier toch iets minder dan zo juist lang de zee.





Na een tijdje wees Marina naar een rieten mand op het water die vastgemaakt was aan de oever. Het verbaasde ons dat de andere bezoekers er geen interesse voor hadden, want deze rieten mand of wieg was wel degelijk betekenisvol voor de plaatsnaam hier.



Het verhaal Kinderdijk:

Tijdens de Elisabethsvloed van 1421, een overstroming waarbij volgens verschillende schattingen tussen de twee- en de vierduizend mensen omkwamen, zou een baby op drift zijn geraakt in een wieg. Wat het leven van het kind redde, was de kat die meevoer en die telkens van de ene naar de andere te lopen de wieg in evenwicht hield op de golven. Baby en kat spoelden hier aan, vandaar de naam Kinderdijk.

Al moeten we dit met een korrel zout nemen want de naam Kinderdijk bestond toen reeds.

Langs de wandelweg liep ook het fietspad, dus toen we de fiets terug ophaalde aan het begin, lieten we ons per fiets weggleiden om uiteindelijk terug in Ablasserdam aan te komen.

Maandag 7 april 2017

Geen tweede dag hier want het weer was er niet op gebeterd, er hingen zelf regelwolken. Dus tegen de middag maakten we ons klaar voor de terugrit naar België.