

Pasen Bouillon 2017

Woensdag 5 april 2017

Een klein uitstapje tijdens de eerste week van de Paasvakantie met onze twee jongste kleinkinderen ging naar Bouillon waar we het Château gingen bezoeken. Daar de mannen niet zo houden van lang te blijven stil zitten, lasten we er een tussenstop in met overnachting te Huy. Hier parkeerden we ons op de parking langs het water, waar er een tweetal plaatsen voor mobilhomes voorzien waren. Echt schitterend weer was het niet maar het regende tenminste niet. Het was markt in het stadje, dus konden ze al eens kennis maken met een Waalse marché en een wandeling door het stadje zelf. In de namiddag trokken we de berg op voor een tweede wandeling van de dag. we passeerde het Fort, waar er niet zoveel beweging was zo vroeg op het seizoen en vervolgden onze weg door de bosrijke heuvel waarop het Fort zich bevond. Terug aangekomen bij de mobilhome konden we er niet aan ontkomen, spelletjes spelen. De twee hadden een heel assortiment speeldozen mee. Wat zal het eerst worden, na wat discussie werd het Hotel.



Donderdag 6 april 2017

Er was al vroeg verkeer op de baan hier enkele meters boven ons en die twee mannen waren dan ook al geen uitslapers. Dus was het al vroeg dag en werd de ontbijttafel reeds vroeg gedekt. Wanneer gaan we naar het kasteel, een vraagje dat ik die morgen dikwijls gehoord heb. Marina ging dan nog even met ze een wandeling maken zodat ik alles in gereedheid kon brengen voor ons vertrek naar Bouillon. Het was nog even rijden dus halverwege laste ik een stop in, zodat ze even de benen konden strekken. Ik had op Campercontact een reactie gelezen van iemand dat het bruggetje waar je over moest om de parking waar mobilhomes mochten overnachten, tijdelijk buiten gebruik was. En dat was ook nu nog. Even overleggen wat we zouden doen, een paar honderd meters terug in de bocht langs het watertje was een parking die zo goed als leeg stond. Er stond ook een mobilhome geparkeerd zo herinner ik me. Daar gaan we staan voor een nacht, straks even langs de info met de vraag of dat een probleem is. Het Château hadden Quinten en Keano al lang in het vizier, ze waren niet te houden. Maar eerst een kleine verkenningstochtje door het stadje want we hadden nog tijd genoeg vandaag. Op de open vlakte in de nabijheid van het infokantoor stonden ook enkele campers, maar ik

vond ons plaatsje toch rustiger om te overnachten. Op de info kenden ze het probleem van het bruggetje en op mijn vraag of ik op de parking, waar ik stond, een nachtje kon blijven staan. Non , mais ... het is nog rustig op deze tijd van het jaar en het bruggetje was Fermé. Alée ge weet wel, een antwoord waar je alle kanten mee op kon. Dus we stonden voor een nachtje In Bouillon. Nu langs de Boullangerie en terug naar de mobilhome voor de middag. In de namiddag was het echt tijd voor een kasteelbezoek. Het weer viel mee, het was ook niet te druk, ideaal voor de mannen om het kasteel te verkennen . Aan fantasie ontbrak het Keano zeker niet hij zal achter bijna alle hoeken ridders opduiken. Aan het aantal gangen hier geen gebrek, maar ze mochten het naar mijn gevoel toch iets meer aankleden. Top vonden ze ook het Valkenshow, zeer leuk en amusant gebracht ik vlekkeloos Frans/Nederlands.



In de vooravond nog een wandeling naar het bruggetje dat ze aan het vernieuwen waren, want daar had Keano een speeltuinje gezien. Te voet of met de fiets kon je brug wel over. De werken duurde nog tot ... stond op het bordje. Na een uurtje was het tijd om

terug te gaan en was het verhaaltjes tijd voor de bomma en de kindjes. En bompa die las zijn krant.



Vrijdag 7 april 2017

We hadden een zeer goede nacht, zelden zo rustig geslapen in de nabijheid van een stadje. Vandaag zou het terug naar huis gaan, maar we lasten toch twee haltes in. Met te beginnen "Baraque le Friature" waar we aan het Skistation even op de parking gingen staan. Keano en Quinten zochten al meteen het kleine speelpleintje op, terwijl ik de rugzak gereed maakte voor een kleine boswandeling. We kozen de kortste wandelroute uit want met Quinten weet je maar nooit hoe lang zijn beentjes het uithouden :-)



Met Quinten in de nek gezeten kwamen we terug aan de mobilhome aan waar we eerst gingen eten om dan verder te rijden naar de volgende halte. Die halte kwam er in Eupen aan het Stuwmeer, bij onze vorige uitstap met de mannen zijn we aan de "barrage de la Gilleppe" gaan staan. En het moet gezegd het verschil is zeer groot. Daar was het heel verzorgd en modern maar hier in Eupen is de tijd blijven stilstaan. Veel zin om te gaan wandelen had Quinten niet maar wel naar de paardjes gaan zien. Want toevallig stond hier een Ponnykamp even uit te rusten. Heel lang zijn we hier niet gebleven en reden we door naar Tessenderlo waar we samen met de papa aankwamen en zat het uitje met de jongste kleinkinderen erop.