

## Paasvakantie Niederrhein 2019

Maandag 8 april 2019

De bestemming van onze eerste uitstap dit jaar was niet gemakkelijk te kiezen, het weerbericht was wel zeer wisselvallig. Wat zal het worden Zuid-Holland of Niederrhein of toch maar richting Keulen en zo naar beneden. Het werd uiteindelijk Niederrhein en als eerste stop kozen we Brüggen omdat we dat stadje nog niet hadden aangedaan.

Rustige camperplaats gelegen achter de parking van de Aldi, die volgende week naar de overkant verhuist. Het plaatsje was goed in trek bij onze landgenoten want we waren daar goed vertegenwoordigd op de camperplaats. Er volgde al meteen een gesprekje met een koppel uit Geel en wat later een Brabants koppel. Al gauw hadden we lijstje met Top plaatsen waar we zeker moesten langsgaan.

Maar eerst het stadje Brüggen verkennen, na vijf minuutjes wandelen stonden we aan de burcht. Het parkje was niet groot maar het was leuk zitten zo op een bankje langs de vijver, nu en dan kwam er een soort otter of zo een goede dag zeggen op het droge. De info kantoor die hier gevestigd is, was gesloten. Dus wij verder het stadje in dat er op dit uur nog wat verlaten bijlag. Langs een ommetje kwamen we weer op de parking aan en werden de fietsen afgeladen.



Op het net had al wat info voor een fietstochtje gevonden en we vertrokken dan ook iets later om door het voor auto's afgesloten natuur gebied richting Nederland te rijden. Het natuurgebied Brachterwald, een vroegere munitieopslagplaats lag er prima bij om een leuke fietstocht te maken. Het bracht ons vanuit Brüggen naar het Nederlandse Reuver waar we de taverne De Witte Stein even links lieten liggen en een stukje langs de Prinsendijk fietsten. De weg was hier niet super nl. een verharde weg met de nodige putjes en keien. Na een hele poos maakten we een doorsteek naar de andere kant van de plassen en akkers om zo terug te rijden. Een welverdiende rust namen we aan de Witte Stein, een taverne met een grote speeltuin voor de kleine en iets grotere mannen. De dienst had het redelijk druk met dit mooie terrasjes weer. Daarna terug door het Brachterwald naar de camperplaats met in de verte een gedonder en bliksemschichten maar droog bleef gelukkig wel, al begon het al vlug iets frisser te worden. En zo sloten we de eerste dag van deze uitstap met een goed gevoel af. Morgen dag twee van ons verblijf in Brüggen.

Dinsdag 9 april 2019

we hadden een rustige nacht, ook de temperatuur die nacht viel mee, een goede 13graden s 'morgens in de mobilhome. Maar volgens het weerpraatje op de Duitse radio zou dat wel eens vlug kunnen veranderen de komende dagen. Gisteren was de info gesloten dus nu onze ochtendwandeling ging langs het info kantoor, Wifi was hier nergens te bespeuren dus straks tijdens onze wandeling door het centrum nog eens ergens proberen.

We wandelden daarna via een ommetje langs de Bornersee naar de parking om te eten.



Even door de foldertjes bladeren. Intussen had ik ook reeds een fietstochtje op de fietscomputer gezet voor straks. Het werd een fietstocht rondom het stadje Brügggen en zijn deelgemeenten. Gisteren was het leuk fietsen door het bos, vandaag was het bij wijlen iets te veel beuken tegen de strakke en steeds frisser wordende wind. De route werd dan ook iets ingekort zodat we uiteindelijk in het zonnetje en met een fikse rugwind terug aankwamen aan de camper, waar het precies rustiger was. In de vooravond nog een laatste keer centrum en terug langs de Brügggener Muhle naar de camperplaats.



Woensdag 10 april 2019

Brügggen werd ingeruild door de tip die we gisteren kregen van collega's camperaars en dus werd de gps ingesteld richting Kempfen. Weer een stadje waar we voor het eerst bezochten. De camperplaatsen waren inderdaad iets ruimer, was ook iets duurder maar voor 8 Euro per dag, zonder elektriek, kon je niet klagen.

Achter en naast de camperplaats lagen het zwembad en een paar sportvelden waar er nu en dan groepjes jongeren aanwezig waren, maar dat hinderde niet. En de muziek, ja die moest je er soms gratis bijnemen. De camperplaats van Kempen lag zo ongeveer 10 minuutjes wandelen van het autoluwe stadscentrum. Het stadscentrum dat omgeven was door een groene gordel. Het was leuk wandelen hier in Kempen met zijn talrijke winkels en restaurantjes. Het was even zoeken naar de info maar eenmaal deze gevonden werden we daar zeer vriendelijk geholpen.

Ook nu stond er in de namiddag een fietstocht op het programma, alleen nog even zoeken welke route en dan kwam het fietsfoldertje van het info kantoor goed van pas. Onze keuze viel op een ritje naar Wachtendonk en dit via het fietsenknooppunt. Op de fietsroute stonden een tweetal plaatjes zonder nummer, maar eenmaal daar zal het wel goedkomen dachten we. Het weer was duidelijk aan het veranderen, het werd steeds frisser maar zolang het maar niet begint te regenen zal het wel meevallen. Met veel wind op de kop reden we eerst naar St. Hubert om daar af te buigen naar het stadje Wachtendonk waar we onze fietsen stalden op het pleintje voor de info. Hier even binnenspringen voor een stadsplannetje zodat we hier niet verloren lopen. Ja Wachtendonk ... ofwel hadden we alles niet gezien of was het centrum voor ons verscholen gebleven, het viel wat tegen. De Waterburcht of wat er van overblijft was wel leuk om te zien, maar voor de rest ... En nu terug zonder omwegen naar de camperplaats in Kempen, waar we uiteindelijk goed afgekoeld aankwamen. Er kwam juist een gezin uit St. Truiden aangereden, dus daar even een klapje tegen. Vandaag stond er niets meer op het programma enkel een wijntje en hapje tijdens een spelletje UNO met zijn tweeën.



Donderdag 11 april 2019

Het was s 'nachts goed afgekoeld, we hielden nog een kleine 7 graden over in de mobilhome. Dus even de chauffage op en terug onder de dekens. Deze voormiddag stond er een stadwandeling op het programma en het gekregen plannetje, in het Nederlands, kwam hierbij goed van pas. Eerst de tekst eens goed doornemen en weg waren we. De Altstadttrundgang van zo'n 2,5 km had zijn startpunt bij de nog enige overgebleven stadspoort de "Kuchtor" vroeger trokken de stadskoeien vanuit hier naar de omliggende weiden om te grazen. 26 nummers later eindigde onze rondgang terug waar hij begon, bij de koeien.



Net als gisteren hielden we stop bij de Deutse bank om te profiteren van het half uur gratis WLAN om de krant in te downloaden. En zo heb ik straks of deze avond weer iets te lezen. In plaats van door te rijden naar Emmerich werd er gekozen voor een winderig fietstochtje naar de Eyller See. Daar aangekomen troffen we een lege zwembijver aan en voor de rest een kleine taverne of barak, sanitair uit de jaren stilletjes. Maar het moet gezegd het zonnetje kwam zelfs voorzichtig piepen. Maar wat belangrijk was, het was open. Er zaten zelfs enkele, naar ik vermoed, vaste klanten op het terras. Zelfbediening, kein probleem. De halve liter

Bitburger smaakte. Daarna terug, met een beetje geluk de wind in de rug, naar Kempen waar we eerst nog de Lidl binnen sprongen.

Vrijdag 12 april 2019

Het had gevoren deze nacht, gaan we dan toch terug de winter in?

Wat zou het worden Emmerich am Rhein of toch maar stilletjes aan richting huiswaarts. De weersverwachtingen zagen er niet goed uit dus besloten we om in Venlo een nachtje te blijven staan. De jachthaven of bij de serres, het werd het laatste. Iets goedkoper en dicht bij het centrum. Daar aangekomen eerst iets eten en met de fiets een ritje naar het centrum. Venlo leuke stad met veel winkels en Limburgse vlaai, de cappuccino ... die was toch beter met echte slagroom erop. Op de terugweg begon het zelfs te sneeuwen, onze handen waren bevroren bij aankomst.

Wat gaan we morgen doen? Inpakken en wegwezen of toch naar de zaterdag markt en wat shoppen in Venlo.

Het werd het laatste.