

# Paasvakantie Nederland 2016

Woensdag 30 maart 2016

Een dag later dan gepland zijn we vertrokken voor onze eerste uitstap naar Nederland met de camper. Onze eerste halte is in Gelderland waar we de haven van Elburg gingen opzoeken. Ik had gelezen dat Elburg een mooi en knus vestingstadje is, waar je tevens rustig kan gaan staan aan het haventje. Je kan er tegen betaling elektriciteit nemen en er zou om een uur of half negen in de morgen iemand langskomen om het staangeld op te halen. Iets verder stond het kleine gebouwtje "de Visafslag" waar zich een bescheiden visserijmuseum bevond, hier was echter geen kat te bespeuren. Voorts lagen er in de haven verschillende zeilboten te wachten op bezoekers en waarschijnlijk ook op het zomerseizoen, want ook hier geen bedrijvigheid alleen verschillende vissers die hun kans waagden om een visje aan de haak te slaan. Dan maar het stadje zelf eens gaan verkennen, we wandelden om het haventje heen staken de brug over en wandelden Elburg binnen langs de Vischpoort en inderdaad het zag er wel knus uit met zijn verschillende terrasjes. Eigenlijk bestond het centrum uit één hoofdstraat met hier en daar een zijafkapping. Op het centrale pleintje met de gracht stond er een mooie huifkar waar men natuurlijk de enige echte Hollandse maatjes kon kopen om mee te nemen of ter plaatse soldaat te maken met een broodje, de twee mooi uitgedoste namaak vissers (vermoed ik) maakten het plaatje af. Na een eerste verkenning gingen we terug naar de mobilhome om straks met de wandelschoenen aan de Kazematten/stadsmuur te bezoeken en dat wandelde ook veel beter op de met kasseien aangelegde straatjes in Elburg.



Op de camperplaats was ik aan de praat geraakt met een Nederlandse collega camperaar die na een tijdje zei hij dat hij de code wist voor gratis Wifi hier vanuit een van de restaurantjes iets verder. Alée zeg eens, ik ben wel benieuwd want dan kan ik morgenvroeg mijn krant inlezen. Eerst te weten komen van welk restaurant het afkomstig was om tot de conclusie te komen dat het van Het Boothuis was en niet van de Chinees zoals hij eerst zei. Ge geeft gewoon BOOT in ... maar dat lukte niet dus probeerden we met BOOTHUIS en had ik onmiddellijk verbinding.

Donderdag 31 maart 2016

Een rustige nacht gehad en klokslag 8u30 stond de man van het havengebouwtje er om te innen, we betaalden voor twee dagen. Ik naar buiten om de krant in te lezen en na het ontbijt trokken we terug naar het centrum voor wat inkopen en nog een beetje rondslechteren. In de namiddag werden de fietsen afgehaald voor een fietstocht op Flevoland in de richting van het Ketelmeer. Leuk fietsweer en een prachtig fietspad hier in Flevoland, hier en daar waren de werkzaamheden voor het komende zomerseizoen al volop bezig op de verschillende strandjes. Nabij de ophaalbrug op de weg naar Kampen zagen we een pijltje staan naar een taverne, dus wij daarheen voor iets fris. De taverne/restaurant bleek eigenlijk niets meer dan een veredelde frietbarak te zijn. We hadden het geluk dat er één van de drie tafeltjes op het terras net vrijkwam. De dienstster die met een bestelling buiten kwam wist mij te vertellen dat ik binnen kon bestellen. Een Hollands Heineken en een Gini graag, ah dat kon niet. Enkel drank verkopen mocht niet en ze keek zo schuinweg naar de berg frietjes achter haar. En een soft-ijsje graag zei ik met de glimlach, dus ik iets later naar buiten met een ijsje en twee blikjes. Daarna nog een stukje door om even later rechtsomkeer te maken naar Elburg.



Vrijdag 1 april 2016

Koffie zetten, krantje inlezen en uitkijken voor de aprilvissen vandaag. Omstreeks een uur of tien vertrokken we naar Friesland. Normaal was het de bedoeling om op de camperplaats Watersportcentrum Tacoziyl in Lemmer te gaan staan, maar vermoedelijk had ik de andere camperplaats in Lemmer ingegeven. Namelijk de camperplaats Jachthaven Lemmer Binnen, plaats genoeg dus kozen we een goed plaatsje met zicht op het water. Blokken gezet, pries ingestoken en daarna naar het havengebouwtje voor de inschrijving. Goedkoop was het hier niet zo maar de Wifi was wel super €1 voor drie dagen. Eerst iets eten en daarna eens naar het centrum wandelen om te gaan shoppen want er waren hier kort bij elkaar verschillende winkelketens.





We wandelden de brug onderdoor en kwamen op de dijk uit, ongeveer een tien minuutjes stappen en je was in het centrum van Lemmer. Het zag er wel een gezellig stadje uit zo met zijn terrasjes langs het haventje in het centrum. Na een tijdje en wat boodschappen wandelden we terug naar de mobilhome. Je kan hier in Lemmer ook een vlindertuin bezoeken, maar zo vroeg op het jaar zul je toch goed moeten zoeken om er een te zien vliegen, we kwamen wel twee groepjes toeristen tegen die met een gids opstap waren. In de latere namiddag wij terug naar het centrum voor een leuke wandeling en een terrasje langs aanlegkaden waar verschillende bootjes aangemeerd lagen. Het zag er gezellig uit, volle terrasjes en de mensen op de bootjes op hun privé terrasje. In de vooravond ging het terug richting camper en na een gezellige babbel met een Vlaams koppel op de camperplaats zat onze eerste dag Friesland erop.

Zaterdag 2 april 2016

Ook hier een rustige nacht gehad al waren er wel een paar vroege vogels bij die aan de boten op het droge kwamen klussen. We gingen hier twee dagen verblijven, dus vandaag zal het in de namiddag een fietstocht worden. Maar eerst nog een strand of beter gezegd een dijkwandeling naar de andere kant. Na de middag werden de fietsen er afgehaald voor een lange tocht langs de baai in Lemmer in de richting van Urk. Urk was echt wel te hoog gegrepen voor onze amateur fietsbenen en fietsen zonder motortje, maar we hebben toch een zeer mooie tocht gehad zo langs de baai met aan de ene kant het water en aan de andere kant zo ver je kon zien windmolens. We passeerden een paar boerderijen maar ergens iets om te verpozen met een lekker biertje of zo, neen. We besloten om tot de bocht ginder in de verte te rijden en terug te keren. Het was precies of ze deze bocht steeds weer verlegden maar uiteindelijk waren we op ons eindpunt of zullen we maar zeggen halwegpunt. We keerden terug en aan één van de boerderijtjes besloten we om hier de weg naar rechts te volgen en reden zo langs een fietspunt route terug naar de centrum van Lemmer. Die avond nog een Nieuws op de tablet gekeken al moest je nu en dan wat geduld hebben omwille van de trage Wifi verbinding.



Zondag 3 april 2016

Vandaag ging het door naar de bovenkant van Nederland, waar we op de camperplaats nabij de vissershaven van Harlingen gingen staan. Mooi plaatsje aan de waterkant, alleen wat jammer van de loopbrug die zo het zicht wat verknoeide. Maar dat de betaalautomaat defect was is leuk meegenomen en stonden we daar met zo'n 15 campers dit weekeind gratis. We waren er nog niet uit of we voor één dagje of voor wat langer zouden blijven staan, maar dat zien we morgen wel. Geen fietstocht vandaag maar een wandeling naar centrum van Harlingen aan de overkant van de vaargeul. Eerst de ophaalbrug proberen over te geraken want die ging wel precies om de vijf minuten op en neer. Daarna het wegje links naar beneden en zo kwamen we terecht in het centrum van Harlingen waar er verschillende winkeltjes, restaurantjes en terrasjes langs het centraal gelegen kanaaltje lagen. Voor een zondag was het hier toch redelijk kalm, dus wij door naar de plaatsjes waar het iets drukker was. Harlingen is niet alleen de belangrijkste haven van Friesland met zijn vissersboten maar hier lagen ook zeer veel zeilboten langs de kades, we liepen hier precies in een groot roversnest. Maar eerst door naar de wel zeer lange dijk langs het water, waar het dan ook wat drukker was met dit mooie weer. Tijdens het rondslechteren hier ook een leuk restaurantje uitzoeken voor deze avond. Wat zal het worden: vis, op zijn Hollands, trendy of een jeugdig restaurantje? uiteindelijk viel ons oog op een Chinees met een aantrekkelijke menukaart en dat met een prachtig zicht op de zeilboten.



Tegen zeven waren we er terug en kregen een plaatsje langs de waterkant, net wat we wilden. Xin Hua zag er heel aangenaam uit vanbinnen en we ondervonden onmiddellijk dat de jonge dienststers het beste van zichzelf gaven, één en al vriendelijkheid. Flesje wijn werd besteld en daarna was het al wat moeilijker : wat zal het worden het Xin Hua rijstmenu of gaan we toch voor Cantonees. De jonge dame die de wijn bracht verlostte ons uit de moeilijke keuze en het werd de Cantonese rijsttafel. Stuk voor stuk heerlijke gerechtjes die dan ook nog leuk geserveerd werden, na een heerlijke avond wandelden we terug het water over naar de camperplaats voor onze laatste overnachting in Friesland.



Maandag 4 april 2016

we gingen de raad van het Vlaamse koppel in Lemmer volgen en dus werd de neus van de mobilhome richting Provincie Overijssel gezet, waar op zoek gingen naar de camperplaats Haamstede in het mooie Giethoorn. Aangekomen langs de vaart of was het een kanaal in Giethoorn reden we eerst langs de camperplaats of Hoeve Montygne, maar daar moesten we niet zijn. Veel dichterbij de place to bee in Giethoorn kwamen we onze eindbestemming van de dag tegen, de landelijk gelegen camperplaats Haamstede. Het weer was duidelijk aan het veranderen, het zonnetje had veel meer moeite om door de wolken te geraken en het zou waarschijnlijk niet lang meer duren of de eerste regeldruppels vielen uit de lucht. Eerst iets eten en dan zien we wel terwijl wat later de eerste regendruppels op het dak van de mobilhome tokkelden. Uiteindelijk zijn we toch vertrokken met de paraplu naar het zo bekende Venetië van Nederland. Een dikke vijf minuutjes wandelen en we waren aan de brug over het kanaaltje om zo onze tocht langs het "Oude dorp" aan te vatten, dit gedeelte was alleen bereikbaar te voet of met de massaal aanwezige bootjes. Men zegt ook wel dat je het per fiets kan doen, maar dat lijkt mij toch onbegonnen werk. We werden onmiddellijk door een werkloze bootjes aanbieder aangesproken om het bootje te nemen, maar omwille van de regen die nu wel goed aan het vallen was verkozen we toch maar voor een wandeltocht onder de paraplu. Het was ons eerste bezoekje aan Giethoorn en ondanks de regen is het goed meegevallen, in het hoogseizoen en zonder de regenval zal het hier waarschijnlijk over de koppen lopen zijn. Wat ons ook opviel was de talrijke aanwezigheid van Chinese toeristen en nu ook natuurlijk de vele lege natte terrasjes die ongetwijfeld helemaal vol komen te zitten bij beter weer. Het mooiste vond ik de kleine huisjes met prachtige rieten daken, echt kleine juweeltjes helemaal omringt door de vele kanaaltjes en bruggetjes. Zou het hier prachtig wonen zijn ? nu wel maar als de zon en de massa toeristen hier zijn ... Het bleef maar regenen dus een bootje of terrasje doen zat er niet in en dus wandelden we een hele poos later terug langs het kanaaltje naar de mobilhome.





Verder was het hier op de camperplaats rustig, we stonden er met zo'n tien, de Wifi eens uittesten maar die bleek veel te zwak. Dus maar op de tablet de wegenkaart hier eens bekijken en werd er besloten om straks wanneer de regen opgedroogd was de fietst te nemen en te vertrekken met voor een fietstocht door het mooie landschap hier omringt door massa's water waar je prachtige watervogels kon spotten zomaar van op de fiets. We reden in de richting van Zwartsluis, we passeerden de grote waterplassen van Belterwijde en het zeer uitgebreide Natuurpark De Wieden, ongeveer ter hoogte van Baarlo stonden we voor de keuze. Rijden we de door, tegen de wind in, of draaien we af naar het stadje Meppel. De wind maakte de keuze eigenlijk wel eenvoudig en dus reden we naar Meppel, het dorpje waar we normaal naartoe hadden gereden mochten we de raad van het Vlaamse koppel in Lemmer niet hadden opgevolgd om zeker Giethoorn niet te vergeten tijdens onze reis hier. Een beetje ongelukkig kwamen we langs het industriegebied Meppel binnen en was het wat zoeken naar het centrum en ook hadden we de tijd uit het oog verloren en zal het hier maar een blits bezoekje worden. Daarna terug naar Giethoorn maar wel langs een iets andere weg want zo kilometers tegen de wind inbeuken daar hadden we geen zin in, dus draaiden we halfweg Baarlo naar rechts waar er een ook een fietsroute naar Giethoorn ging. Na een paar kilometers kwamen we in het aangelegde fiets en wandeldeel van het Nationaal park De Wieden. Dit is een prachtig stukje natuur waar men een verharde wandel/fietsweg, die zich tussen de rietveldjes kronkelde, aangelegd heeft.



Uiteindelijk kwamen we na een wel heel lange fietstocht tegen een uur of zes terug bij de camper aan en terwijl ik de fietsen terug opzetten en een praatje maakte met de zeer vriendelijke dame die het staangeld kwam ophalen, toverde Marina weer één van haar heerlijke gerechtjes uit haar mouw en kon ik weer mijn voeten onder tafel schuiven.

Dinsdag 5 april 2016

Het was intussen al duidelijk dat het beste weer reeds voorbij was en zullen vandaag maar afsluiten en de gps richting thuis instellen. Nederland is best leuk, goede wegen en vooral een must om eens een fietsvakantie te plannen.