

Paasvakantie Moezel 2015

De plannen voor de Paasuitstap waren al weken van te voren opgemaakt, ja ik had er een drietal. Alleen het weer zou bepalen welke richting het uitging.

De kaarten van Nederland zagen er niet slechter uit als voor Duitsland, dus zou onze eerste uitstap naar Nederland een feit zijn.

Dinsdag de mobilhome een wasje gegeven, maar wat bleek hij startte niet, batterij compleet leeg en dat voor één die maar een goed half jaar oud was. Dus naar de batterijenboer ermee, batterij opgeladen en getest de volgende dag. Alles ok zei hij, je zal waarschijnlijk iets laten opstaan hebben, ik zou niet weten wat

Donderdag 9 april 2015

We vertrokken in de vroege voormiddag naar het Nederlandse Gorinchem om er te gaan staan bij de jachthaven. Eerst nog even voltanken vooraleer de autostrade op te rijden hier in Ham, samen met ons stond er nog een oud collega te tanken en toen hij gedaan had kwam hij een praatje slaan. Tijdens het babbelen was de pomp al tweemaal afgeslagen maar ik tankte voort, want hij moest wel echt vol zijn Opeens zei Fonske: " zult ge niet stoppen want hij loopt al een tijdje over" zou dit een teken zijn van een ?? vakantie. We staken in Antwerpen de Nederlandse grens over en bijna onmiddellijk ging mijn rood lampje branden van de batterij. Wat krijgen we nu het zal toch niet waar zijn zeker, zou de batterij terug leeg zijn of de spanning te laag. Iets verder op de pechstrook toch even stoppen en op mijn metertje kijken. In plaats van de weinig bleek mijn spanning op de startbatterij veel te hoog, iets meer dan een 16V. Gelukkig blokkeerde mijn Schaut laadeenheid deze hoge spanning naar mijn woonbatterij. Dus zat er niets anders op dan zoveel mogelijk verbruikers op te zetten in de hoop dat de spanning iets zou dalen en een garage op te zoeken. Na wat zoeken vonden we die ook, maar het zou niet voor vandaag zijn, weekeind en zo verder. Ik had er dan ook geen goed oog in en we reden verder maar nu richting België, eerst even alles gaan uitladen thuis. Dat deden we in record tempo want ik durfde motor niet stilleggen, want misschien zou hij niet meer starten, daarna door naar Rabijns in Paal. Daar aangekomen ik mijn verhaal gedaan en ze beloofde mij hun best te doen, het zou ten laatste maandag zijn maar ik mocht altijd eens bellen. We zijn dan maar beiden de tuin ingevlogen voor de aanvang van de voorjaars schoonmaak.

Vrijdag 10 april 2015

In de loop van de dag eens bellen naar Rabijns, je mag hem deze avond of morgen vroeg komen halen. Dat is goed nieuws. De testbank had uitgewezen dat de spanningsregelaar het begeven had en die zouden ze vervangen, voor de rest heeft de hoge spanning geen schade aangericht. Daar we intussen al iets anders gepland hadden voor op zaterdag zouden we pas zondag in de voormiddag vertrekken, maar deze keer niet naar Nederland maar het zou een kortere trip worden naar de Moezel.

Zondag 12 april 2015

Onze bestemming werd het dorpje Zell waar we ons gingen zetten op de camperplaats bij het zwembad, deze camperplaats is mooi gelegen met zijn twee niveaus . Beneden sta je langs de Moezel en met enkel het fietspad ertussen en aan de hoge kant heb je dan weer een mooi zicht over het water. Hier geen last van de trein die je hier aan de Moezel vaak hebt en nu en dan doorbrak een voorbij varende boot de stilte hier. Vandaag prima fietsweer, niet te warm of te veel wind, dus werden fietsen er al gauw afgenomen voor een fietstocht in de richting van Reil. Reil lag er wat verlaten bij, ik denk dat iedereen aan het werk was in de wijngaarden. Maar we vonden wel een terrasje langs het water dat open was, dus was de keuze snel gemaakt. Na onze terugrit naar de camperplaats konden we nog een beetje nagenieten op ons privé terrasje voor de mobilhome, en om af te sluiten nog een wandeling naar het centrum.

Maandag 13 april 2015

Op onze twee dag in Zell gingen we vandaag een wandeling maken door de wijnvelden. De zon kwam er niet zo direct door, maar voor een goede wandeltocht was dit echt niet nodig. Eerst het stukje naar het centrum om daar ergens naar boven te trekken, hier hoog boven de Moezel troffen we een paar splinternieuwe ligbanken aan die ons natuurlijk onmiddellijk uitnodigde om te gaan liggen en te genieten van het uitzicht hier. Daarna zetten we onze wandeltocht verder tot we uiteindelijk bijna ter hoogte kwamen van de camperplaats waar we stonden. Welke kant we ook uitgingen we vonden geen weg die naar beneden leidde, dus zat er niets anders op dan af te dalen door de wijnranken zelf tot we beneden op de begane grond terug uitkwamen. Na een lange tocht kwamen we tegen de middag terug aan de mobilhome aan en konden we de innerlijke mens wat terug aansterken. In de namiddag was het weer fietstime en ging het richting Neef. Op deze 13^{de} april passeerden we de dorpjes Bullay, Neef daar de brug over naar St. Aldegund en zo verder langs Alf waarna we terugkwamen in Zell. Maar overall passeerden kwamen we gesloten terrasjes tegen hier en daar een berichtje dat ze op 30 april terug open zouden zijn dus zat er niets anders op dan op ons eigen terrasje in het zonnetje te genieten van frisse pint of een koel wijntje. Wat zouden we morgen doen ? zullen we eens gaan kijken boven op de berg naar het winkelcentrum Globus, awel geen slecht idee en daarna naar Ediger-Eller hier zal er zeker wel meer leven te bespeuren zijn.



Dinsdag 14 april 2015

De berg omhoog naar de Globus om een dik uur later terug af te dalen en richting Ediger-Eller te rijden, waar we ons op de camperplaats van Ediger gingen zetten. Hier kwamen we precies in Belgenland terecht, allemaal Belgen en ene Duitser. We maakten al snel kennis met de landgenoten langs ons, twee koppels die hier al jaaaaren kwamen en die het beiden nogal goed konden uitleggen, je kreeg er bijna geen spelt tussen maar het was wel leuk. Ook hier straks een eerste wandeltocht

door het dorpje, we passeerden iets verder op de camperplaats een Belgisch koppel die ons aansprak om te vragen of we van Ham waren, ja inderdaad. Ze hadden onze mobilhome herkend want de man passeerden wel eens in onze straat, vandaar. Na een gezellige babbel trokken we verder voor onze wandeltocht door het dorp Ediger en zo langs de bovenkant naar de burenen van Eller. Hier in Eller vonden we een leuk terrasje met een wel zeer vriendelijke gastvrouw. We zochten er een leuk tafeltje uit en bestelde een fles wijn, ja maar welke wijn drinkt je het liefst: eeu Halb-trocken of Feinherb, als het maar een witte is, de gastvrouw kwam onmiddellijk met twee flessen af om te proeven en ja er zat er wel één tussen die ons beviel en was de keuze gemaakt. Er werd nog een bord met hapjes bijgezet en zo konden we genieten van de rust die het terrasje uitstraalde en het zonnetje dat zijn best deed. Jammer dat we te voet waren en niet met de fiets, maar we namen wel het foldertje mee want je weet maar nooit of we hier morgen wel even een tussenstop doen met de mobilhome. Er waren verschillende restaurantjes in Ediger dus zullen we deze avond wel onze keuze kunnen maken, maar eerlijk gezegd had ik de Martinus Keller al in gedachte. En zo gebeurde ook, er werd niet gekookt vandaag maar in de vroege avond slenterden we de Keller binnen. Veel Belgen hier en een tafel met Nederlanders, ja het restaurant was blijkbaar goed in trek bij de buitenlanders. Na lekker gegeten te hebben terug naar de camperplaats waar we de avond afsloten met een kaartje leggen, wie won er alweer

Martinus Keller Ediger-Eller



Woensdag 15 april 2015

Even lang blijven uitslapen want we zouden toch maar in de vroege namiddag een fietstochtje maken naar Beilstein. Het beloofde een mooie dag te worden met niet te veel wind en een zonnetje dat hoog boven ons zijn uiterste best deed. Veel volk in Belstein was er niet, niet de drukte als tijdens de zomer. Een beetje rondkuieren en daarna afsluiten met een terrasje boven aan de Kerk. Daarna terug naar Ediger maar nu niet zoals daarjuist met het pondje maar door naar het volgende dorpje om daar de brug over te rijden om aan de andere kant van de Moezel uit te komen. Terug aangekomen aan de camperplaats merkten we dat nieuwe burenen gekregen hadden. Een camper met Duitse nummerplaat maar met een NL sticker ernaast, ja dat moest uitgeklaard worden straks De stoeltjes werden uitgehaald, heerlijk zitten langs het water en een praatje met de burenen. Het waren inderdaad Nederlanders die al een tijdje in Duitsland woonden, ze waren op terugreis naar huis na een tripje van 4 à 5 maanden ... , hun verblijf in Portugal was hun supergoed meegevallen maar nu werd het toch even tijd om de bloementjes thuis water te gaan geven.



Donderdag 16 april 2016

Op naar een andere plaats, iets dat we nog niet bezocht hadden, het werd uiteindelijk het de zeer mooi en direct aan het water gelegen camperplaats van Losnich. Hier was er een zee aan ruimte op het grote in twee delen aangelegde grasvlakte. Ook hier eerst genieten van het zonnetje en de uitgestrekte steile wijnvelden aan de overkant waar ze net op dat ogenblik aan het werken waren. Het was verbazend dat zij met hun tractortje zo die hellingen op en neer kunnen rijden zonder naar beneden te donderen. In de namiddag weer een fietstochtje over Zeltingen-Rachtig, waar we vorig jaar naar de wijnfeesten geweest waren, naar het Stadje Bernkastel-Kues. Zoals altijd in het toeristische stadje Bernkastel veel volk en goed gevulde terrasjes. Maar toch eerst een wandelingetje door het centrum en iets verder. Daarna een leuk terrasje opgezocht vooraleer we aan onze terugtocht begonnen. Vandaag weer een leuke en zonnige dag beleefd aan de Moezel en ja ... een vakantie trip naar Nederland zal voor een andere keer zijn, misschien wel de volgende Paasvakantie



Bernkastel



Vrijdag 17 april 2016

Lekker uitgeslapen en terug naar huis.