

Paasvakantie Eifel en Moezel 2014

Maandag 14 april 2014

Het weer was wat aan de frisse kant, dus vertrokken we met twijfels voor een eerste trip dit jaar. Geen Franse bestemming of de Duitse Oostkust, maar naar den Eifel voor een mooie wandelvakantie. De eerste keer naar de camperplaats in Gemund, ja je weet wel bij de volgens sommigen strenge beheerder. Bij aankomst tijdens de eerste verkenningstocht op de camperplaats viel het wel op, hij zet wel graag de puntjes op de i. Er hingen hier toch wel veel geheugensteuntjes over netheid, maar er ons echt aan ergeren deden we niet. De wandelschoenen werden aangetrokken en weg waren we voor een leuke wandeling in de onmiddellijke omgeving en ook naar de info voor wat informatie allerhande. Dat er hier aan de info gratis wifi was vonden we wel leuk, wel even de code vragen binnen.



Na de koffie in de mobilhome vertrokken we voor een iets verdere wandeling en daarvoor kwamen de foldertjes goed van pas. We kozen voor een wandeling naar Wolfgarten, het werd een leuke tocht langs de bewegwijzerde wandelwegen door het bos. Onderweg kwamen we een wel zeer eigenaardige tuin tegen, de eigenaar had volgens ons wel zeker een vijsje te kort, overal popjes en de dood was nooit niet ver af. Of was het een protest van een of andere milieuvereniging?

Dinsdag 15 april 2014

Het zag er buiten nog even grijs uit als gisteren, als het maar droog blijft want vandaag gingen we met de fiets naar de Rurtalsperre. Ja wadde het was berekoud vandaag, misschien toch maar enkele handschoenen reserve in de mobilhome leggen als we terug thuis zijn. Het was wel heel leuk fietsen hier op het fietspad langs de Rur. Na een tijdje kwamen we bij de brug over het water aan, van hieruit kan je dan naar boven rijden waar het Kamp Vogelsang ligt. Maar dan moest je wel een super conditie hebben want de weg ernaartoe leek wel een muur, dus dat zal voor een andere keer zijn en wij door naar de Rurtalsperre.





Na een mooie maar wel zeer frisse fietstocht kwamen we terug bij de mobilhome aan en besloten we bij een warme tas koffie om morgen door te rijden naar Deudesfeld eveneens in de Eifel.

Woensdag 16 april 2014

Het leek erop dat het weer wat ging beteren en vooral dat het warmer zou worden. Dus met goede moed vertrokken we naar onze volgende bestemming, in Deudesfeld waren er twee plaatsen waar je kon staan. Wij kozen om de camperplaats iets hoger gelegen want die zag er toch wat rustiger uit dan de parking beneden in het dorp. Je kan er stroom nemen tegen betaling maar wat vooral leuk was, is de aanwezigheid van foldertjes en wandelkaartjes op de camperplaats.

Uit het foldertje kozen we de Wasserroute nr. 2 "Kraterrand und Kleine Kyll" een wandelroute van zo'n 11km. De wandelweg vertrok hier bij de onderste parking waar je ook met de mobilhome kan staan. Het was een mooie wandeling hier zo door de velden naar de onlangs vernieuwde uitzichttoren "Landesblick" van waarop je een prachtig zicht hebt op het ondergelegen "Meerfelder Maar" bij Meerfeld en het omliggende Eifel landschap.

Dan door naar het waterloopje de "Kleine Kyll" waar je ongeveer in het midden van de wandeling iets kan drinken op het kleine terrasje van de B&B Bleckhausener Mühle, het is hier wel zelfbediening. Daarna moesten we gewoon het beekje volgen tot we terug in Deudesfeld aankwamen.





Die avond nog een beetje nagedacht over wat we nu de komende dagen zouden doen en uiteindelijk besloten we om maar naar de Moezel te trekken. Daar voorspelden ze enkele mooie dagen en met het Paasweekend in het verschiet speelden we een beetje zeker om een mooie plaats langs het water in Enkirch te bemachtigen.

Donderdag 17 april 2014

Vroeger dan voorzien vertrokken we dus in de Eifel om in Enkirch aan de Moezel het Paasweekend door te brengen. Op deze mega camperplaats was er nog plaats genoeg, maar toch probeerde ik op de eerste rij langs het water te geraken. En hier hadden we geluk want ik zag iemand zijn Pries uittrekken en hij wandelde toevallig naar zijn mobilhome op de eerste rij. Dus even later stonden we daar eerste klas, zicht op het water met zijn voorbij varende boten. Het was dan ook nog eens prachtig weer, een heel verschil met enkele dagen terug in Gemund. Even later de fietsen afgenomen voor een tochtje naar Zell, misschien zijn onze burens van in de straat er reeds met hun Caravan. Na een leuke fietstocht in een hempje met korte mouwen kwamen we in Zell aan op de camping/camperplaats. De caravan stond er maar de burens die waren nog in Ham, dan maar een bezoekje in Zell en terug naar Enkirch.

Vrijdag tot en met Zondag 19 april 2014

Het zachte weer van gisteren was iets geminderd maar dat kon de pret niet milderden hier aan de Moezel en hebben we hier de afgelopen dagen heel wat kilometers afgefietst en gewandeld. Je kon hier in Enkirch dan ook verschillende wandelroutes volgen zoals de "Wanderweg der Lieder" of de "Enkircher Gässchen Rundweg" die zo een beetje kris-kras door het dorp loopt. Je kan ook de wijngaarden intrekken waar je het "Weinbau Lehrfad" tegenkomt.

