

Oostende , Ieper en Lier

30 maart 2007

Onze allereerste reis met de motorhome ging naar de Koningin van de Belgische badsteden, Oostende. Op internet een rondgekeken waar er daar camperplaatsen zijn en ja we hadden er twee gevonden , aan de Zinnialaan en op het 3^{de} en 23^{ste} Linie Regimentsplein. En daar vertrokken we op onze eerste uitstap nieuwe stijl. Het was voor ons toch wel even wennen, zo hoog zitten en iets meer lawaai als in een auto. Tegen 120 km/u stormden we op de kust af, voor een vrijdag middag in maart was het vrij rustig op de baan zodat we na een paar uurtjes Oostende bereikten. Met de gps voor de neus was het een klein kunstje om de camperplaats aan de Zinnialaan te vinden. We zagen dat de motorhome-goden een plaatsje voor ons vrijgehouden hadden. Hup, als een volleerde mb-rijden achterwaarts erin en daar stonden we. Bij het uitstappen moest ik oppassen dat ik niet bij de burens binnenging, zo dicht stonden we daar bij elkaar, net als sardientjes in een doosje. Eenmaal geïnstalleerd gingen we een wandelingetje maken naar het centrum, het viel ons op dat de camperplaats zo dicht bij de Mercator en het centrum lag, dus dat viel wel mee. Na een stevige wandeling aan een bewolkt en winderig Oostende was het tijd om van Marina's haar eerste motorhome gerecht te proeven. 's Avonds werd dan ook de eerste fles wijn gekraakt en daarmee was de start gemaakt.



31 maart 2007

Vandaag een babbel geslagen met de burens die ook uit Limburg kwamen. De wind had vandaag nog aan kracht gewonnen maar hier en daar kwam toch de zon even piepen, dus tijd voor een ochtend wandeling langs de stadsvijvers die vlakbij gelegen waren. We waren zeer verrast over dit stukje Oostende dat baadde in een sfeer van rust en gezelligheid met zijn paden en bankjes. Na de middag zouden we een fietstocht naar Middelkerke maken, we namen de weg naar het station om van daaruit het fietspad te nemen langs de dijk. Het was zalig fietsen langs de dijk, nu en dan een trap geven, het ging vanzelf. Na een tijdje kreeg ik in de gaten dat onze tegenliggers precies meer moeite moesten doen, we passeerde Raversijde en het domein Raversijde. Toen we na een paar kilometers even stopten aan een bankje om van het zeezicht te genieten. Voelden we onmiddellijk waarom onze tegenliggers meer moeite moesten doen, wij hadden namelijk een forse wind in de rug. Oei, dat belooft voor straks, want we moeten nog terug. Na veel blazen, zuchten en tussenstops kwamen we terug in Oostende aan en waren we dringend aan een hapje en drankje toe. Na nog een gezellig verblijf in de straatjes en op het strand gingen we zo onze tweede nacht in de mh in.



1 april 2007

Vandaag zouden we verder trekken naar Ieper, de gps die ik aangekocht had voor onze toekomstige lange reizen, ingesteld voor de reis naar Ieper. En zo verlieten wij het sardienendoosje in de Zinnialaan voor onze tweede etappe. Wat ik echter vergeten was, was dat ik gisteren de gps had ingesteld op fietsen, dus als we verder reden richting autoweg kreeg ik steeds protest van de dame in de gps (herbereken route,) en kwamen we uiteindelijk weer terug in de Zinnialaan. Lap weer een grijs haar bij dacht ik, tot Marina mij zei: "staat hij wel op auto ??" Toen werd het helemaal duidelijk bij onze camperplaats vertrok er een fietspad en daar stuurde de gps mij telkens op af. En daar vertrokken de bleukes voor de tweede maal in de Zinnialaan. Aangekomen in Ieper viel ons direct op dat het zo'n drukke bedoening was daar, normaal zouden we onder de Menenpoort rijden en zo verder door het centrum om aan de andere kant op de parking terecht te komen, maar omdat er blijkbaar iets te doen was zijn we na de Menenpoort maar afgedraaid en zo langs de ring naar de parking. Daar aangekomen bleek deze bezet te zijn door de kermis en aan het station was ook alles vol, dus zijn we even doorgereden en ons geparkeerd in een straat waar ook vrachtwagens mochten staan. Zijn toen met de fiets naar het centrum gereden en toen werd ons de drukte duidelijk, er was dat weekend straattheater "De gevleugelde stad Ieper" je kon er werkelijk over de koppen lopen, maar wij hadden toevallig een zeer mooie en plezante dag in Ieper. Nog langs de bakker gelopen en terug fietsen naar de motorhome. Daar we geen zin hadden om aan het station langs de drukke baan de nacht door te brengen zijn we 's avonds terug richting thuis gereden en zat onze eerste kennismaking erop.

