

Niederrhein 2009

Rees, Emmerich am Rhein, Kevelaer en Straelen

Maandag 26 oktober 2009

Op een frisse herfstdag einde oktober, terwijl de bont gekleurde bladeren van de bomen vielen vertrokken we voor een paar daagjes Duitsland. Niederrhein, een zeer mobilhome vriendelijke streek grenzend aan Nederland zou onze bestemming zijn. Het was rustig rijden die maandag namiddag, we zouden langs Hechtel rijden maar een omleiding besliste er anders over dus dan maar langs Lommel door de bossen richting Nederland. Eerst zouden we nog stoppen in Geldern voor een nieuwe Umweltplakette, want onze vorige was reeds op zeer jonge leeftijd samen met het vervangen van onze voorruit gesneuveld, we hadden ze amper een tweetal maanden. Voor 5€ waren we weer gesteld, ditmaal ga ik ze niet rechtstreeks op de voorruit plakken maar wel met een tussenlaagje, je weet maar nooit.

Onze eindbestemming voor vandaag was het dorpje Rees gelegen langs de Rhein. Eerst de lange brug over de Rhein en iets verder kwamen we aan de camperplaats aan. Er stonden reeds een 6-tal campers dus ruimte zat om te kiezen. Het zag er wel verzorgd uit en was voorzien van een sani-station. Eerst een parkeervignetje halen en een goede tas koffie vooraleer we erop uit trokken. Het centrum van Rees was op wandelafstand van de camperplaats met onderweg enkelen winkels dus dat zat wel goed voor morgen wat inkopen te doen. Het dorpje Rees zag er op deze maandag in de vroege avond wat verlaten bij we hadden de 1 kilometer lange Rheinpromenade bijna voor ons alleen enkel een paar mensen die de hond uitlieten passeerden ons. Het was zeer mooi wandelen hier langs de Rhein met zicht op de voorbij varende boten, in de zomer moet het hier prachtig zijn maar vermoedelijk ook zeer veel drukker met al die terrasjes. Halverwege de Promenade draaiden we richting centrum om alzo terug naar de camperplaats te gaan waar we dan ook juist voor het donker werd terug aankwamen. Marina begon onmiddellijk te koken en niet veel later kon ik mijn voeten onder tafel schuiven om te beginnen aan ons 3-gangen menu van de dag (biertje, hoofdschotel en als afsluiter de afwas) ja de wijn was voor deze avond bij een gezellig spelletje kaarten.



Dinsdag 27 oktober 2009

De nachten werden al heel wat koeler, dat ondervond ik dan ook bij het opstaan, het was wat frisjes in de mobilhome. Dus eerst de verwarming op en de koffie zetten. Tijdens het ontbijt hoorde ik de verwarming afslaan, dus een resetje maar iets later viel hij terug af. Zal vermoedelijk wel de gas zijn dus het kookfornuis eens proberen en inderdaad de gas was op. Tien minuutjes later was het reeds gefikst en konden we onze verdere plannen doornemen in een warme mobilhome. Deze morgen gingen we onze tour van gisteren nog eens overdoen maar dan wel de ganse Promenade en in het terugkomen langs de

winkel zodat er terug brood (en nog iets anders) op de plank was. We opteerden voor een bezoekje aan het stadje Emmerich am Rhein, we zouden op de parking "Kleine Wall" wel een plaatje zoeken. En aldus vertrokken we in Rees op weg naar Emmerich, het was maar een kort ritje dus kwamen kort na de middag aan. Ook hier een verlaten Rheinpromenade, behalve op het water de ene boot achter de andere kwam voorbij gevaren. Het centrum was iets ruimer dan Rees, er waren ook verschillende voetgangerszones wat het kuieren langs de winkels wel zeer aangenaam maakte.



Na ons bezoek aan Emmerich zouden we verder rijden, maar eerst eens gaan kijken op de camperplaats in een gehucht van Emmerich, Elten(berg) hier was er ook een camperplaats op een heuvel. Het zag er hier wel goed uit om te wandelen en voor een pannenkoek in het pannenkoekenhuis, maar zoals op meerdere plaatsen rond deze tijd wat verlaten, maar hier komen we nog eens terug als het wat drukker is. Onze vrienden hadden ons reeds meerdere keren gesproken over Kevelaer, het bedevaartsoord in Niederrhein, dus dat was dan ook onze volgende bestemming voor een avondwandeling en overnachting.

We zouden ons aan de camperplaats zetten dicht bij het Station van Kevelaer, waar ook de bussenparking was.

Na onze aankomst zijn we naar het centrum getrokken, hier was het wel wat drukker dan op onze vorige plaatsen. Het zag er best gezellig uit met zijn vele winkeltjes, we hebben wel heel veel kaarsen gezien, het hele plein aan de kerk werd precies verwarmt met kaarsen. Het begon al wat donker te worden op deze herfst dag en dus trokken we terug richting mobilhome, waar een stevig avondmaal ons weer helemaal op krachten bracht. Het was ons al wat opgevallen dat de plek waar we stonden toch niet zo rustig was, het was gelegen in de bocht waar voertuigen vertraagden om naar het station af te draaien, afwachten maar. Met een paar glaasjes wijn en wat versnaperingen brachten we de avond door.



Woensdag 28 oktober 2009

Ik was al vroeg wakker na een slechte nacht op deze rumoerige plaats, de volgende keer zouden we ons toch maar op een andere plaats gaan zetten om te slapen, iets verder op de strook van de bussenparking want daar was er geen doorgaand verkeer. Een goede tas koffie verzachte het leed en na een uurtje waren we weer kiplekker en konden we ons

gereed maken voor nog een wandeling door het stadje Kevelaer. Onze wandeltocht bracht ons langs vele plaatsjes met in het begin een bezoek aan het grote kerkhof, met Allerheiligen inzicht waren de verschillende graven zeer mooi verzorgd en stonden er verschillende mooie en grote bloemstukken. De stijl was iets anders als we gewoon waren, ze gingen meer in de richting van Kerstmis vonden wij, bloemen hebben we niet veel gezien maar des te meer vaste planten en dennentakjes. Na een grote wandeling door het centrum keerden we terug naar de mobilhome waar we eerst aten vooraleer we verder trokken. Onze volgende tussenhalte was het dorpje Straelen hier zou soms een bloemenmarkt zijn op de dorpsplein. Onderweg zagen we dat ze de velden aan het opruimen waren, wat moet het hier mooi zijn als de bloemenweek volop aan de gang is. We gingen staan aan het zwembad van Straelen, gelegen op zo'n 900m van het centrum. Het was een zeer verzorgde camperplaats met alles erop en eraan, hier stonden we samen met een drietal campers. Eigenlijk was het best aangenaam weer geworden en trokken we te voet naar het dorp, ook hier was het leuk wandelen de dorpskern is wat ingesloten en was bijna autovrij gemaakt. Alleen hebben we vandaag geen markt gezien en moeten we daarvoor nog eens terugkomen, we zijn nog een kijkje gaan nemen achter het gemeentehuis want daar zouden er ook een paar camperplaatsen voorbehouden zijn en inderdaad er stonden er enkelen. Daarna terug naar het zwembad en zouden we verder naar huis rijden, met misschien nog een tussenstopje onderweg, we zien wel. In het naar huis rijden zagen we nabij Mol enkele omleidingborden staan naar Postel, dus vermits het nog vroeg was, wij daarheen voor een Postel en een blok kaas. Daar aangekomen hebben we ons daar op reeds goed gevulde terras neergezet en wel zeer lang moeten wachten op bediening want er liep maar 1 garçon rond. In het begin zaten we lekker in het zonnetje maar na een tijdje kwamen de wolken aandrijven en werd het een heel stuk frisser. Eerst nog langs het winkeltje voor de kaas, maar dat viel tegen, ze hadden toch wel niet uitgerekend vandaag hun sluitingsdag, dus geen kaas en wij naar huis.

