

Machelen aan de Leie en Veurne 2011

Vrijdag 25 maart 2011

De eerste uitstap van 2011, een kort binnenlands tripje naar Vlaanderen. We namen de fietsen mee richting Machelen a/d Leie en gingen op de camperplaats tegenover de schoolopvang staan, het is een nette camperplaats waar je voor een mooie prijs kon staan, elektriciteit inbegrepen, al moet gezegd zijnde dat de breedte van de plaatsjes iets meer mocht zijn. Het was er heel rustig want we hebben er die dag met slechts twee campers gestaan. Na een tijdje zijn we net als onze burens met de fiets vertrokken voor een fietstocht langs de Leie, het viel mij op dat het seizoen van de dagjes mensen nog moest beginnen, want een terrasje of zo langs het fietspad was nog nergens te bespeuren, de meesten zullen waarschijnlijk pas vanaf april open gaan. Na een goede eerste lange fietstocht van het jaar keerden we terug op de camperplaats waar we in de late namiddag nog het dorpje bezochten. Een bekende trekpleister in Machelen a/d Leie is het Roger Raveel museum. Daarna even overleggen voor de bestemming van morgen, hier viel onze keuze op Veurne.



Zaterdag 26 maart 2011

Ook vandaag begon de dag mooi, geen regenbui te bespeuren aan de lucht. Na het ontbijt ons klaargemaakt voor de rit richting zee, aangekomen in Veurne zochten we een plaatsje aan het water bij de boten. Hier konden kortere campers mooi staan, maar voor de iets langere waren de parkingplaatsen toch te kort. De normaal voorziene camperplaatsen had de gemeente Veurne aangelegd iets terug langs de drukke baan, die waren wel lang genoeg maar zo onrustig gelegen dat we er geen enkele zien staan hebben. Eens gekeken of ik internet verbinding had en ja hoor we hadden prijs, vlug eens kijken op de site van Veurne zelf tot hoe laat de infodienst open was en ja hoor we hadden nog een dik half uurtje tijd om aldaar enkele foldertjes op te halen. Dus trokken we naar de binnenstad waar we op de zeer mooie markt van Veurne het kantoortje van de info binnensprongen. De terrasjes langs het marktplein lagen er zo uitnodigend bij dat ik al meteen een droge keel kreeg En na een kleine eerste wandeling rond de markt belanden we op zo'n terrasje voor een fris biertje waar we rustig de infoboekjes doornamen. Daarna deel twee van onze wandeling met de foldertjes in de hand en daarna langs de bakker en terug naar de mobilhome. Wat gaan we nu doen, wachten op het beginuur van de wandeling door Veurne met de gids of even naar Zee. We besloten om eens te gaan kijken naar het Sint Laureinsstrand in Westende of er wel nog plaats was. Zo op een zaterdag namiddag en waarschijnlijk het laatste weekeind dat je er mocht staan, was er al een mirakel nodig voor een plaatsje te vinden. En ja hoor het stond daar overvol, zelfs geen plaats meer om een fiets ertussen te krijgen. We zullen eens terugrijden naar Nieuwpoort en daar parkeren voor een wandeling langs de vaargeul. Hier

een parking zoeken voor de mobilhome was niet eenvoudig, er leefde hier precies een mobilhome fobie. Parkings genoeg maar ouch als je er durft gaan staan met de mobilhome, overal verbodstekens en ik had nochtans de autobelasting betaald net zoals al die andere auto's , bestelwagens enz. Uiteindelijk toch een plaatsje gevonden om te parkeren dicht aan de gebouwen van de boten, waar de wandelweg langs de vaargeul begint. Er stond een strakke wind aan zee, ideaal op de batterijen op te laden en zo begonnen we aan de lange weg richting strand van Nieuwpoort. Het was gezellig wandelen op dit mooi houten aangelegde wandelpad, aan zee aangekomen stond er een heuse zeebries en konden we aan de lange terugtocht beginnen. We besloten om terug te gaan naar het nabij gelegen Veurne om daar de avond door te brengen en reden terug. Aan de haven was ons plaatje nog vrij en zo werd de dag afgesloten met een avondwandeling door de Veurnse binnenstad.



Zondag 27 maart 2011

Einde korte trip en op ons gemakken terug naar huis.