

Kortrijk en Oostduinkerke 2015

Vrijdag 15 april 2015

Een paar dagjes op stap in eigen land, de weersvoorspellingen waren nochtans niet zo goed maar ze zeggen toch aan de kust regent het altijd ietsje minder, dus wij daarheen. Vooraleer de kust op te zoeken eerst nog even naar Kortrijk een stad die we nog niet bezochten, er zou een camperplaats zijn heel dicht bij het centrum, we zullen wel zien. Deze keer geen batterij problemen zoals de vorige keer toen meen regelaar ons parten speelde en de vakantie trip moest onderbroken worden. Tegen de middag reden we de grote parking tussen de IJzerkaai en de Damkaai op. Hier was er langs de kant van de Damkaai een afgesloten plaats voorbehouden aan mobilhomes, 10€ alles inbegrepen. Er waren nog enkele plaatsjes vrij zodat we toch nog een beetje konden kiezen, het waren toch redelijk ruime plaatsen, allee toch voor ons zesmeter campertje. De electric ingestoken en daarna eerst iets eten waarna we op verkenning trokken richting Begijnhofpark waar zich de Info bevindt, kwestie om toch wat foldertjes te hebben. We wandelden de parking af en staken aan de Broeltorens de Leie over en iets verder kwamen op het Begijnhofpark uit.



Deze middeleeuwse torens zijn samen met de Artillerietoren de enige restanten van de oude stadsvestingen. De zuidelijke 'Speytorre' werd in 1385 gebouwd om het verkeer op de Leie te controleren. De noordelijke 'Inghelburghtorre' uit 1415 diende als wapenopslagplaats. De torens behoren tot het typische stadssilhouet van Kortrijk

Kortrijk beschikt over een zeer uitgebreide infodienst waar je zeer veel info kan vinden in de talrijke foldertjes en ook aan de vriendelijke dames aan de desk. Ook hier een vrij toegankelijke Wifi, super !! nu op naar al die bezienswaardigheden die Kortrijk rijk is en als je dan ook nog het weer wat mee hebt kan dat alleen maar meevallen. Hier in het park waren er een paar tentoonstellingen waar je een kijkje kan nemen, vervolgens ging het richting Grote markt met het Belfort en het mooie stadhuis en natuurlijk de vele terrasjes.



Op de Grote Markt van Kortrijk is er voor elk wat wils. Centraal op de markt vind je het Belfort (UNESCO-werelderfgoed), een overblijfsel van de middeleeuwse lakenhalle. Bovenaan staan de beroemde uurslagers Manten en Kalle en in de nok staat de beiaard met 48 klokken.



Daarnaast vind je op de Grote Markt ook het Stadhuis in laatgotische renaissancestijl. Op de gevel staan beelden van de Graven van Vlaanderen. Binnenin tref je de prachtige schepenzaal en raadzaal met beeldhouwde schouwen. In de Gotische zaal vind je een modern muurschilderij over de Guldensporenslag van Jan van Imschoot.

Vervolgens slenterden we verder door de straatje richting het Begijnhof. Maar eerst even binnenwippen in de Sint-Maartenskerk.



De Sint-Maartenskerk in Kortrijk werd tussen 1390 en 1466 gebouwd, na de verwoesting van de eerste gotische Sint-Martinuskerk. Deze was gebouwd op de plaats van een Romaanse kerk die terugging op een bedehuis uit 650, gebouwd door Sint-Elooi. De 83m hoge toren in Brabantse gotiek is een blikvanger. In de houten spits hangt een beiaard van 49 klokken, gerestaureerd in 1974. Boven het portaal zie je een beeld van Sint-Maarten. De kerk is een hallenkerk, met drie beuken. Het middenhoogkoor, de twee zijkoren en de Sint-Annakapel werden na de brand van 1862 neogotisch heropgebouwd. De apostelbeelden staan op een symbolische plaats: ze zijn de zuilen van de kerk. Ze zijn van de hand van N. Lecreux (1733-1799) uit Doornik. Sinds 1937 is de kerk een beschermd monument.

Sint-Elisabethbegijnhof



Het Kortrijkse Sint-Elisabethbegijnhof, opgericht in 1238 is een stad binnen de stad, een oase van rust én Unesco Werelderfgoed. Je flaneert langs kleine huisjes, de gotische Mattheuskapel met het oudste orgel der Nederlanden, het huis van de Grootjuffrouw.

Na een welgekomen terrasje nog even langs de winkelstraatjes slenteren en afsluiten met een bezoekje aan het 34.000m² grote winkelcentrum K. Hier vindt je alle mogelijke winkels, van grote ketens tot unieke boetieks.



Na deze wel grote kennismaking met Kortrijk was het tijd om even te gaan uitblazen in de mobilhome.

In de late namiddag was het weer tijd om de benen te strekken en dit keer niet naar de binnenstad maar meer de rand er omheen. Eerst richting het Plein naar de Groeningepoort.



De Groeningepoort uit 1908 met als opschrift '1302-Groeningheveld' geeft uit op 't Plein, een vroeger oefenterrein van het 17de-eeuwse leger.

Even verder, op de voormalige Groeningekouter kan je het Groeningemonument, een beeld van de Maagd van Vlaanderen bewonderen. Zij probeert de Vlaamse Leeuw die de boeien verbroken heeft te weerhouden



Kortrijk werd die dag afgesloten met een mooie wandeling langs de Leie "De Grote Verleiding" en het Buda-eiland waar zich het imposante "Skatebowl" bevindt, van Amerikaanse makelij en uniek in de Benelux.



De Grote Verleiding, feest in Kortrijk en de regio na 20 jaar Leiewerken. Na de ingrijpende werken is Kortrijk een gefaciliteerde stad met een verbrede Leie, zeven nieuwe bruggen, oevers met brede paden, mooie parken en een hersteld contact met het water.

De zeven nieuw ontworpen bruggen moeten de stad haar eigen en individuele karakter nog meer benadrukken. Elke brug is uniek en kan gebruikt worden als oriëntatiepunt. Allemaal hangen ze zeven meter boven de waterspiegel. De Westelijke Ringbrug, de Dambrug, de Groeningebrug, de Collegebrug, de Noordbrug en de Budabrug zijn afgewerkt, de Reepbrug zit nog in de ontwerpfase. Hoog tijd voor een feestelijk project!

Zaterdag 16 mei 2015

De koffie vergeten mee te nemen, ja dan zit er niets anders op dan eerst een wandelingetje naar de één of andere winkel voor wat inkopen. De bestemming van vandaag was Oostduinkerke. Wat is er zo special aan het Dorpje Oostduinkerke, hier bevindt zich het restaurant Caricole waar ze uitstekende Bouillabaisse serveren en er is tevens een parking waar we rond deze tijd gedoogd werden om te blijven overnachten met de mobilhome. Marina had een tijdje geleden eens laten vallen dat het al een efkens geleden was dat we nog eens Bouillabaisse gegeten hadden, dus ging ik op zoek naar een adresje aan de kust waar we terecht konden. Tegen de middag parkeerden we ons op de parking tegenover de dorpschool, op de hoek van de Dorpstraat en de Hazebeekstraat, niet zo ver van het sportcentrum. Voorlopig stonden we hier nog alleen en na wat gegeten te hebben werden de fietsen afgeladen voor een fietstochtje naar de zee. Echt super weer was het niet maar het regende niet en dat is al een meevaller op zich als je het weerbericht voor het binnenland gehoord had. Na een kwartiertje fietsen kregen we het zeetje reeds in het vizier, de fietsen werden geparkeerd en we wandelden in de richting van Nieuwpoort. Er waaide een stevig windje dus waren de surfers of moet ik zeggen de Kitesurfers zich ter hoogte van Groenendijk aan uitleven, de ene al wat beter dan de andere maar het was wel prachtig hoe die atleten zich in allerlei bochten wrongen zo boven de golven. Na een tijdje over het strand te zijn gewandeld zijn we teruggekeerd langs de duinen, maar dit was toch vermoeiender dat we dachten dus na een tijdje terug naar het strand. Het was al dik in de namiddag toen we terugreden naar Oostduinkerke dorp. Ons gereserveerd tafeltje stond al klaar, het zag er mooi en verzorgd uit zo aan het venster met zicht op het kleine dorpspleintje. We kregen een hele uitleg wat ze allemaal te bieden hadden naast de specialiteit van het huis "Bouillabaisse" door de vriendelijke dame was eigenlijk overbodig. We hadden 200km gereden voor den Boulla dus dat zal het worden. Er werd van alles op de tafel bijgezet en ook een kommetje met 2 stoffen servetten erin. We keken elkaar aan, neen dat gaan we niet aandoen zulle Ja dat was zonder de garçon gerekend want iets later kreeg Marina haar servetje om de hals gebonden, ik kon een lachje niet onderdrukken maar dat was van korte duur want enkele ogenblikken later zaten we daar beiden met ons slabbertje. Caricole is echt wel een aanrader, wel prijzig, maar ja een verassing mag al een keer iets meer kosten.



Zondag 17 mei 2015

We hadden hier op de parking samen met 4 andere mobilhomes goed de nacht doorgebracht, het zonnetje scheen zowaar toen ik wakker werd. Na de koffie even overleggen wat we gaan doen, op ons gemaksken naar huis of nog een doorgedreven wandeling. Het mooie weer maakte uiteindelijk de beslissing gemakkelijk en wandelden we iets later naar de Witte Burg om daar het gelijknamige wandelpad te nemen. De bewoners woonden hier wel prachtig, precies midden in de duinen en aan de auto's te zien waren het ook geen sukkelaars. Eerst dachten we dat we een wegwijzerplaatje gemist hadden want het pad kwam zomaar uit op een grote weg, maar dat was niet zo dus wij even naar de kustlijn gaan kijken en zo terug langs hetzelfde pad naar de parking tegenover de dorpschool. Iets na de middag kwam er een einde aan deze leuke uitstap en reden we weer richting het Limburgse Ham.