

Kerstmarkt Oberhausen 2008

29/11/2008

Vrijdag 29 november 2008 op een frisse winterdag , van de sneeuw van enkele dagen terug was niets meer te merken. Dus ideaal om zonder winterbanden naar het Duitse Oberhausen te trekken voor een bezoek aan de Kerstmarkt aan het CentrO samen met onze burens Juliën en Noëla.

Maar dan moest ik eerst nog ne post gaan kloppen en zo vertrokken we kort na de middag richting Duitsland. We reden richting Venlo en om alzo de uitrit aan de CentrO te nemen, want daar gingen we ons de komende 2 dagen parkeren. Benieuwt of de parking reeds af was naderden we omstreeks 16 uur de grote parking langs het CentrO en de Gasometer.

Het was daar een drukte van gewelste en we moesten ons een weg banen tussen de bezoekers die van en naar de bussenparking gingen. De kleine parking aan de buitenzijde van de vernieuwde autoparking was volzet. Dus mochten we van de parkeerwachters ons met de mobilhome op de autoparking zetten, ook hier was het even zoeken waar we konden staan met zijn tweeën. En daar stonden we samen met zo'n 20 mobilhomes. Het was onze eerste tocht zo laat op het jaar en we waren aangenaam verast dat de motorverwarming zeer goed mee viel, het was zelfs een zestien graden in de woonruimte. Na het afdekken van de cabineruiten zijn we een aankomst borrel gaan drinken bij onze vrienden.

Na het eten en de afwas zijn we dan de Kerstmarkt gaan opzoeken, deze was verassend dichtbij. We passeerden de Arena en wandelden over de brug naar de Kerstmarkt die gelegen was langs het CentrO. Het zag er best gezellig uit, al mocht de Kerstmuziek wel iets harder staan om de Kerstsfeer totaal te maken.

Het duurde niet lang of we hadden onze eerste glühwein reeds te pakken, we slenterden langs de kraampjes. De dames bewonderden de vele Kerstartikelen en versieringen in de kraampjes en wij hadden meer oog , waar konden we nog een glühweintje kopen kwestie van op temperatuur te blijven.

De avond werd afgesloten na een paar glaasjes boswandeling en enkele versnaperingen die we meegebracht hadden.



30/11/2008

Na een goede nachtrust, wel een paar keer verstoord door een langsrijdende trein werden we wakker omstreeks 8 uur, het was lichtjes aan het regenen. We hadden de burens uitgenodigd om te komen ontbijten, dus was er werk aan de winkel. Na het ontbijt en de ochtendbabbel zijn we met paraplu en al een wandeling gaan maken naar de Gasometer welke s' avonds heel mooi verlicht was. Op de eigenlijke parking van de Gasometer stonden ook twee Belgische mobilhomes. Het was een indrukwekkend bezoek,

er was daar een tentoonstelling over de ruimte. De aangebrachte lampjes in de koepel gaf ons de indruk het plafond hier bol was net een sterrenhemel, maar dat was niet zo we stonden in een hoge cilinder. Deze wel zeer grote silo werd vroeger gebruikt al opslagplaats/buffer van gas voor de industrie. Toen we terug aan de mobilhome aankwamen vroegen de parkeerwachters ons om de mobilhome te verzetten naar de andere zijkant van de parking.

Na de middag gingen we het CentrO bezoeken, er kwam net en koppel uit Scherpenheuvel aangereden waarmee we korte babbel hadden. Het CentrO was zeer mooi versiert er heerste een heel mooie Kerstsfeer. Maar wel zeer druk, het leek wel "Wijnegem in het dubbel" je kon er vanalles vinden. Net toen we besloten om weer buiten te gaan kwamen we het koppel uit Scherpenheuvel toevallig tegen, wat volgde was een vloed van verhalen over uitstapjes met de mobilhome, smalle straatjes en ruggetjes, kortom het waren zeer spannende verhalen.

's Avonds nog een toertje rond de Kerstmarkt, waar we toch een paar keer zijn moeten gaan schuilen voor de regen en we het bezoekersaantal zagen slinken tot een minimum. Toen we een tijdje aan een kraampje met gasverwarming zijn gaan zitten met de nodige glühwein, werden we aangesproken door een ander aanwezig koppel uit Bree. De man kende mij van ergens (ook een oud koolputter bleek) en zo zijn we een tijdje daar blijven zitten en bleek dat de vrouw een broer had die collega was van Juliën op Borealis. Toen ook aan dit kraam niets meer te krijgen was slenterden we langs de gesloten kraampjes terug naar onze mobilhome waar we de avond afsloten met een wijntje en een spelletje UNO.



01/12/2008

Maandag morgen het was iets frisser maar het regende niet, dus na het ontbijt zijn we een fikse wandeling gaan maken door het park richting mobilhome parking aan de Kaisergarten. Het park lag er zeer rustig bij en is zeker een bezoekje met kinderen waart, er liepen ook veel dieren rond. Daarna een wandeling richting CentrO waar we een laatste keer iets dronken en aten op de Kerstmarkt.

In de vroege namiddag zijn we vertrokken in Oberhausen, de slagboom was dicht dus reden we maar over het zeer breed voetpad naar buiten, een beetje opletten aan de brede boord naar de weg en hup richting Passantenhaven in Bocholt in België waar we een kijkje gingen nemen aan het kanaal met zijn camperplaats. Onze trip eindigde op onze oprit thuis om 16u30, het is leuk geweest.