

Kerstmarkt Aachen 2015

Maandag 23 november 2015

Met vrienden naar de Kerstmarkt, intussen al een paar jaartjes een traditie, maar toch dit jaar iets anders want het was meteen onze eerste uitstap met een ander mobilhome. Geen Dethleffs deze keer maar een Benimar met een vast bed, gedaan met het trapje op s'avonds. Maar toch een vertrek met een vals nootje want onze Truma Diesel deed het niet zo goed, of beter gezegd helemaal niet. Gelukkig wisten we dat er op de mobilhomeplaats te Aachen stroom was, anders was het noppes geweest. Na een rustige trip naar ginder kwamen we aan op een half verlaten camperplaats en hadden keuze te over, dat Murphy ons gevolgd was werd al snel duidelijk want er kwam geen sikkepiet stroom uit het stopcontact daar. Dus maar verplaatsen naar de overkant waar er wel stroom was en we ons elektrisch vuurtje zijn werk konden laten doen. Daar het wel een eindje wandelen was naar de Altstadt zijn we dan ook niet te vroeg vertrokken naar de kerstmarkt. Zo rond een uur of vieren waren we dan toch weg, klaar om van de Aachener Glühwein en eierpunsch te genieten. Op één van onze eerste haltes hadden we geluk dat er juist een hele tafel in het overdekte gedeelte vrijkwam. Het was daar zeer comfortabel zitten op de (namaak) schapenvelletjes en lekkere gevulde laars binnen handbereik, ja dat is hier ook de traditie dat de Glühwein en eierpunsch in laarzen werden opgediend. Een babbel met een Duits koppertje die erbij kwam zitten bracht ons al direct een adresje op waar we straks de voeten onder tafel gingen zetten, het zou niet slecht eten zijn in het Restaurant met de eenhoorn, we zullen wel zien straks Toen dat koppel er vandoor ging werden ze onmiddellijk afgelost door een groepje vrouwen die vermoedelijk al een tijdje op de boemel was. Ja daar zaten we, ik en mijne maat tussen 2 bekende en 6 voor ons totaal onbekende dames. Twee tegen acht, het spreekt vanzelf dat we zeer relax bijzaten J na een tijdje lieten ze ons toch gaan en gingen we op zoek naar de Eenhoorn. Maar eerst nog een blits bezoekje aan de Dom, het zag er allemaal mooi uit, veel glitter. Maar toch een beetje aan de donkere kant, al kan dit aan het late uur liggen want het werd al redelijk donker buiten, om foto's te nemen moest je toelating krijgen door een kleine bijdrage van (ik dacht €1) te betalen aan de opzichter. En nu door want onze maag begon al een beetje te knorren. We kregen een leuk plaatsje aangewezen met ons vieren in het op dat uur reeds goed bezette restaurant. Een uurtje later stonden we terug buiten voor terug de Kerstmarkt sfeer op te snuiven en natuurlijk voor een glühweintje of twee en afsluiten deed ik met een eierpunsch want ik herinnerde me van vroeger dat deze hier wel zeer lekker was, hmmm heerlijk en dan nog met een toetje slagroom erop. Toen de kraampjes begonnen te sluiten was het tijd voor een wandeling naar de camperplaats, nog een braadworst met mosterd en na een drie kwartiertje wandelen waren we terug op de Aachener camping langs de Branderhoferweg.





Dinsdag 24 november 2015

Onze vrienden zouden vandaag reeds terug naar huis keren om te babysitten op hun eerste kleinkind. Onze planning was om naar Oberhausen te rijden voor daar een beetje te shoppen en daar de vroege Kerstsfeer wat op te snuiven, maar dat feest ging niet door want geen verwarming. Dus breidden we er hier een tweede dag Aachen aan. Iets na de middag trokken we er een eerste maal op uit om te gaan shoppen en deden de wandeltocht nog een keertje over om de Kerstmarkt te bezoeken. Het weer was niet hetzelfde als gisteren en er stond nu een venijnig windje en regen was ook niet altijd ver weg.

Woensdag 5 november 2015

Vandaag terug naar huis maar eerst nog langs de TUV hier in Aachen voor ons mulieuvignet. Voor een €5,50 waren we gesteld voor onze groene sticker. Thuis toch maar eens de dailer aanspreken voor onze Truma en of onze nieuw dakluik reeds binnen was.