

Kanne bij Riemst en bezoek aan Monschau 2011

Woensdag 9 november 2011

Deze keer een korte uitstap of er even mee weg. Na ons bezoek aan het rusthuis in Diepenbeek reden we rond 19uur richting het nabije Kanne bij Riemst. We zouden eerst eens gaan kijken langs het kanaal zo ongeveer op de grens met Wallonië. Het was reeds wel donker toen we eraan kwamen en bij de jachthaven stonden een tweetal mobilhomes, eerst wat twijfelen want normaal mocht je hier niet op Waals grondgebied staan, maar ja het was reeds laat en we bleven er dan toch staan. Onze burens hadden precies een feestje wat ons niet hinderden, meer last hadden we van de generator of motor van de boot die kortbij stond.

Donderdag 10 november 2011

Al bij al hadden we toch nog goed geslapen en zo te zien zal het weer vandaag wel meevallen. Na de koffie en het ontbijt even de benen strekken en een klapken gaan doen met de burens, we stonden jawel op Waals grondgebied. Onze burens hadden met wat onderhandelen met de police verkregen dat ze er even mochten staan, als het maar beperkt bleef in aantal. Daar ik vermoedde dat het vandaag mooi fietsweer zou worden besloten we een dagje in Kanne te blijven staan, maar wel iets terug aan de brug. Hier vonden we een mooi plaatsje of parking die iets verhoogd was en van hieruit hadden we een prachtig zicht op het kanaal, we stonden hier eigenlijk op een parking genaamd Mergelgrotten. Ook kon men staan aan de overkant van het water want daar waren ook parkeergelegenheden. Iets later zijn we hier vertrokken voor een heuse fietstocht langs één van de fietsroutes van het Limburgs fietsparadijs. Onze bestemming was de Waterburcht van Millen, hier zou ik het vrouwtje eens lekker trakteren. Het was echt heerlijk fietsweer en we hadden het geluk dat het fietspad onze parkeerplaats passeerde. We kregen al meteen een kuitbijter voor de wielen geschoven, de Tiendenberg, een kronkelende weg naar boven. Vermits we nog niet opgewarmd waren hebben we toch ongeveer de helft te voet naar boven gewandeld met de fiets, maar eenmaal boven heb je een lichtjes golvend landschap. Na een hele poos fietsen kwamen we in Millen aan bij de Waterburcht, het was er verdacht stil, het zal toch niet waar zijn zeker. Aha we hadden geluk volgens het plaat met de openingsuren zou het binnen een klein kwartiertje open gaan, dus nog even in de buurt wat rondwandelen en straks voetjes onder tafel en ons eens goed laten gaan. Een kwartiertje werden twintig minuten, een half uurtje, geen kat te zien en al zeker geen ober. Dineren in de Waterburcht en het bezoeken van deze mooie locatie zal voor een andere keer zijn, dus wij op zoek naar iets anders eerst in Millen zelf daarna op de terugweg. Blijkbaar hadden ze ginder allemaal afgesproken om op dezelfde dag hun sluitingsdag te houden. Dus wij terug naar de parking langs het kanaal in Kanne, al goed dat we prachtig weer hadden met nu en dan een briesje. Het mooiste en beste stukje fietsen hadden we voor op het laatst gehouden, de Tiendenberg, zalig fietsen zo naar beneden. En zo stoven we naar beneden, binnenkant weg, schuin liggend in de bochten en op het laatst vol in de remmen kwamen we tot stilstand net voor het kanaal. Op de parking hadden we intussen gezelschap gekregen en stonden we er nu met zijn drieën. Nog even wat praten met een koppel dat buiten aan hun camper stond en daarna iets gaan eten en wat uitrusten van de mooie fietstocht, de fietsen terug op de mobilhome gezet en we vertrokken voor een wandeling naar het dorp Kanne aan de

overkant van het water. Maar eerst eens gaan kijken hoe dat nu zit met die Mergelgrotten hier in Kanne, blijkbaar kan je die niet zomaar bezoeken en voor zover ik eraan uitkon kon je in deze grotten feesten geven, dus wij de brug over naar het dorp op zoek naar een bakker of zo. We waren niet de enigen die op zoek waren naar een bakker want onderweg werden we aangesproken door een koppel per auto die ook een bakker zochten. Later kwam ik de man weer tegen in bij de bakker, hij vroeg de bakkersvrouw om de weg naar het Château Neercanne, dat was niet zo ver rijden zij de dame en weg van de heer met zijn koffiekoeken. Men had mij wel een beetje nieuwsgierig gemaakt en op mijn beurt vroeg ik de weg naar het Château maar dan wel te voet. Dat was niet zo ver zei ze, je gaat hier een paar meter verder en dan kom je tegenover de boerderij een pad tegen die je naar het kasteel brengt. Zo gezegd zo gedaan en wij ernaartoe, eenmaal op het pad aangeland twijfelden wij of men er wel naar het kasteel mocht wandelen, het leek ons eerder een privéweg en misschien was het kasteel niet zomaar te bezichtigen. Dus kozen we hier om een stukje langs de groeves aan de Muizenweg te wandelen, hier had je een uitgespoeld of uitgehouwen pad in het bos waar je kon wandelen. In Kanne waren de cafés of taveernes wel open, dus tijd voor een goeie La Chouffe. De dag was al goed gevorderd toen we aan de mobilhome aankwamen en gingen we binnen zitten om te genieten van het mooie uitzicht over het water en de mooi verlichte brug. In de loop van de avond begon het wat drukker te worden op de parking en al snel hadden we door dat er in de Mergelgrotten een feestje doorging met vooral Franstalige genodigden. Laat op de avond ben ik eens buiten gaan kijken en jawel de parking en omgeving stonden propvol, ja dat zal wat geven als die allemaal deze nacht moeten vertrekken. En inderdaad omstreeks 3 uur begon de uittocht van de goed aangeschoten walen, als dat maar goed afloopt, iets na 4 uur werd het rustig en hebben we verder zalig geslapen.



Vrijdag 11 november 2011

Vandaag zouden we Monschau bezoeken, de mobilhome parking ligt langs de weg naar het lager gelegen stadje. De camperparking stond ongeveer halfvol toen we eraan kwamen en we plaatsten ons helemaal achteraan zodat we geen last zouden hebben van het voorbij komende verkeer. Bij de parkeer automaat kon je een ticketje nemen en voor een ...€ stond je er een hele dag. Langs de parking liep een wandelweg Biesweg

genaamd naar beneden, zo kon je naar de burcht Monschau wandelen of verder naar beneden waar je ongeveer bij het Eisenbahnhaus langs de Rur uitkomt. In het Eisenbahnhaus waarin ook de handwerkhuis gevestigd is vindt je naast de treintjes ook het glasmuseum en allerlei standjes met van alles en nog wat. Na een poosje hier verbleven te hebben zijn we verder gewandeld naar het knusse stadje waar het rond deze tijd van het jaar behoorlijk rustig was. In het hoogseizoen zal het hier wel over de koppen lopen zijn. In tegenstelling met gisteren hebben we vandaag de zon niet gezien, het was de hele dag bewolkt en tegen het regenen aan. Na een hele poos rond gekuierd te hebben zijn we terug naar het wandelpad gegaan voor de klim naar de parking, halverwege zijn we afgedraaid naar de burcht en na een paar panorama fotookes van de benedenstad zijn we terug gegaan naar de mobilhome waar we reeds in de late namiddag aankwamen. Het was intussen al heel wat frisser geworden buiten dus maar lekker binnen in de warmte gaan zitten en wat lezen met een chipske en een wijntje binnen handbereik.



Zaterdag 12 november 2011

De nachten werden al voelbaar kouder en dat zag je ook door de condens op de voorruit van de cabine. Na het ontbijt was het tijd om ons klaar te maken om de terugreis aan te vatten, we kozen voor een tussenstop bij de stuwdam over de Vesder bij Eupen. Daar we niet van plan waren hier te overnachten, parkeerden we ons op de kleine parking waar de dam begint om zo over de dam naar de andere kant te wandelen richting grote parking die iets hoger gelegen was. Op deze grote parking starten verschillende wandelroutes en

kozen we voor het Bosleerpad, op dit wandelpad wordt je begeleid door de vos Foxy en hier en daar kwam je van die Foxy-borden tegen we diverse uitleg over het doen en laten in het bos. Het weer was vandaag weer een stuk beter als gisteren en dat maakte de wandeling des te mooier. Na een leuke wandeling door de bossen van Eupen zijn we terug naar de mobilhome gegaan om de reis naar huis verder te zetten.

