

Niederrhein Kakar , Walbeck 2007

26 mei 2007

Onze tweede trip ging naar Duistland naar het stadje Kalkar. We vertrokken richting Mol om daar de snelweg richting Venlo te nemen. Aangekomen in Kalkar reden we recht naar de camperplaats, iets buiten het centrum gelegen. Ondanks het er redelijk druk was vonden we een mooi plaatsje in het gras. Na eerst iets gegeten te hebben trokken we te voet het centrum van Kalkar in, een mooi stadje met een vijvertje waarlangs het heerlijk lopen was. Terug op de camperplaats aangekomen zijn we een praatje gaan doen met enkele camperaars die daar stonden, we kregen direct enkele nuttige tips van een ervaren rot en landgenoot. Wat ons ook opviel was dat er veel mensen met honden daar waren, er kwam zelf een koppel met 3 bulldog's in een motorhome aangereden.



27 mei 2007

Vandaag de fietsen afgenomen voor een goede fietstocht in en rond Kalkar en na de middag zijn we vertrokken voor de trip naar Traberpark den Heyberg in Kevelaer waar er een grote mobilhomehaven is. Dit ligt op een voormalige NATO kazerne voor de opslag van munitie met bovengrondse bunkers bedekt met aarde. Enkele jaren na het vertrek van de militairen werd het Traberpark opgericht en kwam er een centrum voor de paardensport, de bunkers werden verhuurd of verkocht als vakantiehuis of opslagplaats. Na een fietstocht op het domein besloten we hier toch niet te blijven staan en zijn we doorgereden naar Geldern. Het was de bedoeling om aan de Hollandersee te staan maar dit liep niet zo vlot. Onze gps liet ons op een bepaald moment in Geldern de parking van het ziekenhuis oprijden met de mededeling: "u hebt uw bestemming bereikt" daar we ons allebei nog kiplekker voelden moest er hier toch een vergissing zijn, bij nader toezicht bleek in het camperbestand tweemaal dezelfde camperplaats in te staan, dus maar de ander keuze gemaakt en weg waren we. Hebben wel een hele omweg moeten maken want het was juist grote kermis in Geldern. Toen we op de juiste camperplaats toekwamen stond de hele parking vol met wagens van de kermis, er hing een briefje met de mededeling dat de motorhome parking gesloten was tijdens de kermis. Dus moesten we uitwijken naar de topplatz aan het Freibad Walbeck eveneens in Geldern. Na een wandeling op en rond de camperplaats, trokken we erop uit met de fiets. Aan het

zwembad begonnen er verschillende fietsroutes, wij kozen de route om naar Arcen in Nederland te rijden. Eerst een stukje door het bos en een zandwinningsgebied en we kwamen aan op Nederlands grondgebied, hier stond een groot bord met de verschillende genummerde fietsroutes. We kozen de route naar links om dan langs de Maasoever naar Arcen te rijden. Het was zeer rustig rijden langs de Maas, hier konden we ook kiezen voor de overzetboot, maar vermits het al laat was zijn we doorgefietst richting Kasteeltuinen in Arcen. Toen we daar aankwamen om 19u00 was de fietsen parking reeds leeg en gingen de meeste mensen reeds naar huis. Hier komen we zeker nog eens terug, maar dan vroeger op de dag. Dan maar verder richting motorhome aan het Freibad Walbeck.



28 mei 2007

Vandaag eens een bezoekje gebracht aan het stadje Walbeck en een wandeling naar het Schloss Walbeck. De weg ernaar toe viel wel mee want we passeerden een bloemenkwekerij, maar het Schloss viel wat tegen, het zag er wat verwilderd en ontoegankelijk uit. Na gegeten te hebben konden we aan de terug reis naar huis beginnen. Maar niet langs de autoweg maar rustig langs de kleine weegjes.