



## Onze beste wensen voor 2022

namens heemkundige kring De Roede van Tielt

Een tehuis voor arme weesmeisjes in Tielt (1712-1891)

Ronny Ostyn



In deel 9 van de reeks *Historische Bronnen-De Roede van Tielt* brengt onze Kring een instelling voor het voetlicht waarvan het bestaan wel definitief uit het collectief geheugen van de Tieltenaars leek gewist.

Dankzij het opduiken van het *Boeck der Gedachtenisse* kon auteur Ronny Ostyn het al te fragmentair gebleven verhaal van het Tieltse arme-meisjesweeshuis aanvullen en kaderen in de achttiende en negentiende eeuw. Wij

leren er de 536 weesmeisjes kennen die er tussen 1712 en 1891 in soms Dickensiaanse omstandigheden een onderkomen vonden. Uit handige overzichtstabellen leren wij hun geboortjaar en plaats en wie hun ouders waren. Door de marginale notities die de opeenvolgende directeurs en meesteressen aan het papier toevertrouwden, kennen wij vaak ook het lot van de arme weese-Dochterkens.

**Het boek in A4-formaat telt 110 blz. en kost 10 EUR. Bestellen via mail (roedevan [tielt@outlook.com](mailto:tielt@outlook.com)), of telefonisch (051/402700). Betalen via overschrijving op rek. nr. BE93 7310 3810 1167.**

**Bij overschrijving van 10 EUR + 5,50 EUR portkosten wordt het boek opgestuurd.**

**Afhalen kan ook op zaterdagvoormiddag in onze bibliotheek in de Beernegemstraat 3, Tielt (van 10u.00 tot 11u.30)**

## **UITSTEL MAAR GEEN AFSTEL**



Na een lange voorbereiding hadden we gehoopt om het boek '100 jaar voetbal in Tielt' te kunnen voorstellen in combinatie met een tentoonstelling tijdens het weekend van 11 en 12 december ter gelegenheid van de Tieltsse kerstmarkt. De gekende omstandigheden trokken een streep door onze rekening zodat we een oplossing moesten zoeken om de vele geïnteresseerden die op het boek hadden ingeschreven, hun exemplaar nog te bezorgen vóór nieuwjaar.



Onder: de auteurs, Luc De Rammelaere (links) en Johny Desmet (rechts), boven Berenice Vanrenterghem (links) en Iñez Demarrez (redactiesecretaris).

Met dank aan de velen die op 11 en 12 december hun boek persoonlijk kwamen afhalen, zo kregen we toch nog de kans om onze hardwerkende auteurs Luc De Rammelaere en Johny Desmet even in de bloemetjes te zetten.

**De geplande tentoonstelling werd uitgesteld, maar zeker niet afgelast, weldra wordt hier een datum voor vastgelegd.**

## **OPROEP : ANTWERPSE OORLOGSKINDEREN**

Hoewel Antwerpen en de rest van Vlaanderen in september 1944 bevrijd was van de bezetting, beseffen de Antwerpenaren een goeie maand later, als de eerste van vele V1 en V2 bommen vallen vlakbij het Museum voor Schone kunsten, dat de oorlog nog niet voorbij is.

De angst voor de bommen doet velen vluchten naar het platteland. Als de ouders dat wensten werden ook de schoolkinderen tijdelijk geëvacueerd. Tussen 16 december 1944 en 31 maart 1945 vertrokken zo'n 7000 kinderen. Het onderbrengen en transport van Antwerpse kinderen bij gastgezinnen en scholen over de rest van het land was een gecombineerd initiatief van de lokale onderwijsinstellingen en hun leerkrachten, de bisdommen, lokale pastoors e.a. persoonlijke initiatieven.

Twee peuters,

links een slagtersdochttertje uit een West-Vlaams gezin en rechts haar uit Antwerpen gevlucht vriendinnetje, op vandaag twee tachtigers die



nog steeds bevriend zijn en contact houden,  
een typisch verhaal.

foto Patrick Buysse

**Hieromtrent vraagt een van onze leden, Patrick Buysse uw gewaardeerde medewerking:**

**Wie kan informatie geven over eventuele Antwerpse oorlogskinderen die in onze regio verbleven? Wie kent gastgezinnen, gastscholen of Antwerpse families die hierin betrokken werden? Alle info die deze zoektocht naar dit warm-menselijk verhaal kan stofferen is welkom bij Patrick Buysse (0475.240400 of [pat@patrickbuyse.be](mailto:pat@patrickbuyse.be))**

## **MEULEBEKE EEN EEUW OP DE KOERSFIETS**

### **Nieuw uitgave**

# EEN UNIEK BOEK!



## MEULEBEKE EEN EEUW OP DE KOERSFIETS!



Een uniek boek. Het verhaal van zwoegen en zweten, anekdotes, gebeurtenissen, namen en uitslagen van wielershelden en hun supporters. Uitzonderlijke foto's en afbeeldingen. Het beeld van een heldhaftige tijd.

Heemkring Mulenbeca steekt haar schouders onder een totaalproject dat de vele Meulebeekse wielershelden in herinnering brengt met een **stevig boek**, een **nostalgische wielervavond** en een **unieke tentoonstelling**.

**Het boek** verschijnt in februari 2022 en kan tot 22 januari in voorverkoop besteld worden aan 27 euro (overschrijven naar Heemkring Mulenbeca BE98 8601 1000 9193 met vermelding van 'wielershelden' en je naam en woonplaats.) Na 15 januari betaal je 32 euro.

**Wielervavond** op vrijdag 25 februari 2022 in OC Vondel om 19.30 u. Een programma met wielershelden Willy Vanneste, Jo Planckaert, Nico Mattan en Gianni Meersman en sidekick Pierre Buyse (Molenspurters). Toegang 8 euro, inschrijven via [mulenbeca@gmail.com](mailto:mulenbeca@gmail.com)

**Tentoonstelling:** weekend van 27 februari en 6 maart 2022, telkens van 14.00 u. tot 18.00 u in 'villa Moerman' Tielstraat 21-23 Meulebeke.

## MET DANK AAN

Voor wat zij schonken aan onze bibliotheek, documentatiecentrum, beeldbank of cartotheek:

Johny Desmet, Jan Vandermeulen, Julien Verbrugge, Berenice Vanrenterghem, Adrie Goegebeur (Maldegem), Alex Calmeyn (Brugge), Julien Vermeulen (Kortrijk), Ignace Geurts (Tielt)



Verantwoordelijke uitgever: Berenice Vanrenterghem, Wingenssteenweg 84, 8700 Tielt  
lay-out :Berenice Vanrenterghem

ons mailadres is:  
[roedevantielt@outlook.be](mailto:roedevantielt@outlook.be)

uitschrijven nieuwsbrief [schrijf uit](#)

website [www.roedevantielt.be](http://www.roedevantielt.be)

---

This email was sent to [cl.moors@gmail.com](mailto:cl.moors@gmail.com)

*why did I get this?* [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)  
heemkring de Roede van Tielt · Wingenesteenweg 84 · Tielt 8700 · Belgium

