



Heemkundige Kring De Roede van Tiel vzw

HERDENKING VLIEGTUIGRAMP AARSELE
TENTOONSTELLING en VOORDRACHT



Locatie: Oud Gemeentehuis, Aarselestraat 8, Aarsele

Vijftig jaar geleden, op 2 oktober 1971, stortte een Brits passagiersvliegtuig met 63 weerloze inzittenden neer net buiten het centrum van Aarsele. Dit sloeg bij de Aarseelse bevolking – letterlijk en figuurlijk – in als een bom en blijft tot op vandaag nog in het collectieve geheugen verankerd bij de inwoners en toenmalige hulpverleners.

Het zinderende relaas van deze ramp, geschreven door stadsarchivaris Hannes Vanhauwaert, konden jullie, beste leden, al lezen in het lijvige artikel van ons tijdschrift nr. 3.

Naar aanleiding van deze herdenking zet de stad Tiel een aantal activiteiten

op touw:

TENTOONSTELLING: No Rudder

Van zaterdag 2 tot woensdag 13 oktober, telkens van 14u00 tot 17u00 wordt hierover een tentoonstelling opgezet in het Oud Gemeentehuis van Aarsele. Naast beeldmateriaal dat de verschillende verhaallijnen samenbrengt kon gebruik gemaakt worden van uniek filmmateriaal uit het archief van de VRT, dat treffend de dagen na de ramp illustreert. **Toegang gratis**

foto ARA INV1 679, 7061



VOORDRACHT door Hannes Vanhauwaert

In samenwerking met het Davidsfonds Aarsele/Kanegem houdt Hannes Vanhauwaert op dinsdagavond 12 oktober om 20u00 een lezing over dit onderwerp.

Toegang: 5 euro voor Davidsfondsleden, 8 euro voor niet-leden

Locatie: Ontmoetingscentrum, Schoolstraat 1, Aarsele

ONTHULLING HERDENKINGSMONUMENT

Als afsluiter van de officiële herdenking op zaterdagvoormiddag 2 oktober wordt een toepasselijk kunstwerk, boordevol symboliek, onthuld op de Aarseelse Markt. 'De Vallende vlieger' is van de hand van de Aarseelse kunstenaar Boudewijn Callewaert.

HERDENKINGSZOEKTOCHT

Tot 17 oktober kan aan een wandel- en herdenkingszoektocht deelgenomen worden met uitgestippeld parcours. Het traject is 6 km en start in het centrum

van Aarsele. Het brengt de deelnemer tot aan de hoogte van Baudeloo, tot aan de provinciegrens waar het Britse passagiersvliegtuig destijds neerstortte. De prijsuitreiking van deze zoektocht zal plaatsvinden op vrijdag 5 november.

Deelnemingsformulieren zijn te verkrijgen bij:

Apotheek Guido Vandaele (Aarsele)/Krantenwinkel Rik Flamand (Aarsele)
Krantenwinkel Ria De Boever (Kanegem)/Toeristische dienst
Tielt/Bibliotheek Tielt

Info visittielt.be



HERINNERING : voorintekening 100 jaar voetbal in Tielt



Nog tot 15 oktober kan op deze toekomstige uitgave worden ingetekend aan de voordelige prijs van 15 euro, dit met naamsvermelding in het boek.

Vanaf 16 oktober is de aankoopprijs 20 euro en wordt de voorintekening afgesloten.

Alle gegevens hiervoor kan u op deze link bekijken <http://www.tielt100jaarvoetbal.be>

UITNODIGING LEZING
Eddie Verbeke, Cha-Tse-Ti

沙子地

Zondag 17 oktober om 11u00

Locatie: Altoope / The Factory , Nieuwstraat 10, 8700 Tielt

Auteur Eddie Verbeke schreef het beklijvende verhaal van de Tieltse minderbroeder Georges Robberecht, die in 1904 met paard en ezel door het nog onherbergzame China trok als idealistisch missionaris. In Cha-Tse-Ti werd hij door een bende 'boksers' die de echte Chinese cultuur met alle macht probeerden te verdedigen, opgepakt, mishandeld en tenslotte vermoord. Hij was 29 jaar...

Toegang 10 €, inclusief aperitief.

Om organisatorische redenen: Graag vooraf inschrijven door betaling en e-mailbevestiging, BE90 0010 9946 9132 van Luc Callens en bevestiging via mail aan lucencarin@outlook.com



Verantwoordelijke uitgever: Berenice Vanrenterghem, Wingensesteenweg 84, 8700 Tielt
lay-out :Berenice Vanrenterghem

ons mailadres is:
roedevantielt@outlook.be

uitschrijven nieuwsbrief [schrijf uit](#)

website www.roedevantielt.be

This email was sent to cl.moors@gmail.com
why did I get this? [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)
heemkring de Roede van Tielt · Wingenesteeweg 84 · Tielt 8700 · Belgium

