

# 'T VOLHERDERKEN

Oktober 2024 - Nummer 39

## Voorwoord

Buiten kondigt de herfst zich aan met buien, afgewisseld met windvlagen en koudere temperaturen. Het 'stoveke' brandt en een nieuwe uitgave van ons muzikaal tijdschrift wacht op een voorwoord. Ik zal me dus even warm installeren en wat herinneringen voor de geest halen. Een zomer passeerde, ook met buien maar evenzeer met warme temperaturen. We mochten het ervaren bij het optreden tijdens de kermis met Gunther Neefs.

De "inwandeling" van de Singel begon eveneens met een straal zon, daarna een straal regen, en opnieuw een straal zon.

Er was de opluistering van 125 jaar Den Herder. Er was ook de opening van de zomerhappening door de Jeugdharmone, een dinsdagavondoptreden op Spechtes, beide met goed weer. En wat klinken klanken dan toch weer een stuk mooier.



September diende zich aan met het in sneltempo instuderen van enkele gekende en minder gekende nummers, want de verbroedering met onze Ober-Mockstadt vrienden kwam er aan.

Wanneer dit Volherderken te lezen valt, zullen al heel wat foto's bekeken en herbekeken zijn, zijn er onderling herinneringen uitgewisseld, zijn de afspraken voor het bezoek in 2026 al vorm gegeven... Kortom, de viering van 50 jaar verbroedering werd goed gevierd, het kunstgeschenk ingehuldigd (zelfs uitgetprobeerd!), geslaagde

concerten, een respectvol herdenken, en héél véél positieve energie. Alles samengevat in ongeveer 3 dagen samen deugd beleven. Als kers op de taart werd een nieuw Europees volkslied geboren in de nachtelijke uren, Holehodiehodie ...

Rust geven we onze muzikanten en dirigenten alvast niet. Bij het schrijven van deze tekst, restten er nog zeven repetities voor ons Sint-Cecilia concert. Zowel Jeugdharmone als Harmonie zullen samen een optreden verzorgen voor een goed doel, zijnde het Kom op tegen Kanker team "De Formidabele Forellen". We rekenen alvast op jouw aanwezigheid!

Na de viering van onze patroonheilige, naderen we eindejaar met rasse schreden, waarbij het nieuwe jaar al ingeboekt wordt met nieuwe optredens. Deze keer niet in de onze vertrouwde "schuur van Spechteshof", maar wél in de kerk van Droeshout. Hou de uitnodigingen alvast in de gaten!

Ondertussen dooft het vuur in het 'stoveke' hier en is mijn tekstje geschreven. Ik ontmoet jullie, samen met al onze muzikanten en bestuursleden, graag op één van de komende activiteiten.

***Muzikale groeten,***

***Uw voorzitter,***

***Kris De Block***





## Jauremet Dinsdag 25 juni 2024

Om 8u15 moesten onze dirigent en uw dienaar reeds hulp bieden bij het opstellen van een stand voor een niet nader genoemde politieke partij. Toevalligerwijze bevond deze stand zich tegenover de stellingen van de plaatselijke brandweer, alwaar door de politieker (verkiezingen in het verschiet?) alras een fles bubbels aangekocht werd.

Na gedane arbeid en nuttiging nog even huiswaarts de gazet wegdoen en iets voor 10u naar den Bonanza, alwaar Fijnwijn zich al geïnstalleerd had op het terras met zijn groskès. Even later dook ook Mark V.E. op met zijn klarinet en een zak middendoorgesneden mattentaarten, kwestie van ons er sterk op te zetten voor het vervolg van de dag.

Eén voor één sijpelden er muzikanten en sympathisanten (tot uit Gent toe) binnen op het terras en kon er begonnen worden met het nuttigen van enigste dranken en het spelen van aangepaste airekens, tot jolijt van de voorbijgangers.

Vervolgens brachten wij voor het goede doel (en het verder smeren van onze kelen met voornamelijk broebelwijn) een bezoek aan de binnenkoer van de Wereldwinkel met een serenadeken aan de 99-jarige Flore Winderickx, weduwe dokter Lindemans. Dit werd ten zeerste geëpprecieerd en beloond met een traktatie van harentwege.

Na deze goede daad stond er een bezoek gepland aan huize Chewie en Co in de Processiestraat, alwaar er van eigen Kana geschonken werd, hoewel er ook slappe dranken beschikbaar waren.

Onze horloge stond niet stil, en aldus geschiede dat we, ook naar jaarlijkse traditie, honger kregen en verder trokken naar 't Schoolhuis waar we traditioneel brochetten nuttigden (sommigen een dubbele portie) en een diep gedécolteerde juffrouw ons van de nodige dranken voorzag.

We speelden er ook nog wat ambiancemuziek en trokken dan verder richting kerktoren maar hielden natuurlijk halt bij de Karbon voor een zjat koffie (of iets anders - zo lang onthoud ik niet meer).

Gezien de pompiers al uitverkocht en opgekraamd waren en het nog te vroeg was om al huiswaarts te keren, bezochten we dientengevolge nog 't Klokske en de harde kern daarna nog Thursdays, Brouwershuis en Spechtes, maar daar was ik van gezondheidswege al niet meer bij (ik moest ook thuis de gazet nog lezen).

We genoten al bij al van de gezellige dag, het aangenaam gezelschap en 't goed weer!

*Den iejereveerzitter,  
Paul Geurickx*





## Kadeekesdag Zondag 22 september 2024

Op 22 september was het opnieuw tijd voor de jaarlijkse Kadeekesdag. Onze dag startte zoals elke zondag met de repetitie. Na 2 uur opperste concentratie gingen onze magen rommelen en konden we genieten van heerlijke pistolets.

Eenmaal terug op krachten gekomen, verhuisden we onze pupiters en instrumenten naar de arena. Vele kadeekes kwamen langs om muziekinstrumenten uit te proberen en om muzikale armbandjes en shakers te maken.



Ondertussen zorgden Jelle en zijn muzikanten voor de gepaste muziek. We lieten enkele nieuwe nummers horen en zorgden voor een heus feestje met 'An Irish Party in Third Class'.

Zelfs de eerste regendruppels konden ons niet tegenhouden. Een geslaagde editie, als je het ons vraagt!

*Karolien De Boeck*

## Muziekfeest Nijverseel Zondag 7 juli 2024

Naar aloude gewoonte mochten we ook dit jaar het muziekfeest van Nijverseel Kermis oplichten (u weet wel, den echte Nijverseel Kermis ten Huyse Ter Kalkestraete en niet diene Kerk-Kermis 😊). En naar even goede gewoonte was het er ook weer heel gezellig spelen (enerzijds door het mooie kader, anderzijds omdat het toch steeds behoorlijk krap zitten is op dat iets te kleine podium daar).

De weergoden waren ons die zondag goed gezind (het bleef toch droog, wat deze zomer al veel was) en onze concullega's van Baardegem hadden het publiek al goed opgewarmd.

Ons programma met stukken uit de feestmap viel in de smaak, waarna iedereen zijn twee consumpties meer dan verdiend had. De afwezigen hadden weer eens ongelijk.

Na dit optreden was het weer tijd voor een welverdiende zomerstop, zodat iedereen zijn/haar batterijen kon opladen voor het nieuwe werkjaar.

Wij zien jullie graag allemaal terug op Nijverseel Kermis 2025!

*Johan Vermeir*







## 125-jarig bestaan Café De Herder Vrijdag 10 mei 2024

Meer en meer gewone cafés verdwijnen uit het straatbeeld. Wat zeer spijtig is, want er is altijd wel ambiance in deze zogenaamde “bruine” cafés.



Maar eentje blijft al heel lang stand houden en dit als enige café in 't Stad (oftewel Droeshout 😊) en dat is café De Herder. Waar? zeggen jullie. Awel, bij Vleminck aan de kerk van Droeshout. Om deze 125-jarige verjaardag te vieren, werd er een eivol weekend uit de grond gestampt en wij mochten hieraan meewerken en de academische zitting opluisteren.

Aangezien het een lang weekend was (met hier & daar al eens een muzikant of dirigent op vakantie) besloten de Harmonie en de Jeugdharmonie om de handen in elkaar te slaan en mocht jeugd-dirigent Jelle Van Dooren (rasechte Droeshoutenaar) bij wijze van spreken naast zijn ouderlijke huis het evenement dirigeren.

Er werd duchtig gerepeteerd uit onze nieuwe “feestmap” en we brachten daar een hele resem gekende liedjes ten berde (Medley Robbie Williams, Raiders March uit de Indiana Jones film, Lac du Connemara en ga zo maar door).

De weergoden zaten ons mee en alles kon buiten - op de afgesloten steenweg - doorgaan. Met een 20-tal muzikanten hebben we daar de pannen van het dak geblazen om café De Herder een fijne verjaardag toe te wensen.

Qua drank was er natuurlijk geen tekort in café De Herder 😊 Aan Bart en zijn familie, doe er daar nog 125 jaar bij en nogmaals proficiat!!

*Ingrid Van Eycken*

## Plechtige opening van de vernieuwde Ringlaan, Kerkplein en Singel Vrijdag 14 juni 2024

Wie in Opwijk woont of dagelijks door Opwijk moet, zal het geweten hebben dat er veel gewerkt werd aan de Opwijkse straten. Eén van de grotere projecten was de totaalvernieuwing van de Singel/Kerkplein en de vernieuwing van de Ringlaan aan GAC II met de aanleg van nieuwe fiets- en voetpaden + grote parking.

Ondergetekende kan nu uit eigen ervaring zeggen dat er heel veel verkeer passeert op de Ringlaan want tijdens de werken kwamen die allemaal langs ons voorbij op de omleidingsweg 😊. Maar op een zeker moment zijn de werken dan eindelijk gedaan en is het tijd om deze plechtig in te huldigen en in te spelen. En daarvoor kan men altijd op onze harmonie rekenen!

Het startte allemaal aan de GAC II met een kleine, fijne receptie. Helaas moesten we daar al een 1<sup>e</sup> keer gaan schuilen. Toen het een klein beetje uitklaarde, werd beslist de stoet te laten vertrekken vanaf de Spar en zo al spelend naar het kerkplein te marcheren.

Zo gezegd, zo gedaan. Met een korte stop aan den hoek van den FM Shoe, op de avondmarkt en aan 't Klokske, arriveerden we uiteindelijk aan de kiosk voor de kerk. Ondertussen was het alweer flink aan het druppelen (van de regen, niet van de drank 😊).

Daar werden we nog getrakteerd op een speech van William, schepen van Openbare Werken en speelden we een laatste mars, vooraleer de hemelsluizen helemaal open gingen.

Het is dus helaas niet gelukt om de regenwolken te verjagen met onze klanken, maar de vernieuwde straten waren in elk geval stevig gedoopt 😊.

*Ingrid Van Eycken*



## Hulapalu - Andreas Gabalier

Nieuw gemeenschappelijk "Musiker"-lied tussen Harmonie Opwijk & Musikverein Ober-Mockstadt.

Jullie hebben nog 2 jaar om deze tekst van buiten te leren 😊

[Youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=...)



Hodi odi ohh di ho di eh  
Hodi odi ohh di ho di eh  
Hodi odi ohh di ho di eh  
Hodi odi ohh di eh

Happy hour, mitten in der Nacht  
Sexy, alles tanzt alles lacht  
Vierzig Grad am Dancefloor  
Hulapalu sagst du in mei Ohr  
Wo's is denn Hulapalu, Wo's gherd denn da dazu  
Macht ma beim Hulapalu vielleicht die Augen zu  
Kann ma beim Hulapalu die Sterndal sehn  
Sag mir, wie soll des Gehn?

Hodi odi ohh di ho di eh  
Hodi odi ohh di ho di eh  
Hodi odi ohh di ho di eh  
Hodi odi ohh di eh

Du host du gsagt  
und Fu hab i gedacht  
wasd nur du mit mir machst  
wenn nur du für mi lachst  
I und du und nur der Mond schaut zu  
Dann sagst du Hulapalu, Hulapalu, Hulapalu  
Wo's is denn Hulapalu, sog mir wo kummt des her  
Wie schreibt ma Hulapalu was is des bitte sehr  
I glaub nur Hulapalu is ned ganz Jugendfrei  
Du sogst nur was is schon dabei?

Hodi odi ohh di ho di eh  
Hodi odi ohh di ho di eh  
Hodi odi ohh di ho di eh  
Hodi odi ohh di eh

Du host du gsagt  
und Fu hab i gedacht  
wasd nur du mit mir machst  
wenn nur du für mi lachst  
I und du und nur der Mond schaut zu  
dann sagst du Hulapalu

Du host du gsagt  
und Fu hab i gedacht  
wasd nur du mit mir machst  
wenn nur du für mi lachst  
I und du und nur der Mond schaut zu  
dann sagst du Hulapalu

Hodi odi ohh di ho di eh  
Hodi odi ohh di ho di eh  
Hodi odi ohh di ho di eh  
Hodi odi ohh di eh

### Huidige top 5 aanwezigheden Harmonie

TOTAAL	58
♫ Roger	54
♫ Leon	48
♫ Ingrid	47
♫ Siebe	46
♫ Veerle	46

### Huidige top 5 aanwezigheden Jeugdharmonie

TOTAAL	40
♫ Elsje	35
♫ Senna	33
♫ Bent	33
♫ Inne, Siedske, Karolien, Nore	32



## Kermisconcert met Günther Neefs Zondag 30 juni 2024

Traditiegetrouw stond de harmonie weer paraat op 30 juni om met een gastzanger de laatste kermisdag op te vullen. Na de passages van Barbara Dex in 2022 en UDO in 2023 was het niemand minder dan Günther Neefs die ons mocht vergezellen (of omgekeerd, 't is maar hoe je het bekijkt).



Na ons gezamenlijk optreden in de arena in 2021 konden we niet anders dan laaiend enthousiast zijn met deze gastzanger.

Tijdens het zeer drukke zomerprogramma werden - naast ons eigen repertoire - in sneltempo 8 stukken aangeleerd om samen met Günther te brengen. Eén generale repetitie later - waarbij hij volgens sommige muzikanten incognito als "landloper" toekwam - waren we er klaar voor.

Na ons eigen voorprogramma gingen we op weg naar New York, New York. Weer op de weg (On the road again) via Route 66 maakten we een tussenstop bij Bad Leroy Brown. Daar ging het even in een wervelwind aangezien we van liefde naar haat naar verdriet gingen (I want you to want me, The lady is a tramp en You've lost that loving feeling). Dat alles werd afgesloten met Born to be wild dat duidelijk maakte dat zowel Günther als de muzikanten van de harmonie hun wilde haren nog niet verloren zijn!

We hebben niets anders dan goede commentaren gekregen op dit concert! We zijn alweer benieuwd naar welke artiest we volgend jaar mogen ontvangen.

*Regna Vandeputte*

## Optreden Opcura Zondag 26 mei 2024

Vorig jaar waren de bewoners van het woonzorgcentrum 'De Oase' zo laaiend enthousiast over ons optreden, dat we dit jaar opnieuw de kans kregen om er te gaan spelen.

Op zondagochtend 26 mei ruilden we de Duivenzolder dan ook in voor de cafetaria met publiek. Samen met de geur van versgebakken frituursnacks, vulden de klanken van de blazers en percussie de ruimte.

De combinatie van muziek en lekkernijen maakte het een gezellige voormiddag voor de bewoners en de muzikanten.

*Karolien De Boeck*

### Waar kan u onze Harmonie en/of Jeugdharmonie binnenkort aan het werk zien?

**Maandag 11/11/2024 11u**

Herdenking Wapenstilstand  
aan het kerkhof in Opwijk

**Zaterdag 23/11/2024 13u30**

Concert in de Sint-Pauluskerk  
ter ere van Sint-Cecilia.

Aansluitend rondgang door het dorp.

**Zaterdag 25 & zondag 26/01/2025**

Eetfestijn in de Boot

**Zaterdag 26/04/2025**

Concert Jeugdharmonie  
in de kerk van Droeshout

**Zaterdag 17/05/2025**

Harmonie Night concert  
in de kerk van Droeshout



## OBBER-MOCKSTADT - Vrijdag 27 tot zondag 29 september 2024

### De eerste keer

Ober-Mockstadt, een klein dorpje met een groot hart.

Oorspronkelijk waren mijn zus en ik niet van plan om mee te gaan naar Ober-Mockstadt, maar de anderen konden niet ophouden over hoe tof dat weekend wel zou zijn...

Met toch wel wat zenuwen stapten we dus vrijdagochtend mee op de bus. Al snel werd de champagne uitgegoten, de toon was gezet.

Bij onze aankomst viel het meteen op hoe hartelijk iedereen werd onthaald. Duits hadden we al heel lang niet meer gesproken, dat merkten we duidelijk. Ondanks de waarschuwingen voor 'Bist du satt?', traptten we er toch nog in... Hoewel de gesprekken in het begin wat moeizaam verliepen, ging dit zondag al een stuk vlotter.

We hebben misschien niet alle woorden begrepen, maar de hoeveelheid gastvrijheid, humor, warmte, lekker eten, drank, ... zullen ons altijd bijblijven.

Het weekend was zoals voorspeld door de anderen: odi-odi-odi-o-zo-leuk! (Voor de onwetende lezer: luister zeker en vast eens naar dit toplied: Andreas Gabalier - Hulapalu).

*Karolien De Boeck*



### Jubileumverbroedering

Verder in dit 't Vol Herderken, zal u nog veel meer informatie rond dit verbroederingsweekeinde vinden onder de vorm van speeches, krantenartikels, artikels en foto's. Maar ik wil hierbij vanuit de werkgroep Ober-Mockstadt toch ook even mijn relaas doen.

Een 6-tal maanden geleden startten we met de voorbereidingen van dit toch wel speciale jubileumweekend, want werk komt er sowieso kijken bij zo'n organisatie: brief aan de muzikanten, opvolging inschrijvingen, nadenken over het geschenk, bus regelen, programma voor de heenreis in elkaar steken, ...

En hier moeten we toch een paar mensen in de figuurlijke bloemetjes zetten:

- ♪ Eddy, die voor het design zorgde van ons geschenk, een prachtig kunstwerk gemaakt van een "afgedankte" bastuba dat maar net in de koffer van de bus paste.
- ♪ Paul, die weer een fijne heenreis in elkaar stak met tussenstop in het mooie Montabaur.
- ♪ Kris, voor de regeling van de bus en buschauffeur Stefaan Van Wemmel (Reizen De Vriendt) die ons veilig heen en weer gebracht heeft.
- ♪ Ikzelf 😊, voor de vele mailtjes over & weer en de opvolging van de inschrijvingen en het programma.
- ♪ Johan, Regna en Koen, voor de ondersteuning in de werkgroep.
- ♪ De vele muzikanten die voor de 1<sup>e</sup> keer meegingen naar Ober-Mockstadt. Een nieuwe generatie is opgestaan en hopelijk blijft zo de toekomst van deze verbroedering bestaan.
- ♪ Maar zeker, vanuit Ober-Mockstadt, ook Markus, Chrissy, Suzanne, de leden van de Vorstand en de vele, vele, vele vrijwilligers die ginder al het werk gedaan hebben om van







deze jubileumeditie een TOP-editie te maken. Het aantal uren werk dat zij gestoken hebben in de fototentoonstelling, das Festbuch, de jubileum-T-shirts, het klaarzetten & afbreken van de zaal, de versiering, de daguitstap, de dansavond, de academische zitting, de pers, ... Gewoon fantastisch! 1000x herzlich Dank dafür!

En laten we ook de 25 gastgezinnen niet vergeten die allemaal om ter hartelijkst hun deuren hebben opengesteld om ons op te vangen, eten te geven en ook (enkele) uurtjes slaap te bezorgen. Er zijn weer vriendschappen voor het leven gesmeed.

Foto's kunnen niet helemaal weergeven hoe het er daar aan toe gaat (gelukkig maar 😊) maar we willen jullie met bijgevoegde foto's toch een beeld geven van hoe plezant het daar wel niet was.

En willen jullie graag ook eens van de partij zijn, in 2026 komen zij naar hier (en kan je je aanbieden als gastgezin) en in 2028 gaat onze reis alweer richting Ober-Mockstadt uit.

We kijken er alvast naar uit en dromen nu nog wat weg bij de talloze herinneringen aan deze jubileumeditie van 50 jaar verbroedering Opwijk-Ober-Mockstadt!

*Ingrid Van Eycken*



## Speech Markus 27/9

Beste gasten en vrienden van de harmonie van Ober-Mockstadt, mit dem ersten Stück „Antonis new World“ möchten wir, die Musikerrinnen und Musiker des Musikvereins Ober-Mockstadt und ich, Sie recht herzlich zu unserem Freundschaftskonzert - heute als Auftakt zum Besuch unserer belgischen Freunde aus Opwijk - hier im Bürgerhaus begrüßen. *de muzikanten van de harmonie en ik, zijn blij jullie te mogen begroeten op ons vriendschapsconcert vandaag. We geven de aftrap met ons eerste stuk „Antonis new World“. Belgische vrienden uit Opwijk, hartelijk welkom hier in het "Bürgerhaus".*

Ganz besonders begrüßen möchte ich an dieser Stelle:

- ♪ den Vorsitzenden der Königlichen Harmonie, Herrn Kris de Block,
- ♪ den Ehrevorsitzenden der Königlichen Harmonie, Herrn Paul Geeurickx,
- ♪ den Ehrevorsitzenden des Musikvereins Ober-Mockstadt, Herrn Kurt Meub,
- ♪ die Bürgermeisterin von Ranstadt, Frau Cäcilia Reichert-Dietzel,
- ♪ den Ortsvorsteher von Ober-Mockstadt, Herrn Christian Loh,





- ♫ die Mitglieder der gemeindlichen Gremien,
- ♫ die beiden Dirigenten der Vereine, Herrn Jan Couck und Herrn Alexander Eckhardt,
- ♫ als Mitwirkende des heutigen Abends, den Männergesangverein „Liederkranz“ Ober-Mockstadt, unter der Leitung von Frau Rehan und
- ♫ die Presse, vertreten durch Inge und Ralf Schneider,
- ♫ sowie alle Musiker/innen, Gastgeber, Vorstandskollegen und Freunde, schön, dass sie alle da sind.

Das Treffen in diesem Jahr ist etwas ganz Besonderes, die Verbrüderung jährt sich zum 50. Mal! Dies zum Anlass genommen, wurde eine Festschrift erstellt, die 50 Jahre Verbrüderung beinhaltet, aber auch das 125-jährige Bestehen des Musikvereins, welches wir im nächsten Jahr feiern werden.



Die Herausgeber haben hier in kurzer Zeit ein großartiges Werk geschaffen. An dieser Stelle möchte ich mich bei Christiane Meub, Tomy Meub, Susanne Meub, Dorothee Meub, Kurt Meub und Lene Schauer mann bedanken, die auch die Bilder- ausstellung im kleinen Saal entworfen haben. Zu der Entstehung und der Ausführung möchten jetzt Christiane Meub und Wouter Van Driesche einige Wort sagen.

Die Festschrift werden wir nach dem Konzert verteilen.



## Speech Kris 27/9

Beste Muzikanten, Beste vrienden, Dag allemaal,

Dit is mijn eerste officiële speech buiten de landsgrenzen, tevens mijn eerste bezoek aan Ober-Mockstadt, en dan meteen een jubileumjaar. Het kan toch mooi zijn in het leven. Dit maakt het spannend voor mezelf.

Ik wens alvast héél dankbaar te zijn voor de uitnodiging om hier aanwezig te mogen zijn. Hartelijk dank aan het Musikverein Ober-Mockstadt voor de organisatie van dit feestweekend.

Mag ik jullie vooreerst allemaal héél hartelijk en gemeend proficiat wensen. Een gouden 50-jarig jubileum is niet zomaar een gebeuren. Het getuigt van veel respect, vriendschap, genegenheid tussen mensen en families, met als basis één grote gemeenschappelijke

deler, namelijk muziek maken en spelen en het aan iedereen laten horen hoe fijn dit is.

Nogal eens wordt gesteld dat onze wereld individualistischer wordt. Wel, wij tonen aan dat het anders kan. Met een harmonie muziek maken is net het tegendeel. Géén enkel instrument kan zonder een ander. Een muziekstuk uitvoeren is niet mogelijk als er één instrument ontbreekt. Dat is net wat ons verbindt met elkaar.

De leuze “vriendschap maakt vrede/vrienden” getuigt hier van. Het zou het begin van een levensboek kunnen zijn, vol herinneringen, verhalen, anekdotes, geschiedenis. En dat is het ook. Er zijn, als ik alle anekdotes die ik al mocht aanhoren geloof, al wat hoofdstukken van dit boek geschreven in de voorbije 50 jaar. Het is een boek dat, hopelijk, nooit af zal zijn.

Dit weekend schrijven we in dit boek een héél bijzonder hoofdstuk. Gedurende 50 jaar ontmoeten we elkaar regelmatig, afwisselend in Opwijk en in Ober-Mockstadt. Telkens weer is het een heuglijk gebeuren.



En vandaag ook, kunnen we met z'n allen ervaren hoe fijn dit is. Ook het feit dat héél wat jongere muzikanten zich engageren, stemt hoopvol naar de komende 50 jaar. Zij zijn de nieuwe lichter die de vriendschapsbanden zullen onderhouden en verder uitbouwen. Ik wens hen allen veel deugd aan de verbroedering, vandaag en in de toekomst.

Twee jaar geleden waren jullie te gast bij ons in Opwijk. En even persoonlijk nu: voor ons gezin een nieuwe uitdaging, want we wilden zeker ons steentje bijdragen om muzikanten uit Ober-Mockstadt te ontmoeten en huisvesten. Héél spannend, want wat mag je/moet je verwachten? Ik kan jullie gerust stellen, onze gasten hebben we héél netjes afgeleverd aan de bus op zondag, het lampje met opschrift (een héél mooi aandenken) zien we elke dag staan, en de herinneringen komen dan spontaan terug aan dat leuke weekend.

Wel, ik ben er van overtuigd dat we na dit feestweekend eenzelfde positieve ervaring zullen meenemen in onze herinneringen.

Ik wil graag Markus, en ook alle leden van het bestuur van het Musikverein Ober-Mockstadt, de helpende handen en de gastgezinnen een dikke dankjewel zeggen, nu al.

Laat ons samen genieten van dit verbroederings- vriendschapsconcert, en van het hele weekend!

50 jaar vriendschap vraagt om een "specialleke", en dat hebben we proberen uit te beelden in een geschenk. Paul is de schenker van het instrument, Eddy de creatieve geest van het geheel. Het kunstwerk op zich werd klaar gemaakt in een school in Opwijk.

Ik wens jullie graag een feestelijk weekend. Dank u wel.



## Speech Jan 29/9

Sehr geehrter Frau Bürgermeisterin, Sehr geehrter Gemeinderatsmitglieder, liebe Freunde aus Ober-Mockstadt, Geachte gemeenteraadsvoorzitter, Beste muziekvrienden uit Opwijk,

Es ist mir eine große Ehre und Freude, heute vor Ihnen zu stehen, um dieses ganz besondere Jubiläum zu feiern - 50 Jahre freundschaftliche und musikalische Partnerschaft zwischen den Harmonieorchestern von Opwijk und Ober-Mockstadt. Fünf Jahrzehnte voller Musik, Begegnungen, Freundschaften und gemeinsamer Erlebnisse. Die Musik hat eine wunderbare Fähigkeit: Sie verbindet Menschen über Ländergrenzen, Kulturen und Generationen hinweg.

Vor 50 Jahren, als die ersten Musiker aus Opwijk und Ober-Mockstadt zusammenkamen, war es genau diese Kraft der Musik, die eine Brücke zwischen unseren Gemeinden baute.

Und heute stehen wir hier, um das zu würdigen und dankbar auf alles zurückzublicken, was diese Partnerschaft uns gebracht hat. In diesen 50 Jahren haben wir nicht nur unzählige Konzerte miteinander erlebt, sondern auch viele unvergessliche Momente geteilt - sei es bei Festen, bei Begegnungen oder einfach nur beim gemeinsamen Musizieren. Es sind die gemeinsamen Erfahrungen, die uns so eng miteinander verbunden haben.

Besonders heute, in einer Zeit, in der sich die Welt so schnell verändert, ist es wichtig, diese Art von menschlichen Verbindungen zu feiern. Die Freundschaft zwischen unseren beiden Gemeinden zeigt, wie wertvoll und stark solche Beziehungen sein können.

Es sind nicht nur die Töne und Melodien, die uns zusammengeführt haben, sondern auch der Respekt, die Offenheit und das Verständnis füreinander.

Voor deze toespraak verlaat ik even mijn rol als dirigent van de Koninklijke harmonie "De Volherding" en spreek ik u allen toe als vertegenwoordiger van het Opwijkse gemeentebestuur. Ik



kreeg de opdracht van het college van burgemeester en schepenen om jullie allemaal te feliciteren met dit 50-jarig jubileum.

Ontstaan uit een toevallige ontmoeting tussen mensen met een gemeenschappelijke passie die er nog steeds voor zorgt dat deze verbroedering oude en nieuwe generaties samenbrengt. Muziek is zonder twijfel een verbindende factor maar al lang niet meer de enige die deze verbroedering levendig houdt. De vele levenslange vriendschapsbanden zijn een teken van wederzijds respect, de openheid en het begrip voor elkaar.

Daardoor wordt de muziek die wij samenspelen overgoten met een sausje van liefde en affectie lekker gekruid met vele anekdoten en verhalen van vriendschappen over de generaties heen.

Wir dürfen heute mit Stolz zurückblicken, aber auch mit Freude in die Zukunft schauen. Denn diese Partnerschaft wird sicherlich noch viele weitere Jahre bestehen und durch neue Generationen von Musikern und Musikliebhabern weitergetragen werden. Möge die Musik weiterhin der Kitt sein, der unsere Freundschaft stärkt.

Ich möchte mich im Namen der Gemeinde Opwijk bei allen bedanken, die diese Partnerschaft über die Jahre hinweg gepflegt und unterstützt haben – sowohl auf der Seite von Opwijk als auch auf der von Ober-Mockstadt. Ohne Ihr Engagement und Ihre Leidenschaft wäre diese besondere Verbindung nicht möglich.

Sinds een paar jaar zijn niet alleen onze beide muziekverenigingen met elkaar verbonden maar besloten ook de beide gemeentebesturen deze verbroedering op gemeentelijk niveau aan te gaan. Tot nog toe bleef dit louter symbolisch en bedoeld als ondersteuning en waardering voor deze jarenlange vriendschap.

Im Rahmen der Forderung von interkommunaler zusammenarbeite Schlag Ich die Gründung einer Arbeitsgruppe auf Gemeindeebene vor.

Das Hauptziel dieser Arbeitsgruppe ist bewährte Verfahren und Erfahrungen wie Verwaltung, Kultur, Umwelt und Infrastruktur zu teilen.

Durch eine solche Zusammenarbeit könnten wir den sozialen Zusammenhalt zwischen den beteiligten Gemeinden stärken.

De oprichting van een gezamenlijke werkgroep op gemeentelijk niveau kan ons veel leren over elkaar en kan alleen maar bevorderend werken om deze jarenlange vriendschap verder te ontplooiën.

Zum Schluss bleibt mir nur noch, Ihnen allen einen wunderschönen Tag voller Musik, Freude und Gemeinschaft zu wünschen. Lassen Sie uns die nächsten 50 Jahre mit demselben Enthusiasmus und derselben Harmonie angehen, wie wir es die letzten 50 Jahre getan haben. Herzlichen Dank und auf viele weitere musikalische Jahre!



## Speech Kris 29/9

Geachte Burgemeester(in), Staatssekretär, Schepenen, Voorzitter, Beste muzikanten en genodigden, Het is me een waar genoegen om u namens Koninklijke Harmonie De Volherding en Jeugdharmonie Opwijk, te mogen toespreken.

Ik wil jullie allen bedanken voor de uitnodiging om hier feest te kunnen vieren naar aanleiding van 50jaar verbroedering tussen onze muziekverenigingen. Ook de verbroedering tussen onze beide gemeenten is een bevestiging van die positieve sfeer.

Ik wil ook graag een zeer gemeente dank u wel zeggen aan de organisatie voor een geslaagd weekend. Een weekend vol positieve energie, waar muziek de drijfveer is, en de banden worden





aangehaald, herinneringen tot leven komen, en plannen voor de toekomst worden vastgelegd.

Afsluitend wil ik jullie nu al uitnodigen om in 2026 te gast te zijn bij ons in Opwijk. Vanaf straks, op de bus huiswaarts, kijken we er alvast naar uit.

Dank u wel allemaal, en graag voor straks een smakelijke verbroederingsmaaltijd!

Sehr geehrte(r) Bürgermeisterin, Staatssekretär, Stadtrat, Vorsitzender Musikverein, Liebe Musiker und Gäste,

Es ist mir eine große Freude, im Namen der Musikverein De Volherding und der Jugend Musiker Opwijk, zu Ihnen sprechen zu dürfen.

Ich möchte mich bei Ihnen allen für die Einladung bedanken, 50 Jahre Verbrüderung zwischen unseren Musikvereinen zu feiern. Die Verbrüderung zwischen unseren beiden Gemeinden ist auch eine Bestätigung für diese positive Atmosphäre.

Ich möchte mich auch bei den Organisatoren für ein gelungenes Wochenende bedanken. Ein Wochenende voller positiver Energie, an dem die Musik die treibende Kraft ist, an dem Verbindungen gestärkt, Erinnerungen wachgerufen und Pläne für die Zukunft geschmiedet werden.

Abschließend möchte ich Sie schon jetzt einladen, im Jahr 2026 unsere Gäste in Opwijk zu sein. Wir freuen uns darauf, wenn wir später mit dem Bus nach Hause fahren.

Ich danke Ihnen allen und bitte um ein leckeres brüderliches Essen für später!



## Speech Markus 29/9

Liebe Gäste, Musiker/innen und Freunde des Musikvereins Ober-Mockstadt, ich möchte Sie hier im Namen des Musikvereins zu unserem offiziellen Empfang anlässlich des Besuches unserer belgischen Freunde aus Opwijk recht herzlich begrüßen.

Beste gasten, muzikanten en vrienden van de harmonie van Ober-Mockstadt, namens onze vereniging verwelkom ik u graag op deze officiële bijeenkomst ter gelegenheid van het bezoek van onze belgische vrienden uit Opwijk.

Ganz besonders begrüßen möchte ich an dieser Stelle:

- ♫ den Staatssekretär für Wissenschaft, Kunst und Kultur für Hessen, Herrn Christoph Degen,
- ♫ die Bürgermeisterin von Ranstadt, Frau Cäcilia Reichert-Dietzel,
- ♫ als Vertreter der Gemeinde Opwijk, Herrn Jan Couck,
- ♫ den Vorsitzenden der Königlichen Harmonie, Herrn Kris de Block,
- ♫ den Ehrenvorsitzenden der Königlichen Harmonie, Herrn Paul Geeurickx,
- ♫ den Ehrenvorsitzenden des Musikvereins Ober-Mockstadt, Herrn Kurt Meub,
- ♫ die Ehrenmitglieder des Musikvereins Ober-Mockstadt,
- ♫ den Ortsvorsteher von Ober-Mockstadt, Herrn Christian Loh,
- ♫ die Mitglieder der gemeindlichen Gremien,
- ♫ unsere Pfarrerin, Frau Sonja Sternberger, verbunden mit dem Dank, für die schöne Andacht an der Kirche und dem Denkmal,
- ♫ die beiden Dirigenten der Vereine, Herrn Jan Couck und Herrn Alexander Eckhardt, die sich für das musikalische Programm des Wochenendes verantwortlich zeichnen,
- ♫ unsere Ortsvereine, genannt seien hier: der Männergesangverein, der Sportverein, der Schützenverein und die Naturfreunde, die uns durch den Ort begleitet haben und sie jetzt hier bewirten werden, besten Dank für eure Hilfe.

Bedanken möchte ich mich auch bei der Feuerwehr für die Absicherung des Umzuges und eure



Hilfe bei der Bewirtung. Bei Jozo und seinem Team, für die Bewirtung hier im Bürgerhaus über das ganze Wochenende.



Begrüßen möchte ich darüber hinaus noch Frau Natalie Pawlik, Mitglied des Deutschen Bundestages, Herrn Patrik Appel, Mitglied des Hessischen Landtages und die Presse, vertreten durch Inge und Ralf Schneider.

Schön, dass sie alle da sind.

Es war in Opwijk, am 24. Mai 1974, als das Samenkorn unserer Freundschaft gesät wurde.

Menschen, die sich in Kriegen noch als Feinde gegenüberstanden, haben den Anfang zur Aussöhnung gemacht. Ich nenne hier stellvertretend für weitere verdiente Menschen

die damaligen Präsidenten der beiden Musikvereine Hubert de Smedt und Richard Baum sowie die Organisatoren Rudolf Müller und Jozef de Ridder. Ihnen haben wir es maßgeblich zu verdanken, dass die Freundschaft zwischen unseren Vereinen überhaupt erst entstehen konnte.

Durch einen Defekt an seinem LKW strandete vor über 50 Jahren Willi Mickel in Opwijk. Er hatte sich in der Gaststätte „Brauershuis“ ein Zimmer genommen und hörte am Abend aus einem Nebenraum die Königlichen Harmonie bei der Probe. Er, selbst Musiker, suchte den Kontakt. Zurück in Ober-Mockstadt berichtet er von seinen Erlebnissen, und je mehr man drüber sprach, desto mehr kam der Wunsch auf, einen Kontakt mit einem Verein im Ausland zu knüpfen.

Am 31. März 1974 war es so weit. Die Musiker Richard Baum, Norbert Meub, Horst Faber, Heinz Meub und Willi Mickel, machten sich um 4 Uhr morgens mit dem Auto von Norbert Meub auf den Weg nach Opwijk, um für den ersten Besuch alles zu besprechen.

Unter dem Motto „Alle Menschen werden Brüder“ entstand im Mai 1974 eine wunderbare Freundschaft, die sich über die Jahre entwickelt hat. Ich denke, man kann sagen, sie ist vorbildlich für das Miteinander von Menschen aus verschiedenen Ländern. Was in unserer heutigen Zeit nicht unbedingt selbstverständlich ist!

Ich habe in den letzten Wochen zur Vorbereitung dieses Wochenendes, einige Zeitungsberichte und Briefwechsel der letzten 50 Jahre beider Vereine in unserem Archiv gesichtet. Ich möchte an dieser Stelle aus der Ansprache des Bürgermeisters von Opwijk, Herrn Leo Meersman, aus 1974, also dem ersten Zusammenkommen, zitieren. Die Ansprache des Bürgermeisters von Opwijk endet mit den Worten: „Möchte dieser Tag ein Hochtag sein für beide Musikvereine, dass es nicht der erste und letzte Tag von Verbrüderung sei, aber das der Band, der heute gelegt wird, fester werde, nicht nur wegen des musikalischen, sondern auch wegen des Menschlichen. Mit diesem Wunsch, dass alle Menschen Brüder werden, möchte ich diesen Heiltrunk heben und auf das Wohl der beiden Musikvereine und besonders auf unsere Gäste aus Ober-Mockstadt.“

Heute möchte ich das Glas erheben und auf unsere Freunde aus Opwijk mit diesem Heiltrunk anstoßen. Prost!

Sehr verehrte Gäste, liebe Freunde,

wenn man diese Worte einmal wirken lässt und sich daran erinnert, wie alles begann, trotz der tiefen Wunden, die der 2. Weltkrieg hinterlassen hat, haben wir gemeinsam diese Belastungen zusehends abgebaut. Hier haben Menschen zueinander gefunden und ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, wir sind Freunde geworden und schätzen uns gegenseitig sehr.

Nunmehr ist sogar vor einigen Jahren eine offizielle Städtepartnerschaft auf kommunaler Ebene zwischen Opwijk und der Gemeinde Ranstadt geschlossen worden, die dazugehörigen Schilder am Ortseingang weisen darauf hin.

Und ja, auch bei der Gestaltung der neuen Kirchenglocke vor einigen Jahren, wurde die tiefe



Freundschaft zu Opwijk gewürdigt. In dem die Glocke zierenden angedeutetem Tuch, ist das Wort „FRIEDEN“ in 33 Sprachen dargestellt, darunter auch in flämisch.

Die Künstlerin Barbara Bux aus Frankfurt, der die Gestaltung oblag, nahm zum Anklang die Jahreslosung aus 2019: „Suche Frieden und jage nach ihm“.

An dieser Stelle möchte ich sagen, ich glaube wir alle haben zum Frieden in Europa einen großen Beitrag geleistet, und gemeinsam viel erreicht.

Het mag gezegd worden: we hebben allemaal een grote bijdrage geleverd aan de vrede in Europa en we hebben samen veel bereikt.

Diese 50 Jahre Verbrüderung müssen gebührend gefeiert werden.

In den letzten beiden Tagen glaub ich, haben wir unser Möglichstes dazu beigetragen. Begonnen mit dem großen Freundschaftskonzert am Freitagabend, dem schönen Ausflug nach Bad Homburg, der anschließenden Pflanzung des Freundschaftsbaums und dem Partyabend gestern. Heute nun der kurze Umzug, die Würdigung unser auf beiden Seiten verstorbenen Freunde und Mitglieder.

Das ist aber noch nicht alles. Wir haben für diese Zusammenkunft ein Logo entwickeln lassen. Die Gestaltung oblag dem Mockstädter Grafiker Christian von Struwe, der hier in Ober Mockstadt das Atelier „Im Annche Haus“ betreibt.

Sie sehen das bereits auf der Tischdeko, wo das Logo auf Holzplättchen gelasert wurde. Übrigens wurde das in einer Werkstatt der Diakonie durch Menschen mit Handicap gefertigt. Wer möchte, kann sich am Ende der Veranstaltung eine Scheibe als Andenken mitnehmen.

Aber diese Logo soll auch unser neues gemeinsames T-Shirt zieren.

Und die ersten beiden Shirts möchte ich zwei Menschen überreichen, die in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit diese 50-jährige Freundschaft federführend begleitet haben.

Ich darf die Ehrenvorsitzenden Paul Geeurickx und Kurt Meub auf die Bühne bitten.

Ich möchte euch beiden für euren unermüdlichen Einsatz für die Pflege und den Erhalt dieser nun 50 Jahre andauernden Verbrüderung danken.

Weiter danken möchte ich meinem Vorstandsteam, allen Musiken/innen und Gastgebern. Ohne euch wäre so ein Fest nicht möglich.

Die Ausgabe der T-Shirts erfolgt im Anschluss an alle Reden, bevor wir die Nationalhymnen spielen. Ich möchte bitten, dass jeweils eine Person des gastgebenden Haushalts die T-Shirts abholt, sie sind familienweise sortiert und beschriftet. Unsere Ehrengäste bekommen ebenfalls ein T-Shirt.

Nach den Nationalhymnen, die wir in den neuen Shirts spielen, würde ich darum bitten, dass wir uns draußen am Parkplatz aufstellen und Bilder machen.

In der Hoffnung, dass die Jugendmusiker/innen beider Vereine weitere Freundschaften schließen



und das Band unserer Verbindung, wie es in der Ansprache von Herrn Leo Meersman heißt, fester werde, sollte die Zukunft unserer Verbrüderung gesichert sein.

We hopen dat de jeugdmuzikanten van beide muziekverenigingen vriendschapsbanden zullen smeden en dat de band tussen Opwijk en Mockstadt nog hechter zal worden, dit helemaal volgens de woorden van de heer Leo Meersman. Zo zal de toekomst van deze verbroedering verzekerd zijn.

Nun möchte ich das Wort an den Vorsitzenden der königlichen Harmonie, Herrn Kris de Block, übergeben.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.





Die beiden Vereine haben vor einiger Zeit eine Verabredung getroffen, dass man sich bei den gegenseitigen Besuchen eine Parkbank schenkt, die dann in der jeweiligen Gemeinde an einem schönen Ort aufgestellt wird und an das gemeinsame Wochenende erinnern soll.

Dieses Geschenk hat somit sehr viele Parallelen zu unserer Freundschaft: Auf einer Parkbank kann man sich kennenlernen und eine schöne Freundschaft schließen. Dies ist im Jahr 1974 in Opwijk im Brauershaus geschehen.

An einer Parkbank kann man sich verabreden und treffen. Dies machen wir alle zwei Jahre wechselseitig. Wenn man sich an einer Parkbank getroffen hat, kann man die Freundschaft pflegen und weiterentwickeln. Auch dies machen wir bei unseren gegenseitigen Besuchen.

Wir alle haben gemeinsam schon sehr viel erreicht. We hebben samen al veel bereikt en meegemaakt.

## Musik, die feste Brücken baut

Das eine Autopanne zu einer 50-jährigen Freundschaft zweier Musikvereine und der Partnerschaft zweier Kommunen über Ländergrenzen hinweg werden konnte, hätte 1974 wohl niemand gedacht. Doch es geschah. Und so feiern nun Musikerinnen und Musiker aus Ober-Mockstadt und dem belgischen Opwijk eine Freundschaft, die durch das Verbindende der Musik entstand.

VON INGE SCHNEIDER

Mit einem großen Festwochenende feiern die Musikvereine Ober-Mockstadt und Koninklijke Harmonie De Volherding (zu deutsch: »Beharrlichkeit«) aus der flandrischen Stadt Opwijk in Belgien den 50. Geburtstag ihrer Freundschaft und Verbrüderung. Aus dem Zufallsstopp des Ober-Mockstädter Musikers Hans-Willi Mickel in einem Gasthaus mit dem Probenaal der Königlichen Harmonie entwickelte sich eine nunmehr fünf Jahrzehnte lange Partnerschaft, die man alle zwei Jahre durch wechselseitige Besuche erneuert und die seit 2017 auch zwischen den beiden Kommunen Ranstadt und Opwijk besteht.

»50 Jahre Busfahrten, Ausflüge, Konzerte, Party und Freundschaft« – so der Titel der Foto-Dokumentation im kleinen Saal des Bürgerhauses Ober-Mockstadt – galt es zu feiern. Und beide Vereine gaben ihr bestes, um mithilfe der Musik Brücken zwischen Menschen zu erneuern und neu zu bauen sowie beste Laune und Feierstimmung zu verbreiten. Unter dem Motto »Musik macht Freundschaft« bot man beim Konzert der Freundschaft im Bürgerhaus zum Auftakt des Festwochenendes ein abwechslungsreiches Melodienspektrum aus allen fünf Jahrzehnten.

Zuerst einzeln und im zweiten Teil miteinander auf der erweiterten Bühne vereint, bo-



Den Hauptteil des Konzerts der Freundschaft bestreiten die Musikvereine aus Ober-Mockstadt und Opwijk gemeinsam und geben, hier geleitet von Opwijks Dirigenten Jan Couck, ein prächtiges Bild ab. Das freut die beiden Vereinschefs Markus Weiser (l.) und Kris de Block. Gesangliche Unterstützung gibt es dazu auch vom Männergesangsverein Liederkrantz. FOTOS: SCHNEIDER

ten die beiden Orchester unter den Dirigenten Alexander Eckhardt, Jan Couck und Thomas Strecker ein eindrucksvolles Bild und einen ebenso prächtigen, jedoch dynamisch feindotierten Klang. Für das festliche Intro sorgte der Musikverein Ober-Mockstadt unter der Leitung Alexander Eckhardts mit »Antonin's New World« von Antonin Dvořák, gefolgt vom facettenreichen »Urlaub am Bodensee« mit musikalischer Bootsfahrt, Strandspaziergang und dem »Tanz der Schwäne« sowie dem abschließenden perkussiven »Samba Tequila« aus Brasilien.

Durch das Programm führte Elena Pfannmüller. Die Begrüßungsansprache hielt Vereinsvorsitzender Markus Weiser zweisprachig und konnte dabei zahlreiche Ehrengäste aus beiden Kommunen und Vereinen willkommen heißen. Er kündigte für die nächsten Tage zahlreiche Aktivitäten an. Sie

reichten vom gemeinsamen Ausflug nach Bad Homburg und die Pflanzung eines Partnerschaftsbaums im geplanten Ober-Mockstädter Europapark über eine Party mit der beliebten Band Freeway, die Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Friedhof und einen Dorfumzug bis zum offiziellen Festakt als Schlussakkord vor der Abreise der belgischen Freunde. Er stellte außerdem die bereits jetzt erstellte Jubiläumsschrift zum 125-jährigen Bestehen des Musikvereins Ober-Mockstadt im kommenden Jahr vor, in der die 50-jährige Partnerschaft mit der Königlichen Harmonie Opwijk einen herausragenden Stellenwert einnimmt.

Der Männergesangsverein Liederkrantz Ober-Mockstadt ließ unter Leitung Christiane Rehans mit »You Raise Me Up« von Josh Groban die Freundschaft hochleben, intonierte mit »Auf da Fratsn verschlää-

die Sunn« ein Volkslied aus Kärnten und sorgte mit »Ein Bier, das macht den Durst erst schön« für Partylaune.

### INFO

#### 50 Jahre deutsch-belgische Partnerschaft

Der Ruf »Die Belger kommen!« versetzt seit nunmehr 50 Jahren das 800-Seelen-Dorf Ober-Mockstadt in freudige Erwartung. Die Partnerschaft, die inzwischen das Bundesprogramm »Demokratie leben« fördert und als Musterbeispiel eines von der Basis her aufgebauten vereinten »Europas der Herzen« gilt, begann mit einem Zufallsstopp des Ober-Mockstädter Musikers Hans-Willi Mickel am 24. Mai 1974 im Opwijker Brauerei-Gasthaus Brouwershuis. Geplant war die Übernachtung in der 15000-Einwohner-Stadt nordwestlich von Brüssel nicht, sie wurde durch eine Autopanne er-

zwungen – und sollte weitreichende Folgen haben. Mit Freude vernahm der gestrandete Reisende nämlich Blasmusik aus dem großen Saal des Gasthauses, ging interessiert hinein und wurde von Mitgliedern der Königlichen Harmonie mit offenen Armen aufgenommen. Aus dieser ersten Begegnung wurde eine offizielle Partnerschaft und Verbrüderung, die auf Anregung aus Opwijk inzwischen auch beide Kommunen umfasst. Man kennt und begleitet sich in den Familien, musiziert miteinander, tauscht Gastgeschenke aus, zeigt sich gegenseitig die Schönheiten der Heimat, gedenkt der

Bedes Robbie-Williams-Medley, dazu den »Caribbean Beats« und John Denvers »Country Roads«. Letzteres mit kräftigem Gesang aus dem Saal.

Opwijks Vereinsvorsitzender Kris de Block, erstmals in Ober-Mockstadt zu Gast, betonte in seiner fließend auf Deutsch gehaltenen Rede, die Welt werde immer zerrissener und individualistischer. Gemeinsames Musizieren im Orchester aber beweise, dass Harmonie nur durch Zusammenklang und aufeinander Hören möglich sei.

Im zweiten Teil ließen beide Musikvereine gemeinsam die Freundschaft und die Liebe sowie das vereinte Europa hochleben: Der »Eurovisie Mars«, eine Melange aus der Eurovisionsmelodie und der Europahymne »Freude, schöner Götterfunken« sorgte für emotionale Stimmung im Saal, ebenso »Friends for Life«, »Radar Love« und das in diesem Zusammenhang ergreifende »We Are the World«. Die beiden volkstümlichen Stücke »Ein halbes Jahrhundert« und »Wir Musikanten« sowie »Baby Faces« beschlossen den offiziellen Teil des Abends. Beide Ensembles, die unabhängig voneinander geprobt hatten, harmonierten perfekt miteinander und lieferten somit einen eindrucksvollen Beweis für ihre intakte Partnerschaft.





Met Botje vergeet je nooit meer je  
vereniging te steunen  
als je online shopt

 Download Botje >



We moeten het jou waarschijnlijk niet vertellen. Mensen durven wel al ne keer vergeten Troopen wanneer ze online shoppen. Da's menselijk... maar ambetant voor ons natuurlijk. Want dat zijn allemaal commissies die Koninklijke Harmonie De Volherding Opwijk misloopt!

Wel, voor al die 'doemme, ik ben vergeten troopen'-mensen hebben we iets gevonden! 😊

We stellen je graag voor aan Botje! Deze Google Chrome extensie herinnert je wanneer je op een trooper webshop zit en helpt ons dus geld binnenhalen.

[Installeer](#) Botje dus als de gesmeerde bliksem en vergeet nooit meer te troopen! 🚀

## Start BBQ Jeugdharmonie Zondag 8 september 2024

Eind juni dachten de weergoden ons een ferme peer te stoven: ze besloten het dagenlang te laten regenen zodat wij genoodzaakt waren onze slotbarbecue te laten vallen. Maar de Jeugdharmonie zou de Jeugdharmonie niet zijn als we ons door zo een kleine tegenslag zouden laten kisten!

We maakten van de nood een deugd en besloten om begin september opnieuw de houtskool aan te steken en het jaar te starten in plaats van te eindigen met een lekker stukske vlees. Meer zelfs, we besloten er deze keer ook de ouders en familie van onze muzikanten bij te vragen en eens te kijken wie de beste kubbers waren.

Het gevolg laat zich raden: iedereen was dolenthousiast. We maakten er een gezellige namiddag van, het eten was overvloedig en lekker. Er werd kubb gespeeld als was het een olympische discipline.

En vooral: zelfs de weergoden kenden hun plaats en lieten de zon haar gang gaan.

Voor herhaling vatbaar!

**Bart Smet**





## In Memoriam Fons De Medts

Toen ik in 1968 voor de eerste keer naar de harmonie kwam, viel me een grote, altijd piekfijn geklede en gekapte trombonespeler op. Fons was er al bij sinds 1957 en was altijd als één van de eerste aanwezig op de repetities.

Toen er begin 2020, na 63 jaar actief spelend lid, een hersenkronkel niet meer mee wilde en Fons moeite kreeg om zijn instrument ineen te steken, besepte hij zelf dat hij moest afhaken. Intussen was hij wel één van de langst spelende en meest stipte, actieve muzikanten van onze Harmonie geweest.

Dat hij soms eens sakkerde en gromde op een ludieke manier, maar altijd eindigde met zijn typische glimlach maakte hem sympathiek.

Hij was onafscheidelijk van zijn medetrombonist Eric, met wie hij na de repetitie altijd nog een paar verdiende pintjes consumeerde.

Het was ook te danken aan zijn onlangs overleden Magda (eveneens een trouwe fan van onze Harmonie: altijd bereid om te helpen en op elke uitstap, concert of serenade aanwezig) dat Fons er zo verzorgd uitzag.

Het is een verlies voor onze vereniging, maar toch postuum een welgemeende dank u wel, Fons en dank u wel, Magda!

Als het hierboven bestaat, drink er dan ene op de Harmonie.

*Paul Geurickx*



## Destag op Spechtes Dinsdag 27 augustus 2024

Het begint een jaarlijkse gewoonte te worden dat de Jeugdharmonie de concertenreeks van Destag op Spechtes afsluit. Een gewoonte, maar duidelijk geen sleur!

Het terras zat vol, het was mooi weer, de muzikanten waren in vorm en iedereen was op tijd: dé ingrediënten voor een mooi concert. We speelden een mix van feestnummers en nummers die we al gespeeld hadden op vorige concerten.

Een mooie afsluiter van de muzikale zomer op Spechtes!

*Bart Smet*







## Oproep nieuwe muzikanten

Wie zin heeft om zich bij onze leuke bende harmoniemuzikanten aan te sluiten, kan altijd op vrijdagavond van 20u-22u terecht op de Duivenzolder van Hof Ten Hemelrijk.

Speel je een blaasinstrument of slagwerk, dan ben je van harte welkom.

Je hoeft geen conservatorium gedaan te hebben of een muziekdiploma te bezitten. Inzet, enthousiasme en noten kunnen lezen, zijn een goede start 😊

Jong & oud, iedereen is welkom om eens een kijkje te komen nemen, een stukje mee te spelen of gewoon tussen de muzikanten te gaan zitten en direct vollen bak mee te doen 😊

## Cecilia

Op zaterdag 23 november 2024 vieren we ons jaarlijks Sint-Ceciliafeest. Wij nodigen je graag uit om dit feest samen met onze leden en sympathisanten te vieren.

Wegens het grote succes van onze nieuwe formule, starten we opnieuw met een concert in de kerk om 13u30, dit jaar ten voordele van "de Formidabele forellen". Aansluitend maken de muzikanten een muzikale rondgang door het centrum.

Rond 18u30 wacht ons een heerlijk feestmaal in Teaterhuuse met achteraf de opzweepende beats van DJ Sven tijdens het dansfeest.

Als je er graag bij bent, vergeet dan niet in te schrijven via deze [link](#).

## Kermismis en Processie Zondag 23/06/2024

Op de eerste zondag van de Opwijkse zomerkermis, traden we op vraag van Willy Segers, nog eens op tijdens de misviering. Het was een speciale editie omdat de hulpbisschop van Utrecht, bevoegd voor bedevaarten en processies, naar Opwijk kwam. Na een jaartje afwezigheid tijdens de kermismis in 2023, gingen we hier graag op in.

Zijne Hoogwaardige Excellentie Hermanus Willibrordus Woorts ging de mis voor, geassisteerd door pater Jef Geeurickx. Een 25-tal muzikanten gaven het beste van zichzelf tijdens onder andere Breakfast Melody, Menuet from Berenice en Chariots of Fire. Het behoorlijk talrijk opgekomen publiek kon het wel smaken en gaf ons een warm applaus na afloop.

Het processiecomité bood ons achteraf nog een drankje aan op het terras van 't Klokske en Marc deed er nog een schepje bovenop door een tournée voor de muzikanten te geven op zijn langverwachte terugkeer. Een mooi begin van de kermis!

We waren dus klaar voor ons 2e optreden die dag: de 120e editie van de Sint-Paulus Paardenprocessie. Dankzij pastoor Guido waren de weergoden ons goedgezind. De processie ging dan ook van start onder een stralende zon.

We hadden hetzelfde startnummer als vorig jaar - 21 - en startten dus redelijk vooraan. Een 25-tal muzikanten, een mooie mix van Harmonie en Jeugdharmonie stelde zich mooi in gelid op.

Na onze rondgang konden we 1 keer drinken onder de luifel vooraleer we opnieuw opgetrommeld werden voor de apotheose op het vernieuwde Kerkplein. Na een dansoptreden door Gembada, brachten wij het Sint-Pauluslied samen met Laura.

Harmonieorkest en doedelzakkenkorps "Ons Verlangen" uit Beverst sloot het officiële gedeelte van deze 120<sup>e</sup> processie af.

Wij probeerden achteraf nog een paar nummers te spelen op de binnenkoer, maar onze bezetting was helaas wat te klein 😊.

Desalniettemin was het weer een geslaagde eerste kermiszondag. Tot volgend jaar!

*Koen Pelicaen*



## Zomerhappening Donderdag 15 augustus 2024

Begin augustus hebben we onze instrumenten uit de kist gehaald, het verzamelde stof eraf geblazen en onze eerste noten laten klinken. Het werkjaar was weer vertrokken.

En dat allemaal met als doel om de Zomerhappening weer op grandioze wijze te openen. Onze jeugdmuzikanten speelden in de Arena en mochten weer voor het grote podium zitten net voor het optreden van kapitein Winokio.

Ok, de toeschouwers weren er dus niet alleen voor ons, maar dat lieten we niet aan ons hart komen en zo konden we eens spelen voor veel mensen die ons helemaal niet kenden (en uiteraard ook voor onze trouwe supporters die ook weer op post waren).

De wind probeerde nog wat spelbreker te spelen maar zelfs die kon ons niet uit ons lood blazen en we maakten er een geslaagd eerste optreden van. Een ideale start voor een ongetwijfeld boeiend werkjaar! De kop is eraf!

*Bart Smet*

### Bedankt aan onze trouwe sponsors!



Een dikke merci aan  
alle reporters van deze editie!

V.U.: Koninklijke Harmonie De Volherding Opwijk  
[www.harmonieopwijk.be](http://www.harmonieopwijk.be)