

Beste vrienden volherders,

Ik geloof dat we met onze vereniging de goede weg aan't bewandelen zijn: zowel onze jeugdharmone als onze harmonie (samen met de jeugd) gaven in de voorbije periode schitterende concerten.

Het komt, zoals de muzikanten onder ons aan den lijve ondervonden hebben, niet vanzelf maar iedere toehoorder heeft het resultaat van jullie inspanningen ten zeerste geapprecieerd. We mogen daarbij zeker onze beide dirigenten en het werk van de organisatoren, namelijk de werkgroep "Jeugdharmone" en "Harmonie Night", zeker niet onderschatten! Nog een postume proficiat voor iedereen!

Het is intussen al gebleken dat we eigenlijk geen vreemde vedetten moeten inschakelen, die centen kunnen we beter gebruiken voor andere doeleinden.

Juist voor ik dit neerschrijf, zijn we ook op verkenning geweest voor ons Harmonie-weekend van 14 tot 16 september eerstkomend. We logeren in een voormalig hotel in Polleur tegen Theux en Spa en het ziet er veelbelovend uit. U hebt ondertussen ook al wat uitleg via e-mail ontvangen. Vergeet zeker niet in te schrijven, want het belooft de moeite te worden!

Verder heb ik jullie ook al aangekondigd dat ik na 5 jaar voorzitterschap mijn mandaat wil neerleggen bij het volgende ceciliafeest: ik heb intussen 50 jaar dienst in d'Harmonie, waarvan 42 in 't bestuur en het is aan de jongere garde om de toekomstige touwtjes in handen te nemen. Graag wil ik me nadien wel blijven inzetten voor onze vereniging, op welke manier zien we dan wel.

Laat dit voorwoordje dan ook een oproep zijn aan geïnteresseerden en gemotiveerden om zich kandidaat te stellen voor het bestuur: denk erover en beslis tegen eind oktober.

We hebben 50 jaar samen genoten en soms ook verdriet gehad in onze vereniging: bedankt iedereen.

Paul,
De "veerzitter"

Wapenstilstand**Zaterdag 11 november 2017**

Voor de herdenking van de wapenstilstand, werd er afspraak gemaakt op zaterdag 11 november om 19u aan het monument der gesneuvelden (Kerkhof Opwijk-Centrum).

Als Harmonie brachten we daar eerst Last Post, gevolgd door Richmond & Great is thy Faithfulness.

Nadien volgde een serene wandeling met alle aanwezigen tot aan het postkantoor van Opwijk. De wandeling werd eveneens begeleid door fakkeldragers.

Na een speech en prachtige teksten van Academie Woord, werden de vredesduiven vrijgelaten en werd de wandeling verdergezet tot aan het Hof Ten Hemelrijk (onder muzikale begeleiding van onze harmonie).

In de Schuur volgde een receptie tijdens de welke nog een speech, gedichten en muziek van voorstelling 'Klaproos' werd gebracht.

Het is goed dat we deze gebeurtenis niet vergeten en daar als Harmonie ons steentje kunnen toe bijdragen.

Ingrid Van Eycken



Harmonie Night – SOLO de wereld rond Zaterdag 5 mei 2018

Vorig jaar brainstormden we reeds over een thema. Het was al snel duidelijk dat we Wereldmuziek wilden brengen, maar om onze muzikanten wat te motiveren, werd dit al snel SOLO, de wereld rond. Hierdoor zouden de meeste instrumentengroepen (of muzikanten) wel eens solistisch op de voorgrond moeten treden.

Eens het thema gekozen was, kon het werk beginnen. Muzikaal voor onze dirigent Jan C, die het programma mocht samen stellen en organisatorisch voor de Werkgroep (Pauwel & Peter).

We hoeven het natuurlijk niet te zeggen, maar we doen het toch... In de voorbereiding van zo'n concert kruipt gigantisch veel werk in: het instuderen van de muziek & de solo's, het vastleggen van zaal, belichting, geluid, het opzetten van het sponsordiner, het inkleden van de zaal, drank e.d. bestellen, tapploeg voorzien, opdieners, presentatie.... Een prestatie die onze muzikanten en de werkgroep tot een goed einde hebben gebracht.

Na slopende repetities, partiële repetities en een hele repetitiedag op een warme zondag in april, was het dan op 5 mei zover.

Om 18u startte de VIP maaltijd met een 45-tal deelnemers. En het moet gezegd worden, het was in orde van aperitief tot en met het dessert. De hapjes werden gesmaakt, het eten was lekker en de ambiance natuurlijk nog beter.

Om 20u30 begon dan het eigenlijke concert.

We starten met een gezamenlijk stuk (Harmonie samen met Jeugdharmonie). En het werd een topper: Lalaland – muziek uit de gelijknamige film en beloond met een aantal Oscars.

Nadien speelde onze Jeugdharmonie nog een 2-tal stukken uit hun concert "Dwars door Afrika" o.l.v. hun dirigent Pieter D'Hoe. En dan was het de beurt aan de Harmonie zelf.

In het eerste deel kwamen dan Armenië, Schotland en Ierland in de spotlights te staan. In deze stukken moesten klarinetten en fluiten vliegensvlug hun partij kunnen spelen, het muziekblad zag zwart van de vele noten die zij moesten spelen.

Na de pauze (waar de dorstigen konden gelest worden) was het tijd voor Hongaarse, Zuid-Amerikaans, Spaanse muziek... .

We onthouden hier vooral de mooie trompetsolo van Tom C in South American suite, de "snelle" Clarinet Capriolen waarin Eva DC zich van haar beste kant liet zien en het mooie Spain met een zwoele solo op sax tenor door Johan DW.

Afsluiten deden we met Guantanamo, waarbij we het publiek zelfs aan het zingen kregen. Een mooie afsluiter dat leidde tot een staande ovatie van het publiek dat de inspanningen van onze muzikanten en dirigent(en) alvast kon smaken. We hoorden alleen maar positieve opmerkingen op het gebrachte programma.

Bij deze nogmaals dank en proficiat aan de presentatrice Dorien, de dirigenten Jan & Pieter, aan al onze muzikanten, de helpers voor en achter de schermen, licht & geluid,... Maar vooral aan de werkgroep HaNS die de laatste weken voor het concert dag en nacht zijn bezig geweest om dit alles tot een goed (neen: fantastisch) concert te leiden.

Tot volgend jaar voor een nieuwe afspraak!

Ingrid Van Eycken





Muziekfeest Peizegem Zondag 29 april 2018

Voor de verandering stonden we eens niet als eerste geprogrammeerd op het muziekfeest van de buren uit Peizegem. Doordat Sint-Cecilia Merchtem liever wat vroeger aantrad, hadden we van plaats gewisseld. We werden dus om 16u15 in café Taxi verwacht. Al snel werd duidelijk dat als eerste spelen ook enkele voordelen heeft, plaats vinden was niet evident in een overvol café. Maar de tent zat wel boordevol publiek toen we het podium betraden.

1 week voor ons eigen concert, was dit natuurlijk een uitstekende gelegenheid om te testen of we er klaar voor waren. Het was weliswaar in een kleinere bezetting, maar we waren met voldoende muzikanten om een mooi concert neer te zetten. De toehoorders konden mooie versies van onder andere Armenian Rhapsody, Spain, La La Land en afsluiter Guantanamo horen.

De dirigent en de muzikanten konden op hun 2 oren slapen, ze waren klaar voor de Harmonie Night in Spechtes.

Koen Pelicaen

Verbroedering Opwijk-Ober-Mockstadt bis Vrijdag 19 tot zondag 21 januari 2018

De "jeugd" van Ober-Mockstadt en Opwijk had na het verbroederingsweekend van september de smaak te pakken en besloot dat een 2-jaarlijks bezoek te weinig was. Het was niet de eerste keer dat er een poging gedaan werd om eens extra af te spreken, maar deze keer werd er echt werk van gemaakt.

Een delegatie trok dus van 19 tot 21 januari naar Düsseldorf (224 km vanuit Opwijk, 233 km vanuit Ober-Mockstadt) om de vriendschapsbanden aan te halen.

Het weer wou niet altijd meewerken, maar de Altstadt in Dusseldorf staat bekend als "de langste bar ter wereld", een heel groot probleem was dat dus niet :)





Benefietconcert "Oma (s)Nelly" Zaterdag 3 maart 2018

Op 3 maart 2018 ging ons benefietconcert door i.s.m. de Jeugdharmonie t.v.v. de "1.000 km voor Kom Op Tegen Kanker".

In het eerste deel gaven Lore Van Gerwen en Heidi Vanderschrick het beste van zichzelf op de piano.

Daarna konden we genieten van Lore en Frank Van Eycken op Marimba. Dat het geweldig was, daar bestaat geen twijfel over!

Na de pauze- met gezellige drankjes en babbels- was het de beurt aan de Jeugdharmonie. Zoals we van hen gewoon zijn, hebben ze zich ook deze keer weer volledig gegeven! De vele gelukkige gezichtjes (ook dat van de dirigent) mochten dan ook een spetterend applaus in ontvangst nemen.



De sfeer was geweldig, de ambiance zat goed, de presentatie was "af" en de opkomst was massaal!

Dankzij de opbrengst van het benefietconcert en de vele royale giften, hadden we al snel ons 5.000 euro startkapitaal bij elkaar en kon team "Oma (s)Nelly" deelnemen aan de 1.000km voor Kom Op Tegen Kanker.

Het Hemelvaartweekend heeft het team zich dan ook volledig gesmeten en de volle 1.000 km met succes uitgereden.

Nogmaals dank aan de Jeugdharmonie en de vele helpende handen voor hun vrijwillige en enthousiaste deelname!

Tamara Verdoodt

Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2018

Naar goede jaarlijkse traditie werden de bestuursleden, muzikanten, werkgroepers en partners door voorzitter Paul, ondervoorzitster Diana en schatbewaarder Geert uitgenodigd op een receptie om de start van het nieuwe jaar te vieren.

Afspraak en place to be was opnieuw De Waag waar er voldoende ruimte is om iedereen op te vangen. De drank stroomde rijkelijk en de sandwiches smaakten heerlijk.

Er werd geklonken op het nieuwe jaar en goede voornemens werden gemaakt. Ook het programma voor 2018 werd door de voorzitter van de muzikanten overlopen. Een ding was zeker: het zou een druk jaar 2018 worden met het eefestijn, de concerten van Harmonie & Jeugdharmonie, de 2-jaarlijkse uitstap en zo veel meer.

En natuurlijk werden er ook de nodige marskens en airekens gespeeld, het ene al wat beter dan het andere.

Maar het werd wederom een leuke avond.

Nogmaals bedankt aan Paul, Diana en Geert voor de uitnodiging. Dit mag een jaarlijkse traditie blijven.

Ingrid Van Eycken



Eetfestijn Zaterdag 27 en zondag 28 januari 2018

Het Eetfestijn van 2017 werd zoals gewoonlijk erg gesmaakt, maar helaas trokken we al een aantal jaren op rij minder en minder volk. Het was dus noodzakelijk om deze tendens om te keren.

We weken daarom af van het traditionele eerste weekend van februari en organiseerden ons Eetfestijn een weekje vroeger op 27 en 28 januari 2018, samen met de Opwijkse winterkermis.

Op het vlak van medewerkers moesten we het daardoor zonder enkele studenten stellen, die eind januari helaas nog examens hadden. Maar onder andere dankzij het Opwijkse mannenkoor -dat zijn jaarlijks weekend opschoof- vonden we snel voldoende vrijwilligers.

Of de nieuwe datum een succes was, konden we die zaterdag nog niet met zekerheid zeggen. Het leek wel druk, maar volgens de eerste tellingen kwamen we maar aan 12 extra eters tegenover het jaar tevoren.

Zondag werd er gelukkig nog een schepje bovenop gedaan met 38 extra bezoekers. Op die manier kwamen we aan 580 betalende eters, 50 meer dan 2017.

Voor ons was dit een duidelijk signaal om de nieuwe datum te behouden en om te proberen in de toekomst een vaste waarde tijdens de winterkermis te worden.

Voor de liefhebbers van statistieken, het eetfestijn in cijfers: 38% van onze bezoekers eet ook een voorgerecht. Als hoofdgerecht blijft steak het populairst (56%), gevolgd door paling (23%) en vol-au-vent (16%). Kaaskroketten worden door slechts 5% als hoofdschotel gegeten.

Pepersaus (37%) en champignonsaus (38%) zijn ongeveer even populair, steak natuur (25%) hinkt wat achterop.

Bij paling is het onderheid duidelijker, 67% gaat voor de klassieke paling in't groen, 33% verkiest de Provençaalse versie.

Nogmaals bedankt aan al onze helpers, zonder jullie zou het niet gelukt zijn! Laat ons proberen om op 26 en 27 januari 2019 nog beter te doen!

Koen Pelicaen

Top 5 aanwezigheden

HARMONIE	38
Corthier Paule	35
Pelicaen Wim	34
Van Eycken Leon	34
Van Mulders Rosa	33
Pelicaen Roger	32
JEUGDHARMONIE	52
Warre Smet	52,0
Bent De Bie	50,0
Bieseman Jana	46,3
Regna Vandeputte	43,7
Jens Franken	43,3





Overzicht activiteiten Jeugdharmonie

Het werkjaar van de Jeugdharmonie zit er alweer bijna op. En zoals dat gaat, kijken we dan al eens graag terug op wat er in dat jaar zoal gebeurd is. Leest u even mee!

Wafelslag

Op 2 december kregen heel wat Opwijkkenaren één van onze muzikanten of sympathisanten aan de deur. We verkochten naar jaarlijkse gewoonte weer wafeltjes om de hongerige buiken te vullen en onze al even hongerige kas te spijzen.

Iedereen ging enthousiast op weg, verkocht heel veel wafeltjes en kwam verkleumd van de kou weer binnen bij Gert en Veerle. Gelukkig werden we daar vergast op een lekkere soep van Meter Roza.

De kas was blij, de Opwijkse BMI schoot met een ruk omhoog.

Nieuwjaarsreceptie

Het nieuwe jaar was nog maar een maand oud toen onze jeugdmuzikanten al hun allereerste optreden gaven.

Op onze Nieuwjaarsreceptie werd er al een geslaagd voorproefje gegeven van wat nog komen ging en waar we allemaal naar uitkeken: het jaarlijkse Aperitiefconcert. De ouders waren massaal aanwezig en zagen dat het goed was.

Achteraf werd er nog lang nagepraat bij een natje en een droogje.



Muziekkamp

Het zal aan de Belgische kust nooit meer zijn wat het geweest is. Ze hebben in Nieuwpoort heel wat ervaring met zware stormen, maar de storm die de Jeugdharmonie er veroorzaakte, dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Een muzikale storm vol plezier weliswaar.

Op het jaarlijkse muziekkamp werd de laatste hand gelegd aan de nummers van het Aperitiefconcert. Gedurende vele uren werd er aan details gewerkt zodat alles nog beter zou klinken.



Onder het motto 'geen inspanning, zonder ontspanning' konden we ons ook uitleven met een quiz, aan het strand, op de fuif,... en lieten we ons culinair verwennen door onze geweldig koks Franky en Johan.

Een meer dan geslaagde editie die het beste liet verhoppen voor het Aperitiefconcert.

Biercafé

Tien quasi onbekende bieren, een bierplank en een app genaamd 'tappken'.

Meer had je niet nodig om een geweldig gezellige avond te brouwen. Dit zijn namelijk de ingrediënten van ons jaarlijks Biercafé.

Een volle zaal en bieren die heel snel uitgeput waren, waren het gevolg.

De werkgroep was gelukkig, de deelnemers hadden een glimlach op het gezicht, al dan niet ten gevolge van net iets te lekkere biertjes.



Aperitiefconcert

Hét hoogtepunt van ons werkjaar was uiteraard het Aperitiefconcert. Op 11 maart was het weer zover.

Een volle zaal zorgde ervoor dat onze jeugdmuzikanten en dirigent het beste van zichzelf gaven op hun reis "Dwars door Afrika", het thema van dit jaar.

En dat het goed was, hebben we allemaal gezien. Het doet vreselijk veel deugd en geeft de nodige voldoening om te zien dat een heel jaar hard werken tot zo een resultaat kan leiden.

De zaal zag er prachtig uit, helemaal ingekleed in het thema, en onze muzikanten zorgden voor een gesmaakte soundtrack bij onze reis door het donkere continent.

Nogmaals eens heel dikke proficiat en dank u wel aan iedereen die een steentje of steen heeft bijgedragen aan het slagen van ons concert.

We zijn er helemaal klaar voor om het jaar in schoonheid af te sluiten en zijn klaar voor het volgende werkjaar!



Bart Smet



Kalender komende activiteiten 2018

De repetities van de Jeugdharmonie stoppen op 29/6 en herbeginnen op 15/8.

De repetities van de Harmonie stoppen op 29/6 en herbeginnen op 17/8.

- ♪ Zondag 24 juni 10u30: Kermismis
- ♪ Zondag 24 juni 15u00: Sint-Paulus Paarden Processie
- ♪ Zaterdag 30 juni: afsluiten werkjaar Jeugdharmonie
- ♪ Zondag 1 juli 14u00: Muziekfeest Opwijk optreden Jeugdharmonie
- ♪ Zondag 1 juli 17u00: Muziekfeest Opwijk optreden Harmonie
- ♪ Zondag 8 juli 16u00: Muziekfeest Nijverseel
- ♪ Zondag 15 juli 18u00: Serenade voor het gouden jubileum van Rosa & Leon Van Eycken
- ♪ Woensdag 15 augustus: Zomerhappening Nijdrop
- ♪ Zondag 26 augustus: Muziekfeest Merchtem
- ♪ Zondag 26 augustus: Muziekfeest Baardegem (o.v.)
- ♪ Vrijdag 14 tot zondag 16 september: weekend Harmonie in Polleur
- ♪ Zaterdag 24 november: Sint-Cecilia



Bezoek Porto Zaterdag 31 maart tot Dinsdag 3 april

In 2017 trok een delegatie muzikanten naar Edinburgh om Johan Vermeir, die een jaar in Schotland studeerde, een bezoekje te brengen.

Dus, toen Mien Heyvaert in september vorig jaar naar Porto vertrok voor een jaar, moesten we niet lang nadenken: een 2e buitenlands bezoek kwam er aan.

We vonden al snel 6 harmoniemuzikanten en enkele extra vrienden van Mien die er zin in hadden en kozen voor exact hetzelfde weekend als in 2017, het eerste weekend van de paasvakantie. Nog voor Nieuwjaar werden vliegtuigtickets en verblijfplaatsen geboekt, klaar voor het avontuur!

Tot Mien in januari een kleine mededeling deed: het studeren in Porto beviel toch niet zoals verwacht en ze kwam onvoorzien na 1 semester al terug naar België...

Ze wou gelukkig wel eens gids spelen en ging samen met ons mee. In plaats van een bezoekje aan Mien, werd het dus een bezoekje aan Porto, samen met Mien :)

Dat mocht de pret uiteraard niet drukken, want Porto is een mooie en boeiende stad, met de Ponte de Dom Luis (brug in 2 verdiepen met mooi uitzicht over de stad), de Lello boekenwinkel (Zweinsteen uit Harry Potter is op deze winkel gebaseerd, vandaar de enorme file aan de ingang), de Bolhao markt, de rivier Douro, de zee binnen wandelafstand, ... Daarenboven is Porto uiteraard de bakermat van de porto (zonder hoofdletter). Een rondleiding en proeverij bij Graham's mocht dus niet ontbreken. Dankzij de connecties van FV uit O stond er ook een exclusieve porto uit 1972 op onze kaart.

Kortom, opnieuw een geslaagd bezoek, voor herhaling vatbaar dus.

Koen Pelicaen



CHEF & COMMIS EN DE ZINGENDE ...

Jullie hebben er lang moeten op wachten, maar geduld wordt steeds beloond!

Wijzigingen vonden plaats dit jaar: Chef werd ere-Chef en ging Indiaans koken. Commis werd nieuwe Chef en nieuwe Commis werd Johan Maes. Plongeur bleef Plongeur.

Vooraleer aan het weekend te beginnen, werden er inkopen gedaan bij Jef C. Auto's werden vol ingrediënten geladen op de donderdag voor het kamp. Ook de aanhanger van Chef werd zorgvuldig tot aan de nok gevuld met instrumenten en allerlei muzikaal gerei. Diezelfde avond werden honderden balletjes gerold en liters spaghettisaus bereid bij Chef thuis.

Vrijdagochtend vertrokken de vrienden richting Nieuwpoort. Onderweg kregen ze honger en dorst, heel veel dorst. Het wielrennersbloed circuleerde sneller toen ze bij de herberg "Wielrennersrust - het dorstige hout" konden aanmeren. Een oude bekende met eega was daar ook "toevallig", nl. J.C. uit O.

Westvlaams werd de voertaal. Heel normaal allemaal op deze zilte gronden. Ze dronken bijna *een seule water* uit. Allez, 't was geen echt water hé, maar toch 99%.

Na deze korte stop vervolgden onze vrienden hun weg naar de Slikke & De Schorre. Het klonk als een slechte strip of een goedkope pornofilm. Waar gingen ze nu weer terecht komen??

Just in Time arriveerden ze gelijk met de bus uit Opwijk. Terwijl de Jeugdharmoniërs de aanhanger ledigden, gooiden Chef & Commis enthousiast meerdere kommen op het vuur. Naar jaarlijkse gewoonte spaghetti met bolognaisesaus of kaassaus met hesp. Het leek wel of er iemand een verdwijningsspreuk had gepreveld: het eten was nog sneller op dan de tijd die het duurde om het op te scheppen.

Nadat de Plongeurs & Plongeuses hun werk hadden gedaan, werd er gerepeteerd. De avond werd afgesloten met een *zeer korte* quiz. Fantastisch in elkaar geflanst door GDB & VM uit O. Met het thema Afrika kon het niet echt fout gaan, dachten ze. Dit bleek correct want alle vragen hadden een antwoord.

Die avond hoorde Chef de zingende muur, net naast zijn kamer voor het eerst.

De donkere nacht volgde snel en de ochtend nog rapper. Spek met eieren werd à la minute gemaakt en je moest oppassen of er was zo'n Jeugdharmoniër met je bord weg. Een paar keer met de ogen pinken was genoeg om het eten op de borden te zien verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Aan de zee eten we vis. De visveiling van Oostende was the place to be. Waar heb ik dat nog gehoord? "'t is voor vis", zei Chef. "Tess nie ware, zekers?", zei het viswifj...

Enkele andere levensnoodzakelijke ingrediënten werden bijgekocht (bier & chips). Door hun jeugdig voorkomen toonden Chef & Commis spontaan hun identiteitskaarten bij de aankoop van de drank. De kassierster had net een lobotomie ondergaan en begreep er niets van.

Eenmaal terug, was het tijd om de pompoensoep, met aansluitend vol-au-vent en frietjes te serveren. Ondertussen was er een delegatie uit het verre Opwijk gearriveerd. PG & GVDP kwamen op inspectie.

Naar jaarlijkse traditie nuttigden Chef & Commis en de delegatie een lunch in een lokale frituur. De namiddag werd afgesloten in Ramskapelle met een suikervrije limonade.

De volgende maaltijd kondigde zich al aan. Balletjes met krieken of appelmoes. De balletjes vonden allemaal een nieuwe thuis. De nieuwe Jeugdharmoniërs en Werkgroepers werden gedoopt en de avond werd afgesloten met een fuif. Chef sloot de deur met een select gezelschap. De zingende muur was ook weer van de partij tijdens de nacht. De volgende ochtend herkende Chef onmiddellijk zijn nieuwe Commis: deze beefde niet!

Ere-Chef zijn luie wijvensoep viel zeer in de smaak, evenals de preipuree met vis in een spekjasje. Ook niet-viseters en vegetariërs werden gevoed.

Kan het zijn? Was het kamp nu reeds gedaan? Kuisen en inladen ging vlot. De rit naar Opwijk eveneens.

Een laatste drankje nog En dan zat het er helemaal op.

Wanneer zijn we terug weg??

Chef.

Uitgeverij d'Harmonie

Een dikke merci aan alle reporters van deze editie:
Jullie drankbonnetje komt er aan ;-)

V.U.: Koninklijke Harmonie De Volherding Opwijk
www.harmonieopwijk.be
Volgende editie: eind 2018