

Drie routes langs één van mooiste kusten van Eu

De Algarve heeft een van de mooiste kusten van Europa, maar de echte Algarve vind je in het binnenland: kleine witte dorpjes in de bergen waar het er een stuk minder hectisch aan toegaat dan in de drukke toeristenhotels in populaire badplaatsen. Trek er dus eens een dagje op uit voor de andere Algarve. Wij maakten drie dagexcursies met hoofdstad Faro als uitvalsbasis.

HANS STERKENDRIES & JAN DIRKX



ROUTE 1

FARO - LOULÉ - ALTE - SILVES - CALDAS DE MONCHIQUE

Langs witte dorpjes

Het is zaterdag en we bezoeken de wekelijkse markt in Loulé. De locals zijn druk in de weer met winkelen maar ook met roddels uitwisselen. Een deel van de markt is overdekt, maar vooral buiten in het zonnetje is het heerlijk druk. Je vindt hier zowat alles wat je je kan voorstellen: vis, vlees, groenten, kruiden en natuurlijk de amandelen en vijgen die in Loulé al eeuwen worden geteeld. In de buurt van de markt is het heerlijk slenteren tussen de vele oude gezellige huisjes.

Die typische witte huisjes vinden we ook in overvloed in Alte, een vredig dorpje in de bergen. Volgens sommigen is dit het meest authentieke dorp van de Algarve. Bij de kerk is het erg druk: de oudere dorpsbewoners hebben er verzameld voor een begrafenis. Op het terras van het dorpscafé wordt druk gekeuveld en even verderop hangt een vrouw de was op, terwijl ze tevergeefs probeert de katten buiten te houden. We nemen onze tijd om het leven in dit dorpje te aanschouwen en te genieten van de omgeving die adembenemend mooi is. We volgen de N124 en houden halt in Silves, dat vooral bekend is om de citrusvruchten en de kurkproductie. Wanneer we tussen de witte huisjes slenteren, zien we zeker vijftien ooevaars zitten: zij houden blijkbaar evenveel van dit rustige stadje. Hoog-

tepunt is het Castelo, het fraaiste monument van de islamitische heerschappij over de Algarve. Vandaar heb je een mooi uitzicht op de witte huizen met rode daken van de stad. Café Rosa is een ouderwets café versierd met prachtige azulejos, de typische blauwe tegels van de streek. Afsluiten doen we in het kuuroord van Caldas de Monchique, dat al eeuwenlang bezoekers trekt vanwege de warmwaterbronnen. Bovendien is dit een gezellig heuvel dorpje, dat gelegen is in de schaduw van een bos van eucalyptus en dennenbomen.



Heerlijke drukte op de markt in Loulé. Foto Kos



Caldas de Monchique is populair voor zijn warmwaterbronnen. Foto Kos



Het mooie uitzicht vanuit het Castelo in Silves. Foto's Sterkendries



Silves is een rustig, pittoresk stadje.



Alte: een van de authentiekste dorpen van de Algarve. Sterkendries

ROUTE 2

FARO - OLHÃO - ILHA DE ARMONA - C

Trip met de ferry

Olhão is een dorp om in te lijsten. 's Morgens om tien uur is de vismarkt in volle gang. Tonijn, sardientjes, inktvis, schelpen: alles ligt hier uitgestald voor de keurende ogen van moeders en restauranthouders. Achter de boulevard met zijn restaurants strekt zich de volkswijk Barreta uit, een doolhof waar je blokjes om blijft lopen, en ze zijn allemaal fotogeniek. Spierwitte huizen die met een warm-oranje of aquamarijnen lik verf zijn omlijst. Maar toeristen zijn er niet.

Wel op de veerboot naar Ilha de Armona, want voor een dagje strand moet je een van de veerboten nemen die vanaf de kade van Olhão op en neer tuffen naar de eilanden Armona en Culatra. De overtocht duurt amper 20 minuten en de beloning is groot. Armona heeft een goudgeel strand waarop vooral de Algarvios zelf de dienst uitmaken. Daarachter knusse vakantiehuisjes en een paar barretjes aan het blauwe water. Naar Culatra is het vanuit Olhão 45 minuten varen. Ook hier vooral Portugezen die komen zonnen, eten en drinken.



Om in Armona te geraken, moet je de veerboot nemen. Dat duurt maar 20 minuutjes. Foto's Kos



Armona: in trek bij de Portugezen.

WANDEL Agenda

ZATERDAG 27 JUNI

Zeebrugge, 6-10-16-22 km, 8-15 u., Zaal Albatros, Ploegstraat 28.
Tervuren, 6-12-20 km, 14-19 u., Kerk St.-Jozef, Moorselstraat.
Avelgem, 7-14-21-30-42-50-60 km, 6-15 u., Basisschool De Toekomst, Kerkhofstraat 51.
Bovekerke, 5-12-15-20 km, 7-15 u., D'Oude Schole, Bovekerkestraat.
Achel, Euraudax, 25 u. - 125-100-75-50-25 km, 11 u., Zaal Aan de Statie, Sint-Odilialaan 58.
Rijkhoven, 4-7-11-20-27 km, 8-15 u., Parochiezaal Centrum, Souwveldstraat.
Oostham, 4-6-12-18-25 km, 7-15 u., Kristoffelheem, Schoolstraat 10.

ZONDAG 28 JUNI

Poperinge, 5-8-13-24-30 km, 8-15 u., De Lovie, Krombeekseweg 82.

Oostmalle, 6-12-20-28 km, 7-15 u., Gemeenschapsondervijws Malle, Herentalsebaan.
Tervuren, 6-12-20-30 km, 7-15 u., Kerk Sint-Jozef, Moorselstraat.
Lede, 6-9-12-15-18-25 km, 7-15 u., Zaal De Bron, Kerkevijverstraat 19A.
Marke, 6-12-18-25-30-42-50 km, 6-30-15 u., Don Bosco College, Don Boscolaan, Kortrijk-Marke.
Waarschoot, 6-12-19-25 km, 7-30-15 u., Gemeentelijk Sportcentrum, Voetbalkantine KFC Waarschoot, Sportstraat 5.
Moerzeke, 5-10-15-20 km, 8-15 u., Zaal Vier Gekroonden, Koningsplein.
Oostende, 6-12-18-24 km, 8-15 u., Polyvalente zaal 't Bosjoenk, Zinnialaan.
Hertsberge, 7-12-20 km, 8-15 u., Parochieaal Centrum 't Bulscampveld, Wingene-

straat 4.
Holsbeek, 4-6-12-20-30 km, 7-15 u., Voetbalkantine VK Holsbeek, Verhaegenstraat.
Rijkhoven, 4-7-11-20-27 km, 7-15 u., Parochiezaal Centrum, Souwveldstraat.
Oostham, 4-6-12-18-25 km, 7-15 u., Kristoffelheem, Schoolstraat 10.
Schoten, 6-8-10-16-20-24-30-34-43 km, 8-15 u., Zaal Laagland, Laaglandlei 20.
Terhagen, 5-10-16-22-30-50 km, 7-15 u., Clublokaal De Kleitrapers, Korte Veerstraat 2.
MAANDAG 29 JUNI
Beernem, 4-6-11-15 km, 9-15 u., Turnzaal Oude Gemeenteschool, Bargelaan.
Orsmaal-Gussenhoven, 4-6-12-20 km, 7-15 u., Voetbalkantine, Helenbosstraat.
Genk, 5-10-15 km, 8-15 u., Parochiecentrum Bret, Zagerijstraat.

WOENSDAG 1 JULI
Tiegem, 6-12-18-24-30 km, 7-15 u., O.C. Mensinde, Westdorp 3.
Overpelt, 6-12-20 km, 8-15 u., Zaal, Overpelt-Fabriek.

DONDERDAG 2 JULI
Ename, 6-12 km, 17.30-19.30 u., D'Eenaemsche Vierschaere, Martijn van Torhoutstraat 184.
Molenstede, 4-6-12-20 km, 8-15 u., Stedelijk Sportcentrum Molenstede, Turnhoutsebaan 119.

VRIJDAG 3 JULI
Huise, 6-12-18-24 km, 7-18 u., Feesttent voetbalplein, Lange Aststraat.
Bassevelde, 25-50 km, 20-20.30 u., Feesttent, Hassestraat 20.
Bavikove, 56-7-9-12-20-27 km, 8-15 u., O.C. Torengalm, Centrum.

Lezers vragen

Reisredacteur Marc Uyttenhove geeft antwoord

V Begin augustus ga ik voor de eerste keer op reis naar Djerba met mijn 9-jarige zoon. In de eerste plaats zal dit een luilekkervakantie worden, maar graag had ik geweten of er op Djerba toch bezienswaardigheden de moeite waard zijn. Wij logeren in het Vincci Djerba Resort op ongeveer 15 km van Houmt Souk. Men heeft mij ook verteld dat de souks niet echt aan te raden zijn, omdat je constant wordt aangeklampt door verkopers. Weet u hier iets meer over? Gunther Vanhaelen, Halle

A De verkopers in de souks op Djerba zijn inderdaad van het 'kleverige' type, maar echt onveilig is het er niet. Wil je zeker zijn, stap er dan even binnen. Voel je je toch niet op je gemak, keer dan terug. Gezinnen met kinderen die met vakantie gaan naar Djerba, blijven meestal in hun hotel, waar alle faciliteiten aanwezig zijn. Augustus is heet en de afstanden zijn vaak groot. Met een negenjarige is het dus niet verstandig een hele dag in een auto of bus te zitten. Jeepsafari's met kinderen vinden we al helemaal uit den boze. Een



Foto Kos

uitstap die zeker tot de verbetering van kinderen spreekt, is Matmata op het vasteland waar Berbers nog in hollen wonen. Matmata werd zelfs gebruikt voor een Star Wars-film. Ga in Tunesië niet zelf achter het stuur zitten, maar boek een georganiseerde excursie in het hotel.

ropa

door de echte Algarve

ROUTE 3

FARO - TAVIRA - CASTRO MARIM - ALCOUTIM

Tot aan de grens met Spanje

Voor Faro zelf is een paar uurtjes voldoende. De ommuurde stad is sinds de 16de eeuw nauwelijks gewijzigd. In de nauwe kassestraatjes rond de kathedraal vind je prachtige huizen en gezellige bars. Voor shopping moet je hier niet zijn, wel voor een paar interessante kerken. Uitschieter is de Igreja do Carmo, met zijn 'Capela dos Ossos'. Die kapel is nogal macaber, want de muren zijn bedekt met schedels en botten van meer dan duizend monniken. Kijk ookeens omhoog, want op de daken huizen nogal wat ooievaars. En volks maar o zo heerlijk is het Restaurant Faro e Benfica in het havenje van Faro. Naast de tafel wiegende zeilbootjes, op je bord een feest voor wie van zeevruchten en verse vis houdt. De gasten zijn bijna uitsluitend locals.

We rijden in westelijke richting en maken een stop in Santa Luzia, dat bekend staat als de 'hoofdstad van de octopus'. De vangst van de dag is intussen verkocht en we treffen de vissers aan in de haven waar ze gezellig zitten te kaarten. Op de kaden liggen tal van 'covos' (octopuspoten) te wachten op een volgende uitvaart. Vlak naast Santa Luzia ligt Tavira, een heel gezellig stadje dat in tweeën wordt gesneden door een rivier met daarover de mooie Ponta Romana. Het kuststadje is het meest bekend door zijn groot aantal kerken: een veertigtal! Vanop de kasteelruïne heb je een mooi zicht over de stad en op de tientallen citrusbomen in de omgeving. Vlak bij de Spaanse grens ligt Castro Marim, een charmant dorpje in de schaduw van enkele indrukwekkende forten. Het door de tempeliers gestichte Castelo de Castro Marim kan worden bezocht, maar trek zeker ook tijd uit voor de witgekalkte straatjes van het dorp. Wie de moeite neemt om vanaf Castro Marim omhoog te rijden, valt van de ene verbazing in de andere. Kilometerslang kan je de slingerende grensrivier, de Rio Guadiana, volgen. Aan de overkant ligt Spanje. Alcoutim is een Portugees vestingsdorp aan de rivier, aan de overkant ligt Sanlúcar, beide dorpen hebben blinkend witte huizen met oranje pannendaken. Je kijkt als het ware in een spiegel!



Alcoutim gezien vanop de Spaanse oever van de Rio Guadiana.



Charmante witte gebouwen in Alcoutim.



Een rivier splitst Tavira in tweeën. Foto's Kos

ULHATRA



Alle vis in Alhã komt vers uit de Portugese zee.



Tips van een Vlaming ter plaatse

Pieter Christiaens is geboren uit Belgische ouders, maar woont al zijn hele leven in Portugal. Af en toe gaat hij naar België, maar zijn thuisland is de Algarve. Wij



Foto Kos

vroegen hem zijn tips:

- ✓ «In Silves is het restaurant Porto Romano een aanrader. Het ligt naast de Romeinse brug over de rivier. Hier kan je de typisch Portugese keuken proeven. Laat je niet afschrikken door de wat verwaarloosde buitenkant.»
- ✓ «In O Vinhão in Faro moet je zeker de kabeljauw proeven. Het restaurantje ligt niet ver van de universiteit en is niet duur.»
- ✓ «Restaurant Lendário op de zeedijk van Quarteira is vooral bekend

om zijn visgerechten. Zij serveren overheerlijke cataplana van vis en/of zeevruchten, de typische stoofpot van de regio, en de bediening is er erg hartelijk.» www.lendario.pt

✓ «Lekkere visgerechten krijg je ook geserveerd in Marenostrom, een drijvend restaurant in Vilamoura, dat deel uitmaakt van The Lake Resort Hotel & Spa. Het restaurant drijft op het meer en er wordt zowel verse zoetwater- als zeevis aangeboden.» www.thelakeresort.com

Onze logeertips

DUUR: boven op een berg in Tavira staat de kerk met daarnaast de schitterende pousada Convento da Graça. Dat is een oude abdij die smaakvol gerenoveerd werd tot een designhotel. Oud en nieuw gaan er in perfecte harmonie samen. Vanaf ± 200 euro per nacht per kamer met ontbijt. <http://pousadaconventodagraca.arteh-hotels.com>



Foto Dirkx

BETAALBAAR: Casa Bela Moura in Porches, vlak bij de kust. Sofie en Christophe baten met veel enthousiasme dit 'charming hotel' uit. De kamers zijn gezellig en warm, het ontbijt uitgebreid, 's namiddags vieruurtje, mooi zwembad met sauna. Bovendien staan de gastheer en gastvrouw hun gasten met raad en daad bij. Vlak bij Casa Bela Moura vind je een heel gezellig strand in een rustige baai. Tweepersoonskamer met ontbijt vanaf 90 euro. www.casabelamoura.com en tel. 00351/963 551 260



Foto Sterkendreis

De wijngaarden van Cliff Richard

De Algarve is producent van heerlijke wijnen en een springt er écht uit: Cliff Richard liet zich omringen door experts en zo bottelt hij in zijn Adega do Cantor (de kelder van de zanger) in Guia prima Vida Nova en Vida Onda. Guia ligt op een paar km ten noordwesten van Albufeira. Het wijnhuis ligt op de top van de Quinta do Miradouro en biedt een mooi uitzicht over de wijngaarden en de kust. Er zijn degustaties en een shop. www.winesvidanova.com

PRAKTISCH

- ERHEEN:** Brussels Airlines en Ryanair vliegen van Brussel naar Faro, net als Thomas Cook Airlines en Jetairfly.
- BESTE PERIODE:** de zomer kan heel heet zijn, in augustus is er zelfs gevaar voor bosbranden. September en oktober zijn milder.
- VERVOER:** de wegen zijn goed onderhouden en nooit overdreven druk. Bovendien kan je je via de (gratis) A22 of alternatieve weg 125 snel verplaatsen van oost naar west.
- INFO:** Portugese dienst voor toerisme, tel. 078/79 18 18, www.visitportugal.pt, www.visitalgarve.pt

V Wij zouden met ons gezin op vakantie willen vertrekken omstreeks 22 augustus. Maar het is geen sinecure om op hotel te gaan met twee volwassenen en drie kinderen (11, 7 en 5 jaar) in één kamer of twee kamers met tussendeur in een hotel. Bij de meeste reisbureaus krijg je de brochures mee en moet je het zelf uitzoeken. Voor twee volwassenen en twee kinderen zijn er voldoende formules, maar in ons geval is dat niet zo evident. Wij zien zowel een vlieg- of een autovakantie zitten, maar met zon, zee, strand én kindvriendelijk.

Koen Forceville, Oostende

A Familiekamers voor vijf zijn niet overal te vinden. Vaak zijn ze ook snel volgeboekt. Wil je nog iets vinden, dan mag je niet talmen. Neckermann lanceert de Smart Clubs: dat zijn all-inhotels voor een goede prijs. Sea Wind (***) aan de Bulgaarse Rivièra heeft familiekamers voor twee volwassenen en drie kinderen. Met vertrek rond 22 augustus betaal je voor zeven nachten 2.637 euro voor het hele gezin in all-in-

en ook de vluchten inbegrepen. Bij dezelfde touroperator: Zephir Hotel & Spa (****) op Djerba voor twee volwassenen en drie kinde-

ren tussen 2 en 11: 3.403 euro in all-in, vluchten inbegrepen, met vertrek op 22 augustus. Jetair gebruikt in zijn brochures het logo '2 + 3 mogelijk', zoals het Pueblo Tamlelt (***) in Agadir. Hier vind je familiekamers. Eind augustus betaalt een volwassene 799 euro voor zeven nachten in all-in, vluchten inclusief. Ga je met de auto en ben je op zoek naar een wat ander soort gezinsvakantie, dan is het boek *Kidsproof vakanties in Zuid-Europa* een bron van inspiratie. (Mo'Media, 17,95 euro).

Ook een vraag?

Mail naar: reizen@hln.be of stuur naar De Persgroep, Reizen-Lezersvragen, Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse. Vermeld naam, adres en telefoonnummer. Vragen worden niet persoonlijk beantwoord, maar altijd in de krant.

REIS Agenda JULI

Kaboutervertellingen 1 juli-31 augustus

Kasterlee. Dagelijks om 14 u. wandeling naar het kabouterhuisje met veel animatie voor de kids van 3 tot 7 jaar. www.toerisme-kasterlee.be

Folkloremarkt 2 juli tot 27 augustus
Heist-aan-Zee. Elke donderdag grote folkloristische markt met animatie en volksdansen. www.knokke-heist.info

Maasland voor L'Anker 4 en 5 juli
Lanklaar. Groots tweedaarlijks evenement voor historische binnenvaar-

tuigen in deze gemeente van Dilsen-Stokkem. www.maaslandvooranker.be

Kroningsfeesten 5 tot 12 juli
Tongeren. Zevenjaarlijkse feesten met processie op 5, 7, 10 en 12 juli. www.tongeren.be

Wereldfolklorefestival 10 tot 17 juli
Schoten. Dagelijkse optredens van een tiental folkloristische groepen. www.festivalschoten.be

Beelden in het witte dorp 10 juli-13 september
Lissewege. Meer dan 90

kunstenaren stellen tentoon in het idyllische Lissewege. www.lissewege.be

Stripfestival 17 juli tot 2 augustus
Middelkerke. Op de zeedijk en het Degreefplein zijn stripfiguren en tekeners te gast. www.stripbadmiddelkerke.be

Brussel Bad 17 juli tot 23 augustus
Brussel. Stadsstrand langs het kanaal. www.bruxelleslesbains.be

Kermis 18 juli tot 16 augustus
Brussel. Grootse kermis

op de Zuidlaan. www.kermis-feest.be

Pikkeling 22 tot 28 juli
Meldert. Internationaal oogstfeest en kampioenschap van het trekpaard. www.faluintjespikkeling.be

Bezoek Koninklijk Paleis 26 juli-13 september
Brussel. Ook deze zomer is het koninklijk paleis aan het Paleizenplein in Brussel dagelijks geopend voor het publiek (behalve op maandag). Er is ook een expo over de wetenschap. (GE) www.monarchie.be